



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## S.I.V.-KRISIS

De oplossing in het S.I.V.-konflikt is nog steeds niet in zicht. De pro-en anti-Ahmadis zijn feller tegenover elkaar gaan staan dan ooit te voren. Via radioprogramma's en geschriften worden elkanders standpunten, stellingen en houding hardnekkig verdedigd, waarbij zelfs niet nagelaten wordt allerlei zaken in zeer 'persoonlijke' sfeer te brengen. Wij hebben dan ook geen behoefte daarop in te gaan.

In de afgelopen maand hebben de beide partijen in een reeks van bijeenkomsten ten overstaan van de Kantonrechter MR. RAMDAT MISIER getracht tot een vergelijk te komen met betrekking tot de te hantieren normen bij een onder leiding van een NEUTRALE kommissie te houden algemene ledenvergadering inzake de Akieda van de S.I.V. en de verkiezing van een nieuw bestuur dat het vertrouwen moet genieten van de meerderheid der leden van de S.I.V. De besprekingen schijnen vast te lopen op de vraagstukken:

- a) wie moet als "lid" van de S.I.V. worden geregistreerd?
- b) welke afdelingen moeten als "afdeling" van de S.I.V. erkend worden?

Aangezien de gesprekken over deze vraagstukken nog niet zijn afgerond, willen wij ons vooralsnog onthouden van enig commentaar!

Uit de tot dusverre gevoerde strijd binnen de S.I.V. is een zaak overduidelijk komen vast te staan. Dit is het feit dat een groep S.I.V.-ers zich AHMADI noemt en een ander S.I.V.-groep zich kwalificeert als NON-AHMADI. Iedereen is er overeens dat een vereniging aan beide groepen geen onderdak kan bieden. Een en ander ontwikkelt zich in een richting die fataal kan zijn voor de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.). Velen beraden zich nu al over de eventuele konsekwenties van een definitieve splitsing van de S.I.V. Hoe jammer ook, gelet op de felheid waarmee de strijd gevoerd wordt, schijnt een splitsing onvermijdelijk te worden.

Hoe de belangen en de verhoudingen ook moge liggen, wij doen een dringend beroep op de leiders van beide groeperingen om alles in het werk te stellen om langs de weg van 'fair play' een definitieve oplossing te brengen in het S.I.V.-konflikt. (Een reden waarom de ingezonden stukken niet opgenomen zijn, een standpunt, waarmee de inzenders zich ook hebben verenigd.

DE REDAKTIE VAN AL HAQ

# DE ISLAM

DOOR: HABIBOELLAH LOVEGROVE

## DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM

Onze smaken zijn verschillend en wij hebben veel nodig om deze te bevruchten.

Hebzucht leidt tot kwaad, hetgeen verkrachting van de wet ten gevolge heeft.

De Islam legt echter de nadruk op gehoorzaamheid aan de wet.

Hij respecteert maatschappelijke orde.

Ter versterking van dit beginsel gaf de Islam een bepaald aantal disciplinaire voorschriften, die de VIJF ZUILEN VAN DE ISLAM genoemd worden:

### 1. de geloofsformule:

*Niets is waard aanbeden te worden, behalve God en Mohammad is Zijn gezant,*

### 2: Het gebed,

### 3: Het vasten,

### 4: De armenbelasting en

### 5: de bedevaart naar Mekka.

De naleving hiervan ligt in het geheel afstaan van hetgeen wij wettelijk ons eigendom noemen.

De Qoran zegt:

*"Gij zult in geen dele de recht-schapenheid bereiken tot gij uit-geeft van wat gij liefhebt (3:91), zoals tijd, bezigheid, voedsel, bezit, familie, zaken, vrienden, kle-ding, persoonlijk comfort, enz. en vooral van hetgeen waaraan wij in het bijzonder gehecht zijn."*

Dit zijn onze voornaamste belangen en zijn de oorzaak van onze gehele strijd in het leven.

Zij zetten onze misdadige neigingen in beweging als wij niet volkomen eerlijk zijn.

Het kwaad voorkomen wij echter als wij leren bereidwillig daarvan af te staan.

Het wordt van ons verlangd, dat wij niets en niemand aanbidden behalve God.

Als wij bidden laten wij onze bezigheden voor een korte poos rusten. Gedurende het vasten onthouden wij ons van eten, drinken en echtelijke verhoudingen.

De armenbelasting doet ons een gedeelte van ons bezit afstaan.

Dan komt de bedevaart.

Wij verlaten ons gezin, onze vrienden, onze bezigheden en ons land.

Wij doen afstand van kleren en comfort en kleden ons slechts met twee lakens. Betreden wij dan de Hidzjas, dan moeten wij twistgesprekken, strijd en kwade taal vermijden.

Wij nemen nauwgezet broederlijke betrekkingen tot vreemden in acht en verkondigen met luider stem onze bereidwilligheid om alles wat wij bezitten aan God te offeren. De bedevaart eindigt met het offeren van een dier. Tot op dat ogenblik hebben wij al onze passies en het dierlijke in ons onderdrukt. Als derhalve de laatste plechtigheid van de bedevaart bestaat in het doden van een dier, dan betekent deze ceremonie niets anders dan de viering van de overwinning op het vlees.

De Profeet merkte eens op, dat de bedevaart het hoogtepunt der disciplinaire voorschriften van de Islam is.

's Mensen zonde worden er doorweg gespoeld indien zij in de juiste geest volbracht wordt.

Hij behaalt de overwinning op het zelf en bevrijdt de ziel:

hij wordt een echte moslim.

## ELEMENTAIRE HERVORMINGEN.

Tot nu heb ik een algemeen overzigt over de Islam gegeven.

Het ~~abel~~ van de Qoran is de universele hervorming. Hij laat niets wat het mensdom betreft buiten beschouwing...

Om te beginnen zal ik in het kort een beschrijving geven van de voor naamste hervormingen.

Bij de karaktervorming speelt de voeding een belangrijke rol.

Een gezond geeste schept een gezonde moraliteit, echter alleen in een gezond lichaam. Om deze redenen verbiedt de Qoran elk soort voedsel, dat schadelijk is voor lichaam, geest en ziel.

Hij verbiedt het nuttigen van bloed en vlees van een dier, dat niet doodgebloed is, bijvoorbeeld als het een natuurlijke dood is gestorven door te vallen of door middel van een slag of waarvan door roofdieren gegeten is, het eten van het vlees van het varken of van een dier, dat aan afgoden geofferd is of dat geslacht is in een andere Gods naam.

"Eet en drinkt wat goed en rein is (5:3),  
maar weest niet buitensporig (5:4),  
Reinigt uw kleren en al het andere (6:142 - 7:31),  
en reinigt u als ge onrein zijt (5:6)."

Aangaande algemene omgangsvormen leert ons de Qoran:

"Maakt ruimte voor anderen in uw bijeenkomsten en wanneer gezegd wordt: Staat op !, staat dan op." (58:11).

Spreekt het rechte woord (33:70) en op een vriendelijke wijze en laat uw stem dalen; kijkt niet minachtend naar anderen, wandelt niet hoogmoedig en volgt de rechte weg." (31:18-19).

"Gaat de huizen in door hun deuren (2:189); treedt geen andere huizen binnen zonder toestemming; groet de bewoners, maar indien gij daarin niemand vindt, treedt ze dan niet binnen. (24:27-28).

Wordt gij gegroet, groet dan met een betere groet of geeft dien terug (4:86).

Mijdt wijn, kansspelen en afgodsbeelden (5:90).

Begaat geen zelfmoord (4:29), doodt uw kinderen niet (6:152) en begaat geen moord (17:133).

Pleeft geen ontucht en leeft niet met vrouwen in geheime vertrouwelijkheid (4:25).

Huwt kuise vrouwen (5:5) en geeft haar heur bruidsschatten (5:5).

Het is verboden uw moeders te huwen en dochters, zusters, tantes, nichten, pleegmoeders, pleegzusters, stiefdochters en schoondochters." (4:25)

Dit zijn maar enkele van de vele voorschriften, die in de Qoran vervat zijn.

Zij werden gegeven om de mens aan het dierlijke te ontrukken, een toestand, waarin Arabie zich inderdaad bevond toen de Heilige Profeet verscheen.

#### DE TWEEDE PHASE.

De moeilijkste taak bij de hervorming van de mens vangt aan als het beginstadium achter de rug is. Zij bestaat uit het verheffen van Lawwama - de zichzelf beschuldigende ziel -, die in het algemeen het geweten wordt genoemd, om deze dan tot de volmaaktheid te leiden, een stadium, dat de meerderheid van de mensheid nog bereiken moet.

Wij zijn van nature sociabel; het welzijn van de maatschappij dwingt ons haar grenzen te eerbiedigen.

Kennis, ervaring en wijsheid rijpen naarmate het lijden toeneemt zoals straf voor overtreding der maatschappelijke wetten wroeging in ons doet ontstaan.

Dit betekent, dat het geweten in

werking treedt. Een harde strijd speelt zich in ons af. Verleidingen lokken, het geweten knaagt, wij struikelen..... Maar als wij naar hen luisteren, winnen wij geleidelijk aan kracht om de ingevingen van Ammara, het dierlijke in ons, te weerstaan. Het is ons verlangen om te weten wat goed en wat kwaad is en wij spannen ons in om het kwade te vermijden.

Het verlangen om de hogere macht te aanbidden leeft zeer sterk in de mens.

Wat ook onze verstandelijke voorstelling omtrent God moge zijn, al onze denkbeelden omtrent goed en rechtschapenheid concentreren zich op Hem.

Zijn welbehagen en Zijn misnoegen geven ons onze morele basis.

Al wat Hem volgens ons behaagt is goed en al wat Hij haat is slecht. Het eerste moeten wij doen en het tweede moeten wij vermijden.

Ons geweten wordt in de hoofdzaak door dergelijke denkbeelden gevormd. Vandaar, dat de Qoran een opsomming geeft van bepaalde dingen, die God welgevallig zijn en van andere, die Hij verafschuwt:

*"God scheidt geen behagen in het buitensporige (2:190), het stichten van kwaad (5:67), ondankbaarheid (2:276), onrechtvaardigheid (3:56), hoogmoed (16:23), pralen (4:36), verraad (4:107), het uiten van kwetsende taal (4:148), verkwisting (6:142), trouweloosheid (22:38), jubel (28:76), enz.*

*God eeft degenen lief, die goeddoe (2:195), rechtvaardig handelen, en de waarheid spreken.*

*Gods vloek (volgens de Islam bet. dit het verwijderd zijn van God) treft de mens als hij niet in God gelooft, als hij in tovernarij en magie gelooft en bijgelovig is, afgoden dient, schijnheilig is, van het rechte pad afdwaalt, verdragen schendt en zijn beloften niet nakomt, de waarheid verbergt,*

*de waarheid betwist, de valsheid dient, van God en Zijn Gezant kwaadspreekt en doodt."*

Deze verschillende deugden en ondeugden werden niet in hoofdstuk of op een bladzijde behandeld en ook niet in de vorm van een reeks zedepreken waar de nadruk gelegd wordt op zegen of vloek.

Zij werden op verschillende wijze behandeld, soms in samenhang met de menselijke natuur, waar de Qoran over haar schoonheden en kwalen spreekt en soms in verhalen omtrent gebeurtenissen uit het leven van vroegere volkeren, die voor spoedig waren of faalden als gevolg van deze deugden en ondeugden.

De Qoran behandelt ze in alle volledigheid en geeft een beschrijving van hun kenmerken. Hij scheidt in ons de geest, die het kwaad afwijst en de rechtschapenheid goedkeurt. De zich verwijten makende ziel wint op deze wijze aan kracht en vestigt zich.

Ook waarschuwt de Qoran voor een bepaalde geestesgesteldheid, die 's mensen geest zodanig verhardt, dat hij gevoelloos wordt als "God hun harten en hun gehoor verzegelt en over hun ogen een bedekking is (5:104).

Deze mentaliteit doodt het geweten, de vooruitgang houdt op en wij worden de laagsten der lagen.

1) Onverschilligheid: "Waarlijk, zij die niet geloven - het is hun gelijk of gij hen waarschuwt of niet - zij zullen niet geloven."

2) Huichelarij: "En er zijn mensen die zeggen: Wij geloven, maar zij zijn helemaal geen gelovigen."

3) Tweezijdigheid: "En als hun wordt gezegd: Sticht geen kwaad.. zeggen zij: Wij zijn slechts vredestichters."

4) Verwaandheid: "En als hun wordt gezegd: Geloof gelijk de

mensen geloven, zeggen zij: *Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?*"

5) *Vrees: "Als zij degenen, die geloven ontmoeten, zeggen zij: Wij geloven. En als zij alleen zijn met hun duivels, zeggen zij: Waarlijk, wij zijn met u, wij bespotten hen slechts."*

6) *Besluiteloosheid: "Weifelend tussen dat (en dit), behorende noch tot dezen, noch tot genen."*

7) *Gehechtheid aan overgeerfde vormen van heidense godsdienst.*

Volgen wij deze richtlijnen, dan wordt ons geweten sterk en treden op deze wijze de invloedssfeer van zedelijke orde binnen.

In verband met de elementaire hervormingen houdt de Qoran zich tenslotte bezig met het huwelijk, de onontbeerlijke instelling voor de verheffing van het mensdom.

Nimmer zullen wij het doel bereiken, als wij niet steeds trachten anderen te behandelen, zoals wij zelf graag behandeld willen worden.

Hier echter is het noodzakelijk, dat het bewustzijn op een bredere basis geplaatst wordt.

Het bewustzijn van het dier kan, ofschoon het in wezen uiterst begrensd is en wel zozeer, dat zijn eerste ontwikkelingsfase tot het moeder-bewustzijn bij de geboorte van een jongen afsterft zodra deze in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zich in al zijn omvang ontplooiend als het menselijke omlijsting verschijnt.

Moslimse godgeleerden spreken van zeven ontwikkelingsstadia: de dierlijke, de individuele, de ouderlijke, de ontwikkelingsstadia van stam, ras, geslacht en van het heelal.

De ontplooiing van de ziel is inderdaad afhankelijk van de ontwikkeling van het bewustzijn. Het dierlijke bewustzijn in ons

vergt weinig tijd te zijner veredeling tot individueel bewustzijn.

Elk onzer is een onafscheidelijk deel van de samenleving. De maatschappij kan onmogelijk vooruitgaan als de rechten van de enkeling niet worden geeerbiedigd. Hier ligt de veredeling van het individuele bewustzijn.

Als ik voor mij rechten opeis, moet ik dit ook voor anderen doen. Deze geestesgesteldheid spruit voort uit noodzakelijkheid. Het is echter zeer moeilijk om nog verder te gaan. Dan zouden wij alles wat ons lief is, ons bezit enz. aan anderen moeten afstaan.

Dit betekent opoffering. Het is een steile bergweg, (90:12).

De mensen spreken van liefde, maar liefde betekent opoffering.

Zedelijkheid in een nog hogere vorm vindt haar oorsprong in de onbaatzuchtigheid, die in het huwelijk haar natuurlijke weg volgt. Het huwelijk verbindt twee zielen, die weldra beginnen voor elkander te leven en te voelen; kinderen worden geboren en de offervaardigheid wordt groter.

Wij werken hard en leggen voor hun ter zijde wat wij gespaard hebben. Zelfzuchtige neigingen verliezen aan kracht en invloed.

Dan brengt het huwelijk ons met andere verwanten en vrienden in aanraking en wij beginnen voor hun te voelen.

Ons bewustzijn overschrijdt de familie-grenzen en wij bereiken het vierde stadium n.l. het stambewustzijn.

Dit op zijn beurt roept het rasbewustzijn in 't leven dat, indien het gebaseerd is op grondslagen van menslievendheid, het kosmische bewustzijn in de mens doet ontwaken.

Hier voelen wij voor elk mens en elk ander schepsel, zoals wij voor ons zelf voelen.

Ons bewustzijn bereikt zijn hoogtepunt en weldra is onze ziel van vleugelen voorzien.

Liefde en medogen zijn het begin van alles. De kiem daarvan bevindt zich reeds in onze natuur, maar het huwelijk is hier de kweekschool.

De Qoran zegt: "God heeft gaden voor u geschapen en Hij heeft liefde en erbarming tussen u geplaatst" (30:20).

Dit is volgens de leer van de Islam het doel van het huwelijk.

Ware liefde en mededogen komen op natuurlijke wijze tot ontplooiing in de schoot van het gezin. De Qoran wijst hierop nog in een ander vers.

Het is een vers, dat elke vrijdag aan de gehele Moslimse wereld van de kansel wordt voorgelezen:

"God gebiedt rechtvaardigheid te oefenen en het goede te doen aan anderen en aan de verwanten te geven" (16:90).

Rechtvaardigheid leidt de maatschappelijke orde tot volmaaktheid en brengt het individuele bewustzijn op het rechte pad. Verdere vooruitgang echter is afhankelijk van het behandelen van anderen zoals wij dit onze gezinnen doen.

Hoe prachtig geeft dit vers een samenvatting van de zedenleer in haar geheel! *Behandelt alle schepselen Gods zoals ge uw verwanten behandelt en gij zult u uit het moederbewustzijn verheffen tot het godsbewustzijn.*

Derhalve verklaarde de Profeet: "*Het huwelijk behoort tot mijn wegen; al wie andere wegen inslaat, behoort niet tot mij.*"

Het doel van het huwelijk kan echter onmogelijk bereikt worden, indien de positie van de vrouwen de huiselijke ethica niet een verbetering ondergaan.

De geschiedenis is te welsprekend dienaangaande dan dat het nog nodig zou zijn om een beschrijving te geven van de hemelgergende toestanden, waarin de Islam de

vrouw aantrof.

De Qoran verhief haar tot de waardigheid van de man door te zeggen: "O mensen, vreest God, Die u uit een wezen heeft geschapen en zijn gade van dezelfde soort." (4:1).

"Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt een gewaad voor haar." (2:187), "zij hebben rechten als die tegenover haar." (2:228).

De profeet zei: "De vrouwen zijn de tweelinghelften van de mannen; het kostbaarste bezit is een deugd zame vrouw.

God gebiedt de vrouwen goed te behandelen, want zij zijn uw moeders, dochters en tantes; de rechten van de vrouw zijn heilig.

Ziet toe, dat de vrouwen recht wedervaart."

Voor de komst van de Islammeenden sommigen, dat de vrouw geen ziel had en te onrein was om heilige plaatsen te betreden.

De Qoran bewees de onjuistheid van deze opvatting en verklaarde, dat de vrouw gelijk is aan de man in zedelijke en geestelijke vooruitgang.

De Qoran erkent, dat zij toegang heeft tot het paradijs, het <sup>u</sup> uiteindelijke verblijf van de ziel:

"*Waarlijk de mannen, die zich onderwerpen en de vrouwen, die zich onderwerpen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarheidliebende mannen en de waarheidliebende vrouwen, en de lijdzame mannen en de lijdzame vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de aalmoesgevende mannen en de aalmoesgevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de kuise mannen en de kuise vrouwen, en de mannen die vaak aan God denken, en de vrouwen die vaak aan God denken - voor hen heeft God vergiffenis en een machtige beloning bereid.*" (33:35).

Aangaande de ~~h~~wiselijke zedelijkheid, de allenige basis tot de verbetering van de algemene zedelijkheid, zei Mohammed: "Degene, wiens schikkingen het meest door zijn eigen gezin ge-  
waardeerd worden, is de meest vol-  
maakte Moslim.

De besten uwer zijn degenen, die hun vrouwen op de beste wijze be-  
handelen; echtscheiding is wettig  
geoorloofd, maar God heeft er een  
afkeer van.

Een deugdzame vrouw is het kost-  
baarste bezit van de man.

Belet uw vrouwen niet naar de mos-  
kee te gaan.

Vermaant uw vrouwen op vriende-  
lijke wijze.

Een Moslim mag zijn vrouw niet hat-  
ten; mocht hem een van haar eigen-  
schappen niet aangenaam zijn, mo-  
ge hij dan behagen scheppen in  
een andere eigenschap, die hem  
wel bevalt.

Geeft uw vrouw te eten wanneer  
gij eet, kleedt haar wanneer ge u  
zelf kleedt, scheldt haar niet  
uit en gaat niet van haar weg in  
misnoegen. Slaat hen niet.

Onderneemt een vrouw een reis, die  
langer dan een dag duurt, dan  
dient een van haar mannelijke ver-  
wanten haar te begeleiden."

De Islam leert ons in ruime ma-  
te, hoe wij tot het kosmische be-  
wustzijn kunnen opklimmen.

Ik kan hier echter slechts een  
keer beknopt overzicht geven be-  
treffende hetgeen de Qoran hier-  
over te zeggen heeft en kan slechts  
enkele uitspraken van de Profeet  
aanhalen.

Ons wordt geboden goed te doen  
aan onze ouders uit dankbaarheid  
voor al hetgeen zij voor ons deden  
toen wij klein waren, (17:23), in  
het bijzonder aan de moeder, die  
ons ter wereld bracht "met zwak-  
heid op zwakheid" (31:14), en ons  
Varenlang, voedde.

Wij moeten vriendelijk en zacht  
jegens hen zijn. Zijn zij oud ge-  
worden, spreekt dan op welwillen-

de wijze met hen, beknor hen ~~niet~~  
en zegt niet tot hen "foei" ~~en~~.  
"indien gij u van hen afwendt om  
van ~~de~~ Heer genade te zoeken, waar-  
op gij hoopt, zegt dan tot hen een  
vriendelijk woord." (17:28).

De Profeet zei: "Het is jammer,  
dat jonge mensen het paradijs ver-  
liezen, doordat zij hun ouders  
niet dienen. Het paradijs ligt aan  
de voeten van de moeder.

Gods welbehagen ligt in het welbe-  
hagen van de vader; het misnoegen  
van een vader is Zijn misnoegen."

Na onze ouders moeten wij goed-  
doen aan onze verwanten, aan we-  
zen, behoeftigen, naaste en verre  
buren, voorbijgangers, voetreiz-  
gers, bedienden en politieke ge-  
vangenen, (4:36).

Wij moeten slaven bevrijden (90:13),  
armen, wezen, krijgsgevangenen  
(76:8), en degenen die hongerig  
zijn of "in het stof liggen" (90:15)  
van voedsel voorzien.

Dit alles uit liefde tot God zon-  
der daarvoor beloning te vragen of  
dank te verwachten en zonder zich  
daarop te beroemen. (76:7-9).

De Profeet zei: "Hebt ge uw  
Schepper lief? Begin dan met uw  
medeschepselen lief te hebben.  
Wie zich belast met de verzorging  
van wezen, zal met mij zijn op de  
dag der vergelding.

Zorgt voor de weduwen. Degenen, die  
zijn kinderen niet lief heeft, eer-  
biedigt de ouden niet.

Wie de moedelozen verblijdt en het  
leed der bedroefden verzacht, zal  
zijn beloning ontvangen.

Wie zijn medeschepselen helpt als  
zij in nood verkeren en de onder-  
drukten bijstaat, zal door God in  
zijn moeilijkheden geholpen worden.  
God heeft degene het meest lief,  
die het meest goed doet aan Zijn  
schepselen.

Degene, die zijn broeder uit de  
nood helpt, zal God zijn zonden  
vergeven. Alle schepselen Gods  
zijn een familie; degene, die het  
meest goeddoet aan Gods schepse-  
len, wordt door Hem het meest be-  
mind.



vervolg

*Zoekt in de armen en in de behoeftigen naar Gods welwillendheid. Wendt door goede daden Gods toorn van u af.*

*Degenen, die een oprecht, rein en medelijden hart hebben, zullen het paradijs ingaan.*

*O Aisja, wijs de armen niet af zonder hen iets te geven, al is het maar een halve dadel."*

In het bijzonder legt de Islam de nadruk op weldadigheid, omdat deze een geest van offervaardigheid aankweekt.

Het offer is de bron van alle zedelijke eigenschappen. De Qoran maakt hierop het volgende onderscheid:

1: Eigenschappen, die ons weerhouden anderen kwaad te doen; de voornaamste van deze eigenschappen zijn: KUISHEID, EERLIJKHEID, ZACHTMOEDIGHEID en BELEEFDHED.

2: Eigenschappen, die ons tot weldadigheid aansporen. Tot deze ei-

genschap behoren: VERGEVENSGEZINDHEID, GOEDHEID, MOED, WAARHEIDSLIEFDE, GEDULD, MEDEGEVOEL, en VRIENDELIJKHEID.

De Qoran behandelt deze eigenschappen met alle grondigheid en toont aan, wanneer ze in werking moeten treden.

Gevoelens en handelingen zonder meer zijn goed noch slecht.

Alleen de juiste gelegenheid is in staat deze eigenschappen de juiste zedelijke waarde te geven.

Bovendien kunnen bepaalde omstandigheden hun karakter veranderen. Vergevensgezind te zijn jegens onverbeterlijke zondaren is tirannie. Misplaatste weldadigheid is verkwisting.

Betreffende de weldadigheid gezien vanuit dit oogpunt, had de mens enige voorlichting nodig, die de Qoran hem verschaft.

Ik haal hier enkele verzen aan, die bijdragen tot het aankweken van dergelijke deugde.

## HET ZEGEL DER PROFETEN

(Verzameld uit de lezingen van  
Maulana Hafiz Sheer Mohamed)

door: ~~Achmed~~ Ali Naipal

Volgens de Heilige Koran hebben alle volkeren een profeet in hun midden gehad en goddelijke openbaringen ontvangen om hun volk naar het rechte pad te leiden.

De Islam is een godsdienst, die zich niet beperkt tot een bepaald volk. Iedere Moslim gelooft in alle profeten.

De Heilige Koran zegt:

*"En ieder volk had Zijn apostel"*  
(10:47)

Vanaf de eerste profeet Adam tot de laatste profeet Mohamed (s.a.w) werd de mens steeds herinnerd om het goede te doen en voor het kwade te behoeden.

Wij lezen in de Heilige Koran :

*"O, Kinderen van Adam ! indien er*

*apostelen uit uw midden tot u komen, u Mijn mededelingen verhalen- de, dan, wie zich voor het kwaad hoeden en recht handelen, zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren."* (7:35)

Men moet er aan denken, dat de hervormde leiding, die God op verschillende tijden volgens de behoefte van de tijd de mensen deed toekomen steeds nieuwe profeten zond en zo kwam de tijd voor Noach. Wij lezen in de Heilige Koran:  
*"En voorzeker zonden Wij Noach tot zijn volk."* (23:23)

Maar God had het voornemen om ~~niet~~ alleen Noach maar ook andere profeten aan de mensheid te presenteren.

In de Heilige Koran staat:  
"Vervolgens zonden Wij Onze apostelen de een na de ander." (24:44)

Toen kwam de tijd van Abraham. De hoog geprezen Allah zegt in de Heilige Koran:

"En Wij zonden Abraham, toen hij tot zijn volk zei: Dien God en ~~was~~ oppassend voor uw plicht jegens Hem; dit is het beste voor u, indien gij het wist." (29:16)

Het profeetschap voortzettende zei God in hoofdstuk 29:27 van de Heilige Koran :

"En Wij schonken hem Izak en Jacob en lieten het profeetschap en het boek in zijn zaad blijven."

Tijden gingen voorbij en het bleek weer de tijd voor een nieuw profeet te zijn aangebroken, want er ontstonden nieuwe volkeren en de afgodendienst vierde hoogtij. Toen kwam de periode van Mozes. Wij lezen in de Heilige Koran:  
"En toen Mozes op een bepaalde tijd kwam en Zijn Heer tot hem sprak" (7:142)

Na Mozes kwamen er vele eeuwen lang profeten tot verschillende volkeren om hen het goede aan te sporen en het kwade te vermijden. In de Heilige Koran staat:

"En voorzaker gaven Wij Mozes het boek en zonden Wij na hem apostelen de een na de ander." (2:87)

Tijden gingen weer voorbij en zo kwam de tijd van Jezus. De Heilige Koran vermeldt:  
"En Wij hebben na in hun voetstapen Jezus, de Zoon van Maria, gezonden, bevestigende hetgeen voor hem was van de Thora, en Wij gaven hem het Evangelie, waarin leiding en licht wareh (5:46)

U kunt de H.Koran over en over lezen, maar u komt na Jezus geen enkele vers tegen die melding maakt dat er profeten zullen komen. Wel heeft Jezus aangekondigd dat na hem slechts een profeet zal komen en Zijn naam zal zijn Ahmad. Wij lezen in de H. Koran:

"En toen Jezus, de Zoon van Maria zei: O, kinderen Israels ! Waarlijk ik ben de apostel Gods tot u, datgene bevestigende wat voor mij in de Thora is en de blijde tijdingen gevende van een apostel, die na mij zal komen, wiens naam Ahmad zal zijn." (61:6)

En zo gebeurde het dat de tijd van Mohamed (s.a.w.) kwam. Jezus was toen ± 600 jaren gestorven. De beloofde profeet Mohammed Ahmad (s.a.w.) kwam en zei:  
"O mensen, waarlijk ik ben Gods apostel tot u allen, van Hem, wien het koninkrijk der hemelen en de aarde behoort." (7:158)

Het begin der profeetschap dat met Adam begon kwam nu tot een eind. Wij lezen in de H.Koran:  
"Mohammed is de vader van niemand uwer mensen, maar hij is de apostel Gods en de laatste der profeten." (33:40)

En met dit vers is de komst van een nieuwe noch een oude profeet volkomen uitgesloten. De profeet Ahmad (s.a.w.) heeft zelf gezegd:  
"La nabien badie," Na mij geen profeten.

Waarom geen profeten ? Omdat de godsdienst van de mensheid (de rijpe lezer begrijpe mij wel, dus niet alleen zij die moslims zijn) voltooid was.

Wij lezen in de H. Koran:  
"Dezen dag heb Ik u Uw godsdienst volbracht en Mijn gunst over U voltooid en voor u de Islam als godsdienst gekozen.: (5:3)  
Dit is tevens het laatste vers dat aan de profeet Ahmad (s.a.w.) geopenbaard is.

La Ilaha Il-Allah, Mohammadoer-Rasoel-Allah.

Vrede zij met u allen.

\*\*\*\*\*

## KORTE BERICHTEN

### VOORAANSTAAND MOSLIM HEENEGGAAN

De heer Mohammed Oesman Ghanie overleed dezer dagen tengevolge van een hartaanval op de leeftijd van 66 jaar. In leven was hij oprichter en eerste voorzitter van de Islamitische vereniging "Al Oemraan" te Meerzorg en mede-oprichter en president-kommissaris van de Surinaamsche Moeslim Federatie Ahle Sunnat Wal Jamaat Hana fi. Hij stond bekend als een eerlijk en oprechte Moeslim.

\*\*\*\*\*

### ARABISCH IN VN-VERGADERING

Begin volgend jaar zullen de Arabische afgevaardigden in de Volkerenorganisatie zich van het Arabisch kunnen bedienen.

Tot nog toe was dit echter niet mogelijk omdat de mechanische vertalers het Arabisch niet in de computers konden verwerken.

\*\*\*\*\*

### NIEUWE HAVENKOMPLEX IN GOLF VAN AQABA

De Jordaanse premier Umdar Badran opende onlangs een nieuwe havenkomplex in de Golf van Aqaba. De investering heeft de Jordaanse regering US\$ 6 miljoen gekost.

\*\*\*\*\*

### GEEN MOESLIEM IN INDIASE KABINET

De Indiase Jannata koalitie heeft geen Moesliem in haar kabinet opgenomen omdat men van mening is dat de Moesliems geen steun hebben verleend aan de politieke blokvorming van Morardjie Desai, George Fernandes en Jagji van Ram.

Uit Nieuw Delhi wordt vernomen dat het merendeel van de Moeslims zich niet wilden losrukken uit de Congrespartij omdat men huiverig stond tegen de zg. Jannata-kombi-

natie waarin ook militante Hindoe leiders waren opgenomen.

India telt op dit moment 71 miljoen Moeslims in percentages als volgt verdeeld: Kasjmier 70 %, Uttar Pradesh 20 %, Hydrabad 40 %, Punjab 60 % en Bihar 40 %.

### BANGLA DESH HEEFT NIEUWE STAATSHOOFD

Generaal Ziaur Rahman is benoemd tot nieuwe president van Bangla Desh - het voormalig Oost-Pakistan. In een radiorede beloofde het nieuwe staatshoofd vrije verkiezingen binnen een periode van twee jaar en vervanging van alle militairen in openbare functies.

Ziaur Rahman, een 50-jarige advocaat en leider van de thans aan de macht zijnde Awami Liga zette in een 19 punten tellend programma het beleid van zijn regering uiteen. Hij beloofde dat de betrekkingen met India die de laatste tijd aan het afkoelen was, zal worden verbeterd.

Ook verklaarde Rahman een voorstander te zijn van een gezamenlijke exploitatie van het water van de Ganga-rivier. Aan het slot van zijn rede bracht hij dank uit aan Saoedi-Arabie die een bedrag van US\$ 12 miljoen aan Bangla Desh heeft geschonken voor de verbetering van de water-huishouding, landbouw- en irrigatie-projecten.

\*\*\*\*\*

### ISLAMITISCHE EKONOMISCHE GEMEENSCHAP IN OPRICHTING

Gezaghebbende Islamitische landen willen op korte termijn overgaan tot de oprichting van een Islamitische Economische Gemeenschap naar het model van de EEG, zo is besloten op de laatstgehouden Islamitische konferentie van landbouw-ministers in de Saoedische hoofdstad Riad.

Tot voorzitter van organisatiekomitee werd de Pakistani dr. Amir Mohammed aangewezen. Amir Mohammed is kanselier van de Middelbare Landbouw School te Lyallpur, Pakistan. In Karatchi verklaarde hij tegenover journalisten dat een Islamitische economische gemeenschap zal bijdragen tot een betere economische verhouding tussen de Islamitische landen onderling terwijl er getracht zal worden om een samenwerking tot stand te brengen met de EEG.

#### TURKS-LIBISCHE SAMENWERKING

Turkije en Libie gaan samenwerken op het gebied van de wetenschap, techniek, handel en industrie, zo zijn beide landen onlangs overeengekomen.

Libie heeft op zich genomen om de Turkse broeders ook van aardolie te voorzien tegen een gereduceerde prijs.

\*\*\*\*\*

---

---

## „BESCHAAFDE DISCRIMINATIE“

In januari van 1976 werden Moslimvertegenwoordigers uit alle in de provincie Gelderland wonende Moslimgroeperingen en wel uit alle delen van de provincie door de stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, nader SBBW te noemen, bijeengeroepen in haar hoofdkantoor aan de Kastanjelaan 51 te Arnhem.

De bijeenkomsten werden op drang van de SBBW zeer frequent herhaald gedurende welke topfunctionarissen van het SBBW-kantoor stichtende predikingen hielden en de Moslims zeer ernstig werden aangeraden een eigen moslimstichting in het leven te roepen om geheel zelfstandig de moslimculturele belangen bij de verschillende overheden te behartigen en te verdedigen, terwijl de moslimstichting op alle steun van dit SBBW-kantoor kon rekenen. Volgens de SBBW-functionarissen moest voor geheel Gelderland een enkel moslimstichting zijn willen de belangen van alle Moslims in deze provincie naar behoren worden verzorgd (Dezelfde functionarissen zullen later als zij hun zin niet hebben gehad meerdere moslimstichtingen propageren waar zij voor het zeggen hebben).

Steeds werden vrienden van de SBBW-lieden aan de bijeengeroepen Moslims voorgesteld en hun bekwaamheden bekend gemaakt met het advies dat deze mannen de Moslims met stichtingsbestuurszaken zeer deskundig hulp konden bieden.

Uit de vele bijeenkomsten van de Moslimvertegenwoordigers in het SBBW-kantoor werd toen de stichting Islamitisch Cultureel Centrum Gelderland geboren; kortheidshalve "ICCG" te noemen.

In dit specifiek Moslimstichtingsbestuur gaven de Moslims te kennen zoveel mogelijk Moslimintelectuelen op te nemen en voor al de overige werkzaamheden geen enkel bezwaar hebben Niet-Moslims in te schakelen.

De vrienden van de SBBW-lieden lieten zich na de bestuurs- en raadsverkiezingen niet meer zien en hebben nimmer naar het wel en wee van het ICCG geïnformeerd.

Blijkbaar zijn zij teleurgesteld niet als ICCG-bestuursleden te zijn gekozen om samen met de SBBW-lieden onder een hoedje te spelen, terwijl zij eigenlijk naar het pijpje van de SBBW zouden dansen.

In elk geval de rechtgeaarde Moslimzonen, onder wie met nederlandse nationaliteit, namen de verantwoordelijkheid van het bestaan van het ICCG op hun schouders en ondervinden voortdurend een verschrikkelijke tegenwerking van de SBBW leden op alle terreinen.

Een vriendelijk verzoek van het ICCG kort na de bestuursverkiezingen aan een daartoe aangewezen SBBW-man een kleine ruimte in het SBBW-kantoor ter beschikking te stellen voor het vele en belangrijk werk van het ICCG werd met een even vriendelijke glimlach afgewezen.

Voor een uitgeschreven ICCG-vergadering, waarvan de SBBW geheel op de hoogte was werd het SBBW-kantoor niet geopend. Vanaf toen vergadert het ICCG, dat nu al meer dan twintig moslim-commissies heeft in de grootste steden van Gelderland, op meest onmogelijke plaatsen en dal zal zo blijven tot het ICCG een hoofdkantoor in Arnhem wordt gegund vanwaar zij de geestelijke en culturele belangen van meer dan tienduizend Moslims in Gelderland kan dienen.

Het ICCG heeft een lijst ondermijnende activiteiten van de SBBW verzameld, die opzettelijk verdeeldheid onder de Moslims beogen, waaronder het propageren en stimuleren van stichtingen die geheel in de greep van de SBBW zijn en dit over de ruggen van de Moslims heen.

W. Muniralam wordt vervolgd

# HET LEVEN VAN MIRZA GHULAM AHMAD EN ZIJN MISSIE

DOOR: MAULANA MOHAMMAD ALI

*Hieronder plaats ik een deel van zijn visie:*

*"Naar onze mening, is dit boek op deze leeftijd en gelet op de huidige omstandigheden, een, dat in de ISLAM tot op de dag van heden niet geschreven, terwijl niet kan worden gezegd of dit in de toekomst wel het geval zal zijn.*

*Hiermede heeft Allah iets bijzonders gebracht. Ook de auteur heeft bewezen de Islam krachtig te dienen met zijn bezittingen, met zijn pen en tong en met zijn persoonlijke ervaring op godsdienstig gebied, op zodanige wijze dat een tweede voorbeeld onder de Moslims die zijn voorafgegaan niet is aan te wijzen.*

*Indien iemand aanstoot neemt aan deze woorden van ons als zou het overdreven zijn, laat hij ons dan tenminste een boek aanwijzen met als inhoud een krachtige weerlegging van alle soorten tegenstanders van de Islam, in het bijzonder de Arya Samaj en laat hij ons adressen geven van 2 of 3 personen, dienaars van de Islam, die naast het dienen van de Islam met hun bezittingen, pen en hun tong, ook vooruitgang hebben geboekt met hun ervaringen op het gebied van de godsdienst en geproclameerd hebben o.m. tegen de tegenstanders van de Islam en de ontkeners van de openbaring, de voornaamste uitdaging, dat wie dan ook, die twijfelden in de waarheid van de openbaring, naar hen zijn toegekomen en getuigenis daarover hebben geleverd, en die ook non-Moslims hetzelfde heeft doen proeven."*

## AANKONDIGING TER AANVAARDING VAN BAI'AT

*Tegen die tijd waren er mensen die de wens te kennen gaven bij hem bai'at (heilige belofte) af te leggen, maar hij weigerde het door te stellen dat God, de Almachtige, hem zulks nog niet had opgedragen.*

*Viteindelijk op 1 dec. 1888 kondigde hij aan dat God hem had aanbevolen bai'at te accepteren en een Jamaat te stichten.*

*Deze bai'at was niet zoals die van de Soefi's, maar haar hoofddoel was om de zuivere Islam te verdedigen en te propageren (uit te treden) alsmede om het dienen van de Islam boven alles te stellen. Hoewel de "tien geboden" elders zijn opgenomen, wordt hier de achtste genoemd:*

*"Dat hij de godsdienst, de eer van de godsdienst en de sympathie voor de Islam zal beschouwen dichter bij hem te staan dan zijn LEVEN, BEZITTINGEN, EER, KINDEREN en iedereen die hem dierbaar is."*

*Later werd deze voorwaarde ingekort tot de volgende woorden, die de hele zin weergeven"*

*"Ik zal godsdienst boven alles stellen."*

Klaarblijkelijk kon het werk betreffende de verdediging en verkondiging van de Islam geen voortgang vinden zonder de stichting van een sterke organisatie en dit kon uiteraard niet bereikt worden zonder een adequate belofte, welke werd afgelegd in de handen van de STICHTER.

Dit is dus het voornaamste kenmerk van de bai'at in de Ahmadiyya Beweging. Bij aankondiging hiervan gingen velen de bai'at afleggen.

#### DE CLAIM VAN MESSIAH

Nauwelijks anderhalf jaar later begon de derde periode van zijn leven, toen hij aankondigde dat het voor hem een uitgesproken zaak was dat Jezus Christus dood was en de Messiah, wiens komst aan de Moslims was beloofd, een "mujaddid" zal zijn van deze natie en dat de voorspellingen met betrekking tot de komst van de Messiah vervuld waren in zijn eigen persoon.

Hij maakte verder bekend, dat de verslagen betreffende de verschijning van een Mahdi eveneens verband hielden met de komst van de Messiah, die de Islam in de wereld zou verspreiden, niet door middel van het zwaard, zoals gewoonlijk werd aangenomen, maar door middel van argumenten en opgaaf van redenen met betrekking tot geestelijke kracht, die aan de waarheid van de Islam ten grondslag liggen.

De komst van een Mahdi, die de Islam zou verspreiden met de punt van zijn zwaard, zei hij, was tegen de uitdrukkelijke leerstellingen van de Heilige Qoran.

Hij streefde niet naar naam en faam; wat waren de redenen die hem leidde tot deze nieuwe claims? Wilde hij goedkope populariteit; of was het geldelijk voordeel dat hij wilde behalen? Geen van deze redenen spelen een rol.

Na verloop van zoveel jaren zijn het juist deze claims die een struikelblok vormen voor de moslims op weg naar de verwerving van kennis over zijn grote verdiensten.

Wie is in staat de diensten te ontkennen, die Mirza Ghulam Ahmad aan de Islam heeft bewezen?

Moslims in de gehele wereld waren geheel onverschillig tegenover de verkondiging van de Islam en hij was het die anderen tot meer activiteiten bewoog om te komen tot deze nobele taak.

Maar velen zullen hiertegen de vraag opwerpen, waarom hij dan zulke claims in het vooruitzicht stelde. Streefde hij naar reputatie?

Als godsdienstige leider genoot hij al grote reputatie. Men hield van zijn rechtgeaardheid en vroomheid, hij werd geeerd voor zijn geleerdheid en ontwikkeling, hij was overbekend om zijn sterke verdediging tegen de tegenstanders van de Islam.

Zulke claims hebben eigenlijk zijn beroemdheid geruineerd en hij wist dat een storm van aanvallen op hem zou afkomen, aangezien de wereld niet eenvoudigweg zulke claims zou accepteren. En een storm van aanvallen bleef ook niet uit.

De man die dacht de kampioen van de Islam te zijn, werd als haar slechtste vijand beschouwd.

Hij, naar wie met groot respect en achting werd geluisterd, werd rechtstreeks een voorwerp van beschuldigingen en aantijgingen.

(wordt vervolgd)