



Opzichg. 19. okt. 1977

VERLEGERS OP
Overseesche Personeel

MR. BASMART AHMAD ALI
Nijhastraat 1, tel. 74004
Pararibo-P.O.B. 1719

MEMBER
Overseesche Personeel

**Z. A. CHAPOERMAN, A. HINDON,
MULANA DR. S. A. GASMIE N. A
MULANA AL HADI B. JACOB
A. METAPASIRA, M. A. GELING
M. ADU A. M. ZHAMA, AL HADI
Y. HADI ALI, Y. DEACON
A. AIBULLAH, M. A. SIMPESAT**

Administratie
van de Personeel

Vol. 1

Tel. 74000-111

Chapverhoor, N. A. M. M. M.
Administratie van de Personeel

Mr. M. Ahmad Ali, tel. 74000

Overseesche Personeel

**PROF. DR. H. H. KARAME ALI
DR. B. CHAPOERMAN
DR. N. AIBULLAH
DR. M. S. HASBULLAH
KAWID PIRBONG**

Opzichg. 19. okt. 1977
De naam en afkorting van de
vrijwillige medewerkers van de
personeel van de Personeel
Chapverhoor van de Personeel
Chapverhoor van de Personeel
De naam en afkorting van de
vrijwillige medewerkers van de
personeel van de Personeel

Administratie

JAAARVERHOOR 1977 (1977)

JAAARVERHOOR 1977 (1977)

LESEN VERHOOR 1977

Overseesche

Mr. M. Ahmad Ali, tel. 74000
P.O.B. 1719, Pararibo-P.O.B. 1719
tel. 74000

Overseesche

Administratie C.C.C. en Personeel
Overseesche Personeel
Overseesche Personeel
Overseesche Personeel
Overseesche Personeel

Algemeen
Sriwijaya Islamitisch Maandblad



HET INSTITUUT VOOR
ISLAMITISCHE STUDIES EN PUBLICATIES
Sriwijaya Islamitische Uitgeverij
Pararibo-Sriwijaya P.O.B. 1719

<p>Uitgeverij van de Personeel de Personeel van de Personeel van de Personeel</p>	<p>tel. 74000</p>	<p>Overseesche Personeel</p>
---	-------------------	----------------------------------

INHOUD

DE GELOOFSARTIKELLEN
VAN DE ISLAM

door: **M. A. Guisaz**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

S.I.V.-KRISIS



De Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) maakt op dit ogenblik een grote crisis mee. Dit houdt rechtstreek verband met de PRINCIPIELE vraag of de S.I.V. moet worden geacht nog steeds te steunen op de AHMADIA-PRINCIPES a la LAHORE! Deze vraag werd in Suriname aktueel, nadat twee jaar geleden op een Pakistaanse konferentie een resolutie was aangenomen dat de AHMADI's "NON-MOSLIMS" zijn en de Pakistaanse regering er toe was overgegaan de Ahmadi's in Pakistan constitutioneel tot non-moslams te verklaren. De Pakistaanse regering, onder leiding van Zulfikar Ali Bhoetto, deed dit evenwel om politieke-en niet om religieuze redenen. Immers, Bhoetto kon de in opmars zijnde Ahmadi's politiek alleen uitschakelijk door ze grondwettelijk gelijk te stellen met de Hindoes, Christenen, Bhoedisten, etc., MINDERHEDEN in Pakistan die niet mogen mededingen naar de politieke macht. Deze kwestie werd door de moellah's aangegrepen om de Ahmadi's overal ter wereld te veroordelen, waardoor de tegenstellingen tussen AHMADI's en SOENNI's scherper dan ooit te voren werden.

Hoewel de Statuten van de S.I.V. daaromtrent niets voorschrijven, neemt het overgrote deel der S.I.V.-ers aan dat de 30-jaar durende traditionele banden met AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT ISLAM te LAHORE in Pakistan het beste bewijs zijn dat de S.I.V. zonder meer op AHMADIYYA-PRINCIPES steunt en zo ook dient te blijven. Hiertoe behoort de meerderheid van het HOOFDBESTUUR van de S.I.V., waarvan de heren NIAMUT, ILAHIBAKS, BAKSOELLAH, KALIOE en OEMAR dekluitmaken. Tot deze categorie behoort ook het overgrote deel der AFDELINGEN, zoals: IMDADIA ISLAM, KAMRUL ISLAM, SAMSUL ISLAM, SHAN E ISLAM, MOEFIDOEL ISLAM, TACKVEYATOEL ISLAM, TARTIBOEL ISLAM, NOERE ISLAM en de AFDELINGEN TE MEERZORG, ALKMAAR, KROONENBURG, LA VIGILANTIA en GRONINGEN.

Tot de groep, die eindelijk wil afrekenen met de Ahmadiyyat, behoort de minderheid van het HOOFDBESTUUR, waarvan de heren ISAAC JAMALUDIN (Voorz.), JAHANGIER en AKRUM dekluitmaken. De afdelingen die met deze groep sympathiseren, zijn: ITTAFKOEL ISLAM, NAMAAS LEAGE en HIMAYATOEL ISLAM.

Een COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN, bestaande uit PROF.DR.M.H.KARAMAT ALI, MR.B.AHMAD ALI, DR.A.JAMALUDIN en RASHID PIERKHAN is ruim een jaar bezig geweest in overleg met de betrokken partijen de S.I.V.-principes te formuleren, doch tevergeefs.

Intussen zijn te tegenstellingen tussen de beide groepen zo scherp geworden dat slechts een ALGEMENE LEDENVERGADERING als hoogste orgaan van de vereniging in deze een uitspraak zou kunnen doen. De groep JAMALUDIN is ertoe overgegaan (met of zonder mandaat??) een algemene ledenvergadering voor te bereiden door NU PAS (na 7 jaar de gelegenheid daartoe te hebben gehad) leden en afdelingen te REGISTREREN, aan welke 'partijdige' registratie de MEERDERHEIDSGROEP niet wenst deel te nemen, ten er waar deze aktie erop gericht is om de door de meerderheidsgroep krachtens artikel 11a van de Statuten van de S.I.V. aangevraagde algemene ledenvergadering te doorkruisen. Het Hoofdbestuur is gehouden deze vergadering binnen DERTIG DAGEN te beleggen, hetgeen TOT OP HEDEN niet gebeurd is. WAT NU!

GODDELIJKE BELONING REEDS IN DEZE WERELD

(door: A. Mahmood) (vervolg A.H.no. 63)

In het tweede stadium van de geest, wat wij genoemd hebben de zelfbeschuldigende geest, is er een worsteling tussen de goede en de slechte neigingen.

Een mens voelt een tijdlang de wroegingen van zijn goede natuur, maar de slechte neigingen krijgen telkens weer de overhand.

Hij is zich bewust van zijn val en soms wanhoopt hij zelfs voor een poos aan zijn verbetering en aan de algehele overwinning van zijn goede natuur over zijn kwade aangeleg.

Wanneer de tijd van zijn geestelijke worsteling echter voorbij is, daalt er licht op hem neer, dat vergezeld gaat van Goddelijke kracht.

Het neerdalen van dit licht brengt een wonderbaarlijke ommekeer in zijn ziel teweeg en hij voelt, hoe een sterke onzichtbare Hand hem voortleidt.

Een nieuwe wereld ontsluit zichzelf voor zijn ogen en dan is hij getuige van het bestaan van God. Zijn ogen glanzen met een nieuw licht en er werden hem dingen geopenbaard, die hij eerst niet in staat was te zien.

Maar hoe kunnen we dit pad vinden en hoe kunnen we dit licht verkrijgen?

Er kan geen gevolg zijn zonder oorzaak, geen einde kan er bereikt worden zonder de middelen daartoe, en geen kennis kan verkregen worden zonder een bijzonder pad te betreden dat er recht naartoe leidt. De wetten der natuur kunnen niet worden verbroken.

De natuurwetten getuigen er rijkelijk van, dat er een juiste weg voor bestaat om een zeker iets te verkrijgen en dat die verkrijging ervan noodzakelijkerwijze afhanke-

lijk is van die speciale weg erheen.

Als wij in een donkere kamer zitten en we het licht van de zon nodig hebben, dan is het juist wat ons te doen staat, dat wij de ramen en deuren tegenover de zon openen.

Dan zal het zonlicht de kamer binnenkomen en deze tot in alle hoeken verlichten.

Op een dergelijke manier moet er een deur bestaan, waardoor de gunsten en zegeningen van God kunnen worden ontvangen en een methode, waarmede de geestelijke staat kan worden bereikt.

Doch de vraag is:

Kan die weg ontdekt worden door de zwakke pogingen van het verstand en ook: kunnen we met succes naar de vereniging met God zoeken door middel van de vernuftigheid van onze geest?

Is het waar, dat louter logica en wijsbegeerte der deuren voor ons kunnen openen, waarvan de ervaring ons vertelt, dat zij allen geopend kunnen worden door de machtige Hand van God?

Dit is in het geheel niet het geval!

Louter menselijke bedenkingen kunnen ons nooit het stralende Gelaat van de Levende en onderhoudende God openbaren.

Laat hem, die op het rechte pad wil wandelen, allereerst zich met al zijn hoedanigheden en krachten volkomen aan de wil van God onderwerpen en dan onophoudelijk en onvermoeid bidden om de Goddelijke vereniging, en zodoende de waarheid van Goddelijk bestaan door Goddelijke bijstand verwezenlijken.

"VREDE ZIJ MET U ALLEN!"

DE GELOOFSARTIKELLEN VAN DE ISLAM**door: M.A. Gulzar**

NOOT V/D REDAKTIE: DE "GELOOFSARTIKELLEN VAN DE ISLAM" ZIJN VOLGENS DE METHODE VAN VRAAG EN ANTWOORD VOLLEDIG BEHANDELD. AANGEZIEN DE VERSCHIJNING HIERVAN IN BOEKVORM TE LANG OP ZICH ZOU LATEN WACHTEN, HEEFT DE REDAKTIE GEMEEND DIT EXCLUSIEF OP TE NEMEN IN "AL HAQ". IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN DE AUTEUR, WENSEN WIJ HEM BETERSCHAP EN VEEL STERKTE TOE.

1. Hoeveel geloofsartikelen zijn er ?

Er zijn zeven geloofartikelen.

2. Hoe luiden zij ?

Deze luiden als volgt:

"Amanto billa he,	- Ik geloof in God,
wa malla-e-katehie,	- in Zijn engelen,
wa koto behie,	- in Zijn boeken,
wa rosoe-lehie,	- in Zijn boodschappers,
wal jaumil a-gire,	- in de laatste dag,
wal qad-re gai-rehie	- in de Goddelijke toemeting
wa sharre-hie minalla	- van goed en kwaad,
he ta'ala,	- en in de opstanding na de dood.
wal base badal maut.	

3. Wat zijn engelen en waarom moeten wij in hen geloven ?

In de stoffelijke wereld nemen wij als een vaststaande wet aan, dat wij niettegenstaande de in ons aanwezige vermogens en krachten, machten en middelen van buiten nodig hebben.

We zijn het allen erover eens, dat wij ogen hebben gekregen om te zien, maar zonder licht kunnen wij niet zien.

Het oor vangt geluiden op, maar zonder lucht is het van geen nut.

De mens heeft behalve hetgeen in hem is, nog iets anders nodig.

Evenzo kunnen onze geestelijke vermogens op zichzelf ons niet ertoe brengen goede of slechte daden te verrichten. Ook voor onze geestelijke vermogens is dus een bemiddeling noodzakelijk om goede of slechte daden te verrichten.

Om kort te gaan, werden in de natuur van de mens twee soorten aantrekkingskrachten geplaatst n.l. de aantrekkingskracht tot het goede en die tot het kwade.

Om deze aantrekkingskrachten in werking te stellen is een bemiddeling van buiten nodig, zoals deze nodig is, wanneer het gaat om het lichamelijke van de mens.

De bemiddeling of de bemiddelaar van buiten af, die de aantrekkingskracht tot het goede in werking doet treden, wordt engel genoemd en die de aantrekkingskracht tot het kwade doet werken wordt duivel genoemd.

Geven wij gehoor aan de aantrekkingskracht tot het goede, dan volgen wij de Heilige Geest. Geven wij daarentegen gehoor aan de aantrekkingskracht tot het kwade, dan volgen wij de vervloekte Satan.

De juiste betekenis van het geloof in de engelen is daarom, dat wij de aantrekkingskracht tot het goede, die de mens werd meegegeven, moeten volgen.

4. *Waarom moeten de moeslims in alle geopenbaarde boeken geloven ?*

Omdat alle godsdiensten in hun oorspronkelijke, ongerepte toestand uit een en dezelfde Bron zijn voortgekomen, wordt de moeslims bevolen te geloven aan hetgeen aan Mohammed werd geopenbaard en aan hetgeen voor hem werd geopenbaard (2:4).

De Islam gaat zelfs verder. Hij beveelt de moeslims naar het zwaard te grijpen, wanneer de mensen om het geloof vervolgd worden en gewetensvrijheid op het spel staat. Hij eist van hen de kloosters, de kerken, de synagogen en ten laatste de moskeeën, kortom, alle bedehuizen van welke godsdienst dan ook te beschermen (22:40). En dan zegt de Koran verder :

"Strijdt tegen hen, tot er geen vervolging meer is, en alle godsdiensten zijn voor God." (8:39).

Hieruit blijkt overduidelijk, dat godsdienst een gewetenszaak is, waarin niemand het recht heeft zich te mengen.

5. *Waarom schrijft de Islam geloof in alle Goddelijke boodschappers voor ?*

Omdat uit verdraagzaamheid een goede verhouding ontstaat. Het wordt de moeslims door de Koran bevolen geen onderscheid tussen hen te maken.

Hij eist niet alleen eerbied en liefde voor hen, maar ook echt geloof in de Stichters van alle godsdiensten (2:136).

6. *Welke dag wordt bedoeld met de "laatste dag" ?*

De laatste dag is de Dag des Oordeels, waarop ieder mens voor de in het aardse leven verrichte daden zal worden beloond en voor iedere slechte daad zal worden gestraft.

7. *Wat wordt ons omtrent de door ons verrichte daden geleerd ?*

Ons wordt geleerd, dat de vormen, die onze daden en haar gevolgen in dit leven aannemen, voor onze stoffelijke ogen niet zichtbaar zijn. Maar in het toekomstige leven zullen wij in alle duidelijkheid de opnamen, die gedurende ons leven op aarde zijn gemaakt van de vormen, die onze daden en haar gevolgen aannemen, te zien krijgen.

8. *Wat is de strekking van het zesde geloofsartikel n.l. het geloof in de Goddelijke toemeting van goed en kwaad ?*

Dit geloofsartikel wordt vaak verward met wat in de regel fatalisme wordt genoemd, dat geloof aan de machteloosheid van de mens tegenover het noodlot betekent.

In de Koran echter worden nergens fatalistische uitdrukkingen gebruikt. Integendeel wordt er zelfs grote nadruk gelegd op de menselijke verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Indien de Islam het fatalisme zou voorstaan, dan zou hij zeer zeker deze verantwoordelijkheid niet op de schouders van de mens leggen.

Een moesliem gelooft niet in fatalisme en ook niet in een Goddelijke voorbeschikking tot heil of verdoemenis van de mens.

Hij gelooft in een toemeting van goed en kwaad.

God schiep de mens met zekere vermogens, die hij binnen zekere grenzen kan gebruiken. En juist het gebruik van deze vermogens op een of andere wijze brengt goed of kwaad voort.

Het spraakvermogen b.v., waarmee de mens is toegerust, kan hij zowel ten goede als ten kwade aanwenden.

Hij kan de waarheid spreken en het goede zeggen, maar hij kan ook liegen en lasteren met alle negatieve gevolgen van dien. Alle uitvindingen, die de mens tot vandaag de dag heeft gedaan of nog zal doen, kan hij ten goede dan wel ten kwade aanwenden.

Denk maar slechts aan de enorme krachten, die vrijkomen door atoomsplitsing!

Wat juist en verkeerd is, dat heeft de mens voor zichzelf te beslissen. Hij is immers geschapen met het vermogen goed en kwaad te onderscheiden.

In de Koran wordt melding gemaakt van de schepping van de mens met zekere vermogens. Aan die vermogens zijn evenwel grenzen gesteld evenals aan al het geschapene.

Deze grenzen, waaraan ieder mens, ieder dier en elk ding is gebonden, heten in de Koran "taqdier". Het is de verkeerde weergave van dit woord, die ertoe heeft bijgedragen de mening te doen postvatten, als zou de mens ~~de~~ moeten hebben te geloven in een Goddelijke voorbeschikking of in fatalisme.

Taqdier of qadar is de maat der dingen, waarnaar God ieder ding geschapen heeft.

Zoals bepaald is, dat uit de pit van een manja een manjaboom zal groeien en niet een mahonieboom en uit de pit van een amandel een amandelboom en geen appelboom, zo is ook bepaald, dat de mens onder zijn vermogens de wil kan rekenen, die hem in staat stelt de weg naar duisternis of naar het licht te kiezen.

Deze voorafbepaling van de maat der dingen is het, waaraan men heeft te denken bij het begrip "taqdier".

Uit het feit dat God de mens een vrije wil heeft geschonken en geschapen heeft met het oordeel des onderscheids volgt, dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn daden.

9. Waarop heeft het laatste geloofsartikel betrekking?

Het zevende geloofsartikel (de opstanding na de dood) houdt verband met enige Koranische verzen o.a. met 23:115, dat zegt:

"Denkt gij, dat Wij u tevergeefs hebben geschapen en dat gij niet

tot Ons zult worden teruggebracht?"

Bezien in het licht van dit vers en ook nog van andere verzen van gelijke strekking, betekent de dood niet het einde van de mens. Volgens de Koran is het leven na de dood een voortzetting van het leven hier op aarde. De dood is niet een onderbreking, maar de schakel, die het aardse en het toekomstige leven aaneenhecht.

10. Wat omvat het geloof in een toekomstig leven?

Dit geloof omvat de verantwoordelijkheid van de mens in het hiernamaals voor de door hem in dit leven verrichte daden.

Als het juist wordt begrepen is dit geloof ongetwijfeld de waardevolle grondslag voor de zedelijke verheffing van de mens.

11. Wat zegt de Koran betreffende het toekomstige leven?

Aangaande het leven na de dood zegt de Koran het volgende:

"En Wij hebben de daden van ieder mens aan zijn hals opgehangen en Wij zullen op de dag der opstanding een boek voortbrengen, dat hij wijd opengeslagen zal vinden." (17:13).

"Wie in dit leven blind is, zal ook in het hiernamaals blind zijn en meer van de weg afdwalen." (17:72).

"O, Ziel, gij die in vrede zijt! Keer terug tot uw Heer, tevreden met Hem, Hem welgevallig. Treedt derhalve onder Mijn dienaren binnen en treedt Mijn tuin binnen." (89:27-30).

Maulana Mohammed Ali voorziet voorstaande verzen van toelichtingen, die op het volgende neerkomen: Het eerste vers toont aan, dat iedere daad een gevolg heeft en dat de feiten, die op de dag der opstanding aan het licht zullen worden gebracht, niet nieuw zullen zijn.

Het zal slechts een openbaring zijn van hetgeen hier voor het stoffelijke oog verborgen is.

De beide andere verzen tonen aan, dat zowel hel als hemel reeds in dit leven beginnen.

In 17:72 wordt duidelijk gemaakt, dat de geestelijke blindheid van dit leven de werkelijke hel is, die van hier naar het toekomstige leven wordt meegenomen.

De verzen 27 tot en met 30 van het hoofdstuk 89 geven te kennen, dat de ziel, die in dit leven volkomen rust en vrede heeft gevonden, bij het intreden van de dood het paradijs wordt binnengeleid.

12. *Krijgt de mens na de dood een ander lichaam ?*

Ja, na het afleggen van het aardse, stoffelijke lichaam, krijgt de mens een opstandingslichaam, dat ook geestelijk lichaam kan worden genoemd.

13. *Zijn hel en hemel namen van plaats ?*

Neen, hel en hemel zijn geen plaatsnamen, maar namen van toestanden. De toestand na de dood is een afbeelding van de geestelijke toestand gedurende het leven op aarde.

Het opstandingslichaam, dat men na de dood krijgt, wordt hel of hemel van de mens.

14. *Wie komen in de hemel terecht?*

Al degenen, die zich gedurende het aardse leven geschikt maken voor het toekomstige leven, zullen het paradijs binnentreden.

15. *En wie zullen bewoners worden van de hel ?*

Bewoners van de hel zullen diegenen worden, wier vermogens tengevolge van hun slechte daden ontwikkeld zijn gebleven.

16. *Is het leven in de hel eeuwigdurend ?*

Neen, het is tijdelijk. De helbewoners zullen een zekere behandeling moeten ondergaan tot herstel van hun geestelijke ziekten.

Daarom moeten zij een leven van pijnigingen moeten leiden tot zij geheel gezuiverd worden van de in dit leven opgelopen geestelijke ziekten.

Na de behandeling zullen zij volkomen geschikt zijn voor het leven in de hemel.

17. *Wat is zonde ?*

Zonde is ongehoorzaamheid aan de Goddelijke wetten.

18. *Wanneer begaat men zonde ?*

Men begaat zonde, wanneer men tegen de Goddelijke wetten handelt door slechte daden, woorden en gedachten.

19. *Kan de mens vergiffenis krijgen ?*

Ja zeker. Vergiffenis kan worden verkregen door berouw te hebben over de begane zonden en God om vergiffenis vragen met het vaste voornemen om het kwaad niet weer te doen.

ENKELE BELANGRIJKE VERBODEN:

1. *De moeslims is verboden te nuttigen wat vanzelf is doodgegaan, het bloed, het varkensvlees, al waarover een andere naam dan die van God is aangeroepen, hetgeen aan goden is opgeofferd, het geworgde en doodgeslagen dier, wat door een val is gedood, hetgeen door de horens van dieren is gedood of door wilde dieren is aangevreten, uitgezonderd datgene wat men heeft geslacht onder het aanroepen van Gods naam. Het slachten van reine dieren geschiedt onder het prevelen van de volgende woorden:*

*"Biesmiela Allaah ho Akbar."
(In naam van God, de Grote).*

2. *Ook wordt het moedwillig verbreken van een overeenkomst en*

- het zich niet houden aan een belofte verboden.
3. *Kansspelen, het gebruik van alcohol en alcoholhoudende dranken, alsmede elk ander bedwelmend genotmiddel en het offeren aan afgoden, noemt de Koran "des duivels werk".*
 4. *Het veroorzaken van schaarste door opkopen van handelswaren landbouwproducten enz. om de prijs op te drijven wordt eveneens verboden.*
 5. *Woeker wordt ten strengste verboden, omdat hij de schuldenaar ten gronde richt en de woekeraar het gevoel van menselijkheid en zachtheid berooft.*
 6. *Liegen, bedriegelijk handelen, overspel plegen, iemand bedriegelijk of ten onrechte beschuldigen, huichelarij, valse getuigenis afleggen, valselijk zweren, enz. vallen eveneens onder de verboden.*

KORT ONDER WOORDEN GEBRACHTE LERINGEN VAN DE ISLAM.

1. Geloof en verstand zijn niet met elkaar in strijd.
2. Inzake het geloof moet men zijn verstand raadplegen en niets voetstoots aannemen.
3. Geloof is ook niet in strijd met wetenschap. Ze vullen beide elkaar aan.
4. Ieder mens komt zonder zonde ter wereld. Hij moet deze staat handhaven en handelen overeenkomstig de vermogens, die hem geschonken zijn. Hem zal geen rekenschap gevraagd worden van hetgeen hij niet gedaan heeft of waartoe zijn natuurlijke vermogens niet bij machte waren.
5. Geen bemiddelaar tussen de mens en zijn Schepper. Ieder staat alleen tegenover Hem. De toekomst van de mens is in zijn eigen handen en niet in die van een tussenpersoon.
6. Ieder mens is slechts tegenover God en het eigen geweten verantwoordelijk.
7. Niemand kan de last van de zonde van een ander dragen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
8. Er mag geen dwang zijn in de godsdienst. De Islam geeft de mens de volle vrijheid te geloven of niet te geloven.
9. De mens is door God geschapen en hij moet alles doen om zich met Hem te verenigen. Ieder mens is de mogelijkheid gegeven om door zijn streven in contact te komen met God. Ieder is dus goed genoeg om in gemeenschap met God te treden. Niemand mag zich daartoe minder waardig achten.
10. God, ofschoon verheven boven al het menselijke, spreekt tot zijn dienaren, die Hem zoeken.
11. Zonde is een staat, die intreedt als de mens willens en wetens tegen de Goddelijke geboden handelt.
12. De mens komt niet op aarde onder last van zonde in een vorig leven begaan.
13. Men mag de wereld niet ontvluchten in de hoop de volmaaktheid te bereiken. Men moet in de wereld blijven, maar zich niet in het wereldse verliezen. Schuilplaats zoeken in de eenzaamheid betekent de verantwoordelijkheid afwijzen, die op de mens rust. De mens moet trachten het geestelijke en het wereldse met elkaar te verzoenen in zichzelf.
14. De verzorging van de eigen familie is even juist en belangrijk als vasten en bidden.
15. Wanneer de mens bewust zijn leven in gevaar brengt of zich van kant maakt, dan zondigt hij tegen God en tegen zichzelf.

16. De reinheid is een deel van het geloof. Niet alleen wat de zindelijkheid betreft, maar ook in elk ander geval zondigt degene, die een slechte invloed uitoefent op zichzelf of op zijn medemensen.
17. Rechtschapenheid bestaat in het geloven in God en het leveren van een bijdrage tot welzijn van de mensheid.
18. De mensen moeten niet trachten elkaar te overtreffen in overvloed, rijkdom, met macht of roem, maar in goeddoen.
19. Een moeslim is degene, die voor een ander wenst, wat hij voor zichzelf wenst.
20. Een ieder moet door zijn eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien. De Islam keurt het af, dat de mens anderen met zijn onderhoud belast en veracht elke soort arbeid, waardoor de mens zich van anderen afhankelijk maakt.
21. Niemand nuttigt beter voedsel, dan wat hij eet door het werk van zijn eigen handen. Bedelarij wordt daarom als een afkeuringswaardige handeling beschouwd.
22. God verandert de toestand van de mens alleen, wanneer hijzelf naar de verandering streeft.
23. Als er gevaren dreigen moet men moedig zijn, ongeluk berustend en bij het streven naar het gestelde doel volhardend.
24. Men moet elkaar in goedheid en vroomheid helpen, maar niet in zonde en overtreding.
25. Het doden van een enkele ziel is even afkeuringswaardig als het doden van alle mensen en het redden van een enkele ziel is even lofwaardig als het redden van het leven van alle mensen.
26. In tegenspoed niet wanhopig worden en in voorspoed niet overmoedig zijn.
27. Het kwade moet met het beste worden afgeweerd, opdat van een vijand een vriend kan worden gemaakt.
28. Alleen in nederigheid komt men nader tot God.
29. Goedheid jegens vrouw en kinderen is de edelste eigenschap, die men kan bezitten.
30. De vrouwen hebben dezelfde rechten tegenover de mannen als de mannen tegenover de vrouwen.
31. Goede en rechtschapen vrouwen hebben recht op dezelfde positie als goede en rechtschapen mannen.
32. De vrouw wordt geen enkel normaal beroep verboden. Zij kan elk goed werk verrichten, dat zij verkiest.

ENKELE GREPEN UIT HET LEVEN VAN DE HEILIGE PROFEET MOHAMMAD.

1. *Wiens nakomeling was Profeet Mohammad ?*

Hij was een nakomeling van Ismael.

2. *Wie was Ismael ?*

Hij was de oudste zoon van Abraham. Zijn moeder heette Hagar (Hadjira). Ismael had twaalf zonen. Een van hen heette Kaidar, wiens nageslacht zich over de Arabische provincie Hedjaz verspreidde. Mekka, de hoofdstad van Arabie, ligt in deze provincie.

3. *Hoe heette de vader van de Profeet en wie was zijn moeder ?*

Zijn vader heette Abdoellah en zijn moeder Amina. Abdoellah was een zoon van Abdoel Moe-tallib.

4. *Wanneer stierf de vader van de Profeet ?*

Kort na het gelukkige huwelijk ondernam zijn vader Abdoellah een handelsreis naar Syrie. Op de te-

rugreis werd hij ziek en stierf in Medina. Zijn zoon Mohammad was toen nog niet geboren.

5. Welke is de geboortedag van de Profeet en hoe noemt men die ?

Zijn algemeen bekende geboortedag is de twaalfde van de maan-maand Rab-ie-oel awwal, die overeenkomt met 20 april 570.

Deze dag wordt "miladoen nabie" of "jaumiël mielaad" genoemd.

6. Onder welke naam is de Profeet bekend ?

Hij is bekend onder twee namen t.w. Mohammad en Ahmad.

De naam Mohammad werd hem gegeven door zijn grootvader Abdoel Moetalib en betekent: "Degene, die God het meest verheerlijkt."

De naam Ahmad werd hem gegeven door zijn moeder. Ahmad betekent: "de veel geprezene."

7. Wie was de zoogmoeder van de Profeet ?

Zijn zoogmoeder was Halima. Het was toen onder de Arabische aristocraten en mensen van adel gebruik, dat moeders haar kinderen niet de borst gaven.

8. Hoe lang verzorgde Halima het kind Mohammad en hoe kwam dat ?

Toen hij aan zijn moeder werd overgedragen, had hij reeds de zesjarige leeftijd bereikt.

Dit kwam, omdat toen Halima het kind op twee-jarige leeftijd bij zijn moeder terugbracht, Mekka, de geboortestad van de Profeet, juist door een epidemie werd geteisterd. Dit had tot gevolg, dat Halima met het kind werd teruggezonden.

9. Wat gebeurde daarna ?

Enkele dagen na de overdracht van het kind, ondernam moeder Amina tezamen met haar zoon een reis naar Medina, teneinde het graf van haar echtgenoot te bezoeken. Onderweg werd het vaderloze kind ook van zijn moeder beroofd. Zij stierf op een plaats Abwa genaamd,

waar zij aan de schoot der aarde werd toevertrouwd.

De aanstaande Profeet was dus op de zeer jeugdige leeftijd van zes jaar beroofd van zijn ouders. Het viel hem niet ten deel om onder de tedere zorgen van zijn vader of onder de liefderijke zorgen van zijn moeder te worden opgevoed. Ook heeft hij niet de gelegenheid gehad om zijn kinderlijke verknochtheid aan zijn ouders te tonen.

10. Wie belastte zich toen met de zorg van het kind ?

Grootvader Abdoel Moetalib belastte zich toen met de zorg van zijn kleinzoon Mohammad.

11. Wanneer stierf grootvader Abdoel Moetalib ?

Er waren nauwelijks twee jaren verstreken of de dood ontrukte hem ook deze bescherming.

12. Wie bracht hem daarna groot ?

Zijn oom Aboe-Talib, een oudere broer van zijn vader, die ook bekend is onder de naam van Abd Man-aaf.

13. Onder welke bijnaam stond de Profeet sinds de dagen der jeugd bekend ?

Onder de bijnaam van "Al-Amien", de Betrouwbare. De bijnaam duidt niet alleen aan eerlijkheid in geldzaken, maar in elke vorm. Al wie met hem in aanraking kwam, werd door zijn handel en wandel getroffen en hield niet op hem geheel zijn leven te prijzen.

14. Wat had zijn eerlijkheid tot gevolg ?

Dit had tot gevolg, dat toen een fatsoenlijke weduwe khadidja genaamd, die bekend stond onder de bijnaam van Tahira (de deugdzame), in de voor-islamitische dagen, van de rechtschapenheid van de jongeman hoorde, de hele zorg van haar zaken aan hem toevertrouwde.

Binnen korte tijd kreeg zij door zijn eerlijke handelsbetrekkingen veel winst.

Deze relaties openbaarden trekken van zijn verheven moraliteit en het was dit, dat Khadidja ertoe bracht hem voor te stellen met haar in het huwelijk te treden. Hij was toen 25 jaar oud en Khadidja 40 jaar.

15. Hoeveel kinderen kreeg hij van Khadidja ?

Hij kreeg van Khadidja vier dochters en twee zonen. De oudste zoon stierf op tweejarige leeftijd en de andere toen hij nog een zuigeling was.

16. Hoe heetten de dochters van de Profeet ?

De oudste dochter was Zainab. Op haar volgde Roekajja. Na deze kwam Oemmie Koelsoem. De jongste was Fatima.

Deze was getrouwd met Ali en schonk hem twee zonen : Hasan en Hoesain. De drie eerstgenoemde dochters stierven voor de vader. Fatima overleefde de vader slechts zes maanden.

17. Wanneer stierf Khadidja ?

Zij stierf in het jaar 619, een jaar voor de vlucht van de Profeet naar Medina.

18. Had de Profeet nog andere kinderen ?

Na de "vlucht" kreeg hij van Maria de Koptische een zoon Ibrahim, maar deze stierf evenals de twee vorige zonen heel vroeg.

19. In welk jaar vond de emigratie van een aantal moelims naar Ethiopie plaats en waarom ?

In het vijfde jaar na de roeping had de Profeet een vijftigtal getrouwe vrienden om zich heen verzameld.

Aangezien deze groep aan de wreedste vormen van mishandeling was blootgesteld en de wreedheid der Mekkaners met de dag in bitterheid

toenam, gaf de Profeet de raad om naar een veilige plaats uit te wijken.

Over zichzelf maakte hij zich hoe genaamd geen zorgen. Hij stelde zijn volgelingen voor naar Ethiopie te emigreren, hetgeen in 615 plaatsvond.

20. Lieten de tegenstanders hen daarna met rust ?

Neen. Een delegatie bestaande uit enige oppositie-leden begaf zich toen naar de koning van Ethiopie en eiste de uitlevering der uitgewekenen, hen beschuldigend van ketterij.

21. Werd door de koning aan deze eis gehoor gegeven ?

De koning onthoud daarop eerst de moeslims aan zijn hof en eiste van hen, dat zij hun verdediging moesten voorleggen. Een der emigranten stond toen op en sprak tot de koning als volgt:

"O, koning, wij waren een onwetend volk. Wij waren gewoon schandelijke dingen te doen. Wij kwamen onze verplichtingen tegen onze verwanten niet na en mishandelden onze bureu. De sterken hadden voorspoed ten koste van de zwakken, tot God eindelijk een Profeet deed opstaan voor onze hervorming. Zijn afkomst, zijn rechtvaardigheid, zijn rechtschapenheid en zijn matigheid zijn ons bekend.

Hij riep ons tot de aanbidding van God en spoorde ons aan de afgoderij en steenaanbidding op te geven. Hij beval ons de waarheid te zeggen, het in ons gestelde vertrouwen niet te beschamen, achting te hebben voor onze bloedverwanten en kennissen en onze bureu goed te doen.

Hij verbood alle soorten van onselvoeglijke dingen. Hij leerde ons al wat gemeen is te schuwen en bloedbad te vermijden.

Daarom geloofden wij hem, volgden hem en handelden overeenkomstig zijn leerstellingen. Toen hun ge-

welddaden alle perken te buiten gingen, trokken wij weg om een heenkomen in uw land te zoeken, waar wij hopen, dat ons geen kwaad zal overkomen."

Daarna citeerde een van hen een passage uit de Koran. Zichtbaar ontroerd zei de koning tot de leider van de tegenstanders, dat hij de uitgewekenen niet zou overleven.

22. Wanneer en waarom werd de toestand voor de Profeet kritiek in Mekka ?

Toen de tegenstanders zagen, dat al hun pogingen om de propaganda van de Islam te onderdrukken vruchteloos bleven en de Profeet niet ophield met het openlijk verkondigen van de Goddelijke boodschap, traden zij met driester geweld op.

23. Wie was de hoofdleider van de oppositie tegen de Profeet ?

De hoofdleider was Aboe Lahhab, ook een van de vier opmerkingswaardige ooms van de Profeet van vaders zijde.

Zoals reeds eerder vermeld bracht Aboe Talib de Profeet groot. Hamza behoorde tot de eerste bekeerlingen. Abbaas bleef lange tijd buiten de Islam, ofschoon hij de Profeet zeer toegeneigd was.

24. Sinds wanneer werd de vijandschap van Aboe Lahhab tegenover zijn neef Mohammad bitterder ?

Eens riep de Profeet alle Qoereish stammen, waartoe ook hij behoorde, op. Toen zij allen verzameld waren riep hij: "Hebt gij mij ooit horen liegen ?"

Eenstemmig antwoordden zij, dat zij hem als een rechtschapen en betrouwbaar man kenden.

De Profeet vroeg weer: "Indien ik u vertel, dat daar achter de berg een groot leger verscholen ligt om u aan te vallen, zou u mij willen geloven ?"

Als uit een mond klonk het: "Zeker, want wij hebben u nooit horen liegen."

Toen verkondigde hij het woord van God, spoorde hen aan de afgoderij vaarwel te zeggen, alle vormen van kwaad te schuwen, aan de eenheid van God te geloven en het pad der deugd te bewandelen.

Hierop maakten allen zich boos, in het bijzonder zijn oom Aboe Lahhab. Sedert toen achtervolgde hij de Profeet waar hij ook ging en waar schuwde het volk niet te geloven in de ernst van zijn beweringen, die hij aan zwakzinnigheid toeschreef.

25. Wat weerhield te tegenstanders de Profeet, de grondoorzaak van het hele verdriet, openlijk uit de weg te ruimen ?

Volgens de sociale wet van Arabie was elke stam aan zijn eer verplicht, ieder lid van de stam te beschermen. Men begreep dus, dat een poging om de Profeet te doden tot een burgeroorlog zou leiden. Het was dus noodzakelijk eerst toestemming van het stamhoofd Aboe Talib, de oom en voogd van de Profeet te verkrijgen, voor men de bloedige stap kon doen.

26. Wat eisten tenslotte de vijanden, waaronder de bekende Aboe Djahhal, van Aboe Talib, toen zij bevonden, dat hun waarschuwingen aan hem genegeerd werd ?

Hij moest of de Profeet zijn bescherming ontzeggen of gemene zaak met hem maken, zodat zij tot het einde konden uitvechten.

27. Was Aboe Talib opgewassen tegen de vereende tegenstand ?

Nee, hij was daartegen niet opgewassen. De tegenstanders hadden hem voor een zeer moeilijke keuze geplaatst.

In een staat van verlegenheid liet hij de Profeet bij zich komen, legde hem de situatie uit en vroeg hem medelijden met hem te hebben

en hem niet te belasten met een verantwoordelijkheid, die te zwaar was voor hem.

28. *Wat was het antwoord van de Profeet hierop ?*

"O, oom, al plaatst gij de zon in mijn rechter- en de maan in mijn linkerhand om mij van deze zending te doen afzien, het zal niet gebeuren. Nimmer zal ik ze opgeven, tot het Gode behaagt die te doen zegevieren of tot ik in mijn pogingen sterf."

29. *Welke schokken doorstond de Profeet in het tiende jaar van zijn zending ?*

Eerst stierf zijn oom Aboe Talib, die hem zo teder had grootgebracht en hem ook tot dusver met groot gevaar beschermd had. Kort daarop stierf zijn gelovige vrouw en trouwste vriendin Khadija. Haar dood was een onherstelbaar verlies voor hem.

30. *Tot wie wendde de Profeet zich toen hij nagenoeg door alle Mekkaners verstoten werd ?*

In deze staat van uiterste hulpeloosheid wendde hij zich tot God en richtte onder meer het volgend gebed tot Hem:

"O, mijn God ! Bij u beklaag ik mij over mijn zwakheid, over mijn gebrek aan vindingrijkheid en mijn nietigheid in de ogen van de mensen. Aan wie zult Gij mij toevertrouwen, aan een moordlustige vijand of aan een ware vriend ?

In het licht Uws aanschijn zoek ik bescherming. Moge het zo zijn, dat ik mij Uw toorn nimmer op de hals haal. Er is geen kracht of macht zonder uw bemiddeling."

31. *De vijandschap der Mekkaners nam met de dag in bitterheid toe. Waarom ?*

Het feit, dat de Islam in Medina wortel begon te schieten, goot olie in het vuur van hun haat en razernij.

32. *Waarmee toonde de Profeet zijn bezorgdheid over de veiligheid van zijn vrienden ?*

De Profeet liet eerst zijn vrienden bij kleine troepen en in diep geheim naar Medina uitwijken, terwijl hijzelf in Mekka achterbleef met twee zijner vrienden n.l. Aboe Bakr en Ali.

Nadat al zijn andere vrienden een schuilplaats hadden gevonden, vluchtte hij toen ook op een nacht naar Medina. Aboe Bakr mocht hem vergezellen, maar Ali moest achterblijven om de aan de Profeet in bewaring gegeven goederen aan de respectieve eigenaren over te dragen. Na deze taak te hebben volbracht moest hij hem naar Medina volgen.

33. *De vluchtelingen werden door de vijanden achtervolgd. Waardoor werden zij gered ?*

Zij werden gered door hun verblijf in een spelonk, bekend als de grot van "Saur" op een afstand van Mekka gelegen.

Twee grotten nemen dus een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de Islam. Het was in de grot "Hira", dat de Profeet voor het eerst de Goddelijke roeping ontving. Nu was het in de grot "Saur" dat de Islam als het ware wederom werd geboren.

34. *In welk jaar had de vlucht naar Medina (Hidj-rat) plaats en waarmee is zij nauw verbonden ?*

Deze Vlucht, waarmee de Islamitische tijdrekening begint, had in het jaar 622 plaats en is nauw verbonden met de groei en voorspoed van de Islam.

35. *Wanneer stierf de Profeet ?*

Hij stierf in het jaar 632, eenentachtig (81) dagen na de afscheidsbedevaart, bij welke gelegenheid hij de blijde openbaring ontving van de vervolmaking van de godsdienst.

Het was in Mekka op deze een indrukwekkende schouwspel. Ruim 124.000 personen uit verschillende hoeken van Arabie hadden zich bij deze gelegenheid verzameld. Deze zelfde plaats waar de Profeet, moge de vrede op hem rusten, bij de aanvang van zijn zending versto- ten en afgewezen werd, bood nu een tafereel van wonderbare toewijding. Waarheen hij zijn gelaat ook wende, zag hij menigten van getrouwe vrienden.

36. Wat dacht Oemar, de latere tweede kalief, toen het bericht van het overlijden van de Profeet zich verspreidde? En wat deed hij?

Oemar dacht, dat het overlijdens- bericht door kwaadwillige onrust- stokers was rondgestrooid. Was de Profeet kort geleden niet met hem in de moskee geweest? Zag hij er niet herstellend uit? Onder deze indruk hield hij vol, dat de Profeet niet overleden was. Met getrokken zwaard zei hij: "Al wie zegt, dat de Profeet over- leden is, zal dit doen ten koste van zijn eigen hoofd."

Aboe Bakr verscheen nu in de mos- kee, beklom de kansel en sprak de aanwezigen als volgt toe:

"O, mensen, waarlijk al wie Moham- mad aanbad, ziet! Mohammad is in- derdaad dood. Maar al wie God aan- bad, ziet! God is Levend en zal nimmer sterven."

Toen reciteerde hij het volgende Koranische vers:

"En Mohammad is slechts een apos- tel; de apostelen zijn inderdaad voor hem gestorven; indien hij dan sterft of gedood wordt, zult gij u dan op uw hielen omkeren?" (3:143).

Met dit citaat legde hij Oemar het zwijgen op. Het had een zeer kal- merende invloed op de moesliems uitgeoefend.

Het goot een balsem in de gewonde harten der moesliems. Zij onder- wierpen zich met een blijmoedige overgave aan de wil van God.

Profeet of geen profeet, een ieder moet toch vroeg of laat van dit aardse leven scheiden.

Verslag Maulana Jaggoo

Uit Nederland heeft maulana Al Hadj B. Jaggoo een verslag gestuurd waarin hij zijn reis naar Pakistan en zijn deelname aan de 62ste Ah- madiyya Convention beschrijft. Van Surinaamse zijde namen ook deel de hr Hadjie Piroe Jahangier en de heer en mevr. Nasieb. De konferentie werd voorts bijgewoond door Ahmadiy ya missionarissen uit alle hoeken van de wereld. Tijdens de 4 dagen durende konferentie werden vele u- nieke bijeenkomsten, bazaars en boe- kenbeurs gehouden. Voor missiewerk werd een bedrag ad 100.000 rupees bijeengebracht. Besloten werd onbe- lemmerd het Ahmadiyya-missiewerk in de gehele wereld voort te zetten en er werd een beroep gedaan om zoveel

mogelijk jongelui te sturen naar Lahore voor kosteloze opleiding tot moulvi's en moballigh's.

KORTE BERICHTEN

WALDHEIM BRENGT VERZOENING TOT STAND

De Secretaris-generaal van de Vol- kerenorganisatie, Kurt Waldheim heeft onlangs een verzoening tot stand gebracht tussen president Makarios van Grieks-Cyprus en Ra- oef Denktash staatshoofd van Turks- Cyprus.

Beide leiders hebben goede hoop voor de toekomst. Verwacht wordt

dal er op korte termijn een federatieve regering zal worden gevormd om de problemen samen op te lossen. Men wil hierdoor ook trachten om de Griekse en Turkse Cyprioten nader bij elkaar te brengen.

Zoals bekend werd het eiland in 1974 verdeeld in een Griekse en Turkse gedeelte toen er een gewapend konflikt ontstond tussen Griekenland en Turkije.

Het lukte de VS niet om dit te voorkomen ondanks het feit dat beide landen lid zijn van de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie (NAVO).

RK BISSCHOP BEZOEKT PAKISTAN

Mgr. Pietro Rossano, bisschop van Alba en Vice-voorzitter van het sekretariaat voor niet-Christelijke zaken heeft op uitnodiging van president Choudhary van Pakistan een bezoek van twee dagen gebracht.

Als speciale afgezant van Paus Paulus VI heeft de theoloog van gedachten gewisseld met de autoriteiten in Islami Abad om de betrekkingen van de twee landen nader uit te bouwen.

De Paus heeft onlangs tegenover een korrespondent van "Newsweek" verklaard dat hij midden dit jaar enkele landen in het Midden-Oosten gaat bezoeken. Een officiële bezoek aan koning Khalid van Saoedi-Arabie behoort tot de mogelijkheden.

NIEUWE PPP-PARLEMENTSLID IN GUYANA

Izaak Basier is het nieuwe parlementslicd van de People's Progressive Party in het Guyanese parlement.

Hij heeft de plaats van Basil James ingenomen. James is afgetreden na een konflikt met PPP-leider Dr. Cheddie Jagan.

Izaak Basier, meer bekend als "Mighty Chief" is advokaat.

YASSER ARAFAT BEZOEKT BHOETTO

PLO-leider Yasser Arafat bracht midden februari een kort bezoek van twee dagen aan Pakistan. Hij was vergezeld van Farook Kadhoemie, PLO-minister van buitenlandse zaken.

De PLO-leider conferceerde met premier Zoelfikar Ali Bhoetto over de Palestijnse kwestie en vroeg om Pakistaanse steun wanneer deze kwestie door de Veiligheidsraad weer aan de orde zal worden gebracht.

ALIGARH UNIVERSITEIT 100 JAAR

De Islamitische Aligarh Universiteit herdacht in de maand februari 1977 haar 100-jarig bestaan. De universiteit, een van de twee Islamitische hoge onderwijsinstellingen in India, werd gesticht door Maulana Seyed Ahmed Khan. Ter gelegenheid van dit jubileum schonk de Saoedi-Arabische regering een bedrag van Sf. 500.000 en 1000 exemplaren van de H.Koran. De giften werd overhandigd door de Arabische ambassadeur in Nieuw-Dehli.

Tijdens een speciale ceremonie werd Maulana Abdoel Kalam Azaad en Dr. Zakir Hussain herdacht. Gezegd wordt dat beide geleerden die resp. minister van Onderwijs en president van India zijn geweest gedurende veertig jaar hun krachten aan de universiteit hebben gegeven.

PUSHTO EN PERZISCH OFFICIELE TALEN IN AFGHANISTAN

De Loi Jirga (Huis van Afgevaardigden) in Afghanistan heeft de Pushto en het Perzisch tot officiële talen van het land verklaard. Pushto wordt meer in het zuiden terwyl Perzisch over het hele land wordt gebezigd. Ocrdoe is de officiële taal van Afghanistan.
