



Uitgegeven door de redactie
 van AL-HAQ
 in Paramaribo - Suriname

RASHARAF AHMAD ALI
 Hoofdredacteur, tel. 74894
 Paramaribo - P.O.B. 1758

REDACTIE
 Habibullahredacties

HABIBOELLAH A. HABIBOELLAH
LANA DR. G. A. GASHIS M.S.
YANA AL HADI Y. JAGGER
AFRARIKA, M. A. GURZAR
MOH. H. LADY, AL HADI
AL HADI, M. DAMIRAN
AL HADI, M. S. KEMERAN

VERKOOP
 van AL-HAQ
 in Paramaribo - Suriname

Abd. Ali M. A. A. A.
 verkoopt
DR. H. N. I. SARANAT ALI
DR. S. LINA NURMAN
IR. R. AFANZLAN
IR. M. S. RASJIDAN
ZAKIYD PIRIZAN

AL-HAQ is een van de vele
 in Suriname uitgegeven tijdschriften
 die de Surinamers een beter
 inzicht geven in de
 islamitische religie en de
 islamitische cultuur.

Abonnementen
 JAARABONNEMENT SF. 6.-(Bat)
 JAARABONNEMENT SF. 10 (natl)
 LOSSE NUMMERS SF. D. 50
BANKEN
 De Bank van Suriname
 A.B.N., Vrijheid 64, Amsterdam - Ned.
 Rek. No. 34 21 64 100
Verkoop
 Boekhandel C.C.C. en Verzorging
 Levensmiddelen, Paramaribo - Suriname
 Boekhandel F. van der Meulen
 106
 1111
 Amsterdam - Nederland

Algemeen
Surinaams Islamitisch Maandblad



**NET INSTITUUT VOOR
 ISLAMITISCHE STUDIES EN PUBLICATIES**
 Surinaams Islamitische Uitgeverij
 Paramaribo - Suriname P.O.B. 1759

"Waarheid is een deugd
 die niet kan worden geleerd
 maar die moet worden geleefd"
 - Confucius

I N H O U D

1. **WAAROM EEN GODSDIENST**
 DOOR: MAULANA DR. G.
2. **WAT IS ISLAM ?**
 DOOR: HABIBOELLAH LOVI
3. **NIJWS IN HET KORT**

THE NATION OF ISLAM IN SURINAME ?



In het vorig nummer van Al Haq werd de brief van WALLACE D. MOHAMED Chief Minister van de NATION OF ISLAM in de Ver. Staten van Amerika, waarin hij de wens te kennen gaf de moslimbroeders in Suriname binnen een jaar te bezoeken, gepubliceerd.

De redactie van Al Haq heeft hierop vele positieve reacties ontvangen. Onder hen zijn er velen die bereid zijn nu reeds met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen. Besloten werd dan ook een comite samen te stellen, waarin de volgende personen zitting hebben:

HR. G. WAHAB AMSTELVEEN;
HR. N. GHAFUERKHAAN;
HR. ALLEN;
HR. VIEIRA;
HR. BOSCH;
HR. JUNUS;
HR. RAHMAT NAIPAL;
HR. A. MAHMOOD;

Als adviseur en coordinator is benoemd de heer Mr. B. Ahmad Ali.

Het comite is thans doende een aantrekkelijk en passend programma met de daarbij behorende begroting samen te stellen.

Al Haq-redactie

WELKOM

WALLACE MUHAMMAD

WAAROM EEN GODSDIENST

DOOR MAULANA DR.G.A.BASHIR

Kunnen wij niet zelf een stelsel bedenken, die ons leven op harmo-nieuze wijze kan regelen ?

Door het verstand, dat wij van God ontvangen hebben, kunnen wij wel een bepaalde hoogte bereiken, maar omdat wij nooit objectief blijven in het maken van wetten en stellingen van levensnormen, lukt het ons niet.

Hoe vaak reeds heeft men niet geprobeerd en hoe vaak is het niet gebleken, dat wat men als een volmaakt stelsel meende te zijn, tot een mislukking is gedoemd.

Soms gebeurt het ook, dat wat men bereikt het tegenovergestelde schijnt te zijn, van wat men oorspronkelijk bedoelde te zullen bereiken.

Het is voor ons mensen ook niet mogelijk rekening te houden met alle omstandigheden, die zich kunnen voordoen. Wij zouden het heel graag willen, maar het is ons onmogelijk.

De cultuur staat ook niet los van de godsdienst, want zij is voortgekomen uit de godsdienstige stelsels, die veel ouder zijn dan onze samenleving.

De cultuurverheerlijkers zullen het misschien niet prettig vinden dat dit het geval is met ons cultuur. Maar waarom zou men niet toegeven, dat dit het geval is geweest ?

Godsdienst is ons van hoger hand gegeven en trekt de mens daarom omhoog. Als wij volgens de godsdienstige voorschriften ons leven zouden vormen, dan zou onze cultuur nog subliemer worden.

Wat leert een godsdienst ?

In harmonie en rust te leven met onze medeburgers, hun ter hulp komen en op generlei wijze hun benadelen. Niet liegen en bedriegen, maar gerechtigheid betrachten en alle eigenschappen die subliem

worden geacht in onze persoon te laten projecteren.

Godsdienst, die geopenbaard wordt, geopenbaard door de Schepper aan de mens om hem naar het rechte pad te leiden, kan ons een stelsel geven, dat ons kan helpen.

Een dergelijk stelsel, zal ook objectief zijn, en kan dus niet anders zijn, dan heilbrengend.

Indien wij aan ons zelf zouden worden overgelaten, zouden wij dan ooit verder omhoog kunnen klimmen? Stellig niet, wij zouden de dierlijke staat nooit te boven kunnen komen.

Het spreekt van zelf, dat er op het gebied der samenleving veel te regelen valt.

Men denke aan de positie der vrouw voor en na haar huwelijk, haar positie in de samenleving, de plichten van man en vrouw; de verhouding van de kinderen tot de ouders en omgekeerd; hoe moeten wij tegenover onze medemens staan; hoe moeten wij onze broeder ter hulp komen en hoe moeten wij tegenover andersdenkenden staan en hoe moeten wij degene die ons kwaad doen behandelen ?

Misschien kan iemand weer zeggen, dat deze aangelegenheden niet tot de sfeer van een godsdienst behoren. Maar deze problemen moeten toch geregeld worden ? Door wie ? Door ons zelf ?

Wij hebben reeds gezien, dat wij het met onze beperktheid en eenzijdigheid en subjectiviteit niet op de juiste wijze doen.

Men kan dit duidelijk inzien, indien men over de partijstelsels van onze beschaafde wereld nadenkt.

Iedereen probeert de belangen van zijn eigen partijgenoot te behartigen en dit niet voor niets, doch om meer macht te krijgen.

Alle wetten, die er gemaakt zijn,

tonen ons hun onvolledigheid en daarom brengen zij ons geen stap verder in de richting van vrede en rust.

Daarom hebben wij met nadruk gezegd, dat de leiding, die ons de juiste gedragslijnen geeft, moet komen van Hem, die ons geschapen heeft.

Wij hebben reeds er op gewezen, dat God van begin af, wanneer dit ook nodig was, zijn boodschappers heeft gezonden om ons de nodige leiding te geven.

Dit geschiedde naar de behoeften van een volk waaronder een boodschapper werd opgewekt.

Het zou een grote fout zijn, indien wij in die leidingen een universele leiddraad zouden proberen te vinden, want de behoeften van een volk en een tijd, kunnen niet de behoeften van alle volken en alle tijden beschouwd worden, evenmin kunnen de remedies die voor een bepaalde ziekte haar werking tentoonspreidde, gebruikt worden voor alle ziekten.

Als men dit toch zou proberen te doen, dan zou men het juiste resultaat niet bereiken.

Neemt u het probleem van ons optreden tegenover onze vijand.

De leer van de verschillende godsdiensten geven ons tegenstrijdige voorschriften.

Hebt uw vijand lief als u zelf, zegt het Christendom.

Neen, men moet hem met gelijke munt betalen, zegt het Jodendom.

Een zoeker naar waarheid staat hier perplex en weet geen raad meer.

Is nu de juiste weg om volgens de leer van Christus te handelen of volgens de grote profeet en grondslaglegger van het Israëlietisch geloof?

In beide gevallen is de leiding door hoger hand gegeven; waar ligt nu de oplossing van dit probleem? Is nu die leiding duidelijker, dan de leiding, die de mens met behulp van zijn verstand ontdekt?

Dit probleem is veroorzaakt, door onze eigen misvatting. De leiding was in beide gevallen juist en kwam van hoger hand om ons te helpen naar de behoeften en tijden toen zij werd gegeven.

Maar de profeten, die deze leer verkondigden, hebben ons nooit geleerd, dat deze de absolute leiding was, bedoeld voor alle volken en alle tijden.

De omstandigheden veranderen en daarom kunnen wij onder die veranderde omstandigheden niet dezelfde voorschriften volgen.

Voor een Moslim is dit geen probleem, want de Islam is verschenen in de volheid van tijden, d.w.z., op een tijd, toen de mens rijper was geworden en een graad van ontwikkeling had bereikt, die hem in staat had gesteld, de openbaring in haar volkomenheid te kunnen bevatten.

Het werd hem zo onderwezen, dat hij onder alle omstandigheden de goddelijke leiding zou kunnen volgen.

Het is in wezen niet juist, dat de oorspronkelijke regelen der godsdiensten niet van elkaar kunnen afwijken. Het zijn de innerlijke behoeften, waar de godsdienst zich mee bezig houdt en wie kent de innerlijke behoeften van de mensheid beter dan God, de Schepper en Meester des heelals? En wie zou beter in staat zijn om deze innerlijke behoeften van de mens te bevredigen dan God?

Daarom zond hij Zijn afgezanten in die tijden, waarin zij in een behoefte voorzagen.

Hij zond hen met een dusdanige boodschap die de mensen leidde tot hun bestemming, d.w.z., Hij wees opnieuw het rechte pad, waarvan de mens was afgeweken.

Steeds blijven de in het begin genoemde punten, n.l. de betrekkingen tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling, op de voorgrond treden.

Indien men door Gods profeet ervan teruggehouden wordt om een gouden kalf te aanbidden, dan is dat tot herstel van de betrekking tussen God en de mens, want het aanbidden is iets dat alleen gericht is op God.

En wanneer ons gezegd wordt, dat ons ja "ja" moet zijn en ons neen "neen", dan is dit om de betrekkingen tussen de mensen onderling ten goede te regelen.

Ieder tijdperk heeft zijn eigen euvelen, en vraagt om geeigende oplossingen voor deze euvelen, en indien er geen mogelijkheid is om uit het bestaande een uitweg te vinden dan heeft God zich immer barmhartig getoond en ons de weg opnieuw aangewezen.

Dat daarbij de nadruk valt op de genezing van het betreffende euvel is duidelijk.

In wezen echter verandert er aan de natuurorde niets, de mens is nog steeds dezelfde en zijn geaardheid is dezelfde.

Wanneer hij er zich echter bij neerlegt en het euvel, waarvan hij genezen moet worden als ongeneeslijk aanvaardt, dan zal hij een zo genaamde nieuwe godsdienst haar intrede doen.

De mensen immers achten, dat de richtlijnen die hun met de grootste nadruk werden voorgeschreven, voor eeuwig zijn, en dat men onder geen beding ervan af mag wijken.

Wanneer men dan zover gaat om zelfs andere volkerengroepen, die zich niet aan hetzelfde euvel hebben schuldig gemaakt, onder deze zelfde regel te willen stellen, dan heeft men niet alleen de strekking van de boodschap niet begrepen, maar is bovendien oorzaak van nieuwe ellende.

Dit is een misvatting waarover ik in het begin ook reeds gewag maakt.

Een misvatting die oorzaak is van de grote en diepgaande verschillen tussen de verschillende godsdiensten.

Verschillen naar de tijd en de behoeften van die tijd, maar niet in wezen.

Deze verschillende godsdiensten zijn dus eigenlijk niets anders dan verschillende vormen van een godsdienst, verschillen doordat de nadruk is gelegd op verschillende aspecten der godsdienst. De diepgaande verschillen ontstaan eerst wanneer de mens zelf begint wijzigingen aan te brengen. Het heet dan dat de godsdienst gegroeid is of geevolueerd, in feite is het niets anders dan een degeneratie van het een gegeven waar devol bezit.

Het is nu eenmaal onmogelijk dat de mens uit eigen kracht ingrijpt in het Goddelijk bestel zonder dat daarvan rampen het gevolg zijn en degeneratie is een ramp.

Nu is het opbeurend om tot deze conclusies te komen.

Het lijkt zo eenvoudig en voor de hand te liggen, dat er inderdaad geen verschillende godsdiensten zijn, en dat zij allen afkomstig zijn van dezelfde bron.

Het is daarom opbeurend, omdat het verstandelijk zo aanvaardbaar en zo aannemelijk is.

Het zou echter toch nog enigszins gevaarlijk kunnen zijn, indien wij niet bovendien de nog meer opbeurende omstandigheid ondervinden, dat deze waarheid bovendien is geopenbaard.

Het is ons geopenbaard, dat dit de gang van zaken is geweest in het Goddelijk bestel.

Dit is ons geopenbaard in de Islam.

De tijd moest een komen, dat de mensheid geconfronteerd zou worden met het bestaan van diverse godsdiensten naast elkaar, en dat zij daardoor in verwarring zouden raken.

Er is daarom een openbaring geweest, die zich omtrent dit punt uitliet.

Dit was de openbaring waarmee de Islam op aarde verscheen.

In de Islam vindt men richtlijnen

hoe de verhouding is van de godsdienstvormen, en welke de oorzaken zijn van haar ontstaan.

Als Moslim dus ben ik in staat u dit mede te delen.

Als Moslim is het mij mogelijk niet in verwarring te geraken in de veelheid van godsdienstvormen, die men hardnekkig verschillende godsdiensten blijft noemen.

Zo hardnekkig, dat ik mij soms ook op die manier moet uitdrukken om mij begrijpelijk te maken.

Als Moslim weet ik dus de plaats, die men ten opzichte van het godsdienstige probleem dient in te nemen. Iedereen, die in dit opzicht dezelfde mening heeft, huldigt dus een beginsel van de Islam.

Men zal willen opmerken, dat ook buiten de Islam dit zelfde beginsel voorkomt

Daarop zou ik willen zeggen, dat het zeer wel mogelijk is, dat men deze waarheid van de Islam heeft overgenomen.

En zo niet, dat dan dit aspect van de enige werkelijke godsdienst, waar ik het tot dusver over heb gehad, bijzonder goed bewaard moet zijn gebleven.

De krachtige bezegeling der openbaring zal echter in beide gevallen wel afwezig zijn.

En ook de andere aspecten der enige en alomvattende godsdienst zullen wel minder duidelijk zijn overgebleven, indien zij nog aanwezig zijn.

Veelal staan de zaken zo, dat slechts de naam van de profeet is overgebleven, een naam waaraan men zich krampachtig vasthoudt.

Dit heeft echter niet de minste verdienste.

En het wordt nog erger, indien men andere profeten verwerpt: dit is het waardoor de mensheid in verdeeldheid geraakt.

Door eenkennigheid, en door afzondering zal men nooit tot elkaar kunnen komen.

Slechts met ruime begrip in deze

aangelegenheid leidt tot broederschap. Een ruim begrip, waarin plaats is voor de opvatting, dat er in feite slechts een godsdienst bestaat die vernieuwd en verjongd werd door de verschillende profeten.

Een godsdienst, die ons onze plaats aanwijst ten opzichte van God en ten opzichte van de medemens.

Deze ene godsdienst werd beleefd door Adam, Noach, Abraham, Krisna, Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed "de vrede Gods ruste op hen allen". Zij allen leerden ons, dat wij slechts vrede konden hebben, indien wij Hem, onze Schepper, kennen, indien wij weten wat Hij van ons verlangt.

Het ontbrak deze ene godsdienst echter nog aan een naam. Geen der vorige openbaringen gaf een naam aan voor het Godsbesef en de Godsverering, die het leerde.

Waar nu het kennen van de Schepper van Diens wil en de gehoorzaamheid aan die wil het belangrijkste is voor de mens, werd de ene godsdienst - met levenshouding en levenswijze die daarvan het gevolg is - genoemd naar die belangrijke eigenschap, n.l. onderwerping aan de wil van God.

In het Arabisch heeft men hier een woord voor. Dit woord is Islam. Het is ook dit woord, dat gebruikt is in de openbaring.

Vandaar, dat wij Moslims, die in slechts die ene godsdienst geloven, zeggen, dat er buiten de Islam geen godsdienst is.

Ieder ander stelsel, dat niet de hand van dezelfde God aan het werk ziet in het wereldgebeuren, is volgens ons geen godsdienst, eerder een afgodendienst.

Ik hoop hiermede duidelijk te hebben gemaakt hoe of onze verhouding ten opzichte van de andere godsdiensten is.

En ook hoe of wij staan tegenover dat verschijnsel, dat wij godsdienst noemen.

DE ISLAM

DOOR HABIBOELLAH LOVEGROVE

Er bestaat geen religie zonder morele en ethische voorschriften. Het is echter alleen de Islam, die deze voorschriften in een meer gesystematiseerde vorm heeft gebracht.

Hij liet letterlijk niets op dit gebied buiten beschouwing. Andere religies richten zich tot een bepaald ras of volk, maar de Islam laat deze grenzen ver achter zich met alle internationale betrekkingen bezig.

De Christelijke leer hult zich ten aanzien hiervan in stilzwijgen. Met betrekking tot de individuele verheffing van de mens is zij evenals de Islam een belangrijke hulp, maar het is de Islam, die de onderlinge betrekkingen der volkeren regelt.

Hij staat ver boven het stamgeloof. Wat mij in het bijzonder in de Islam bewondering afdwingt is het volgende:

De Profeet legde in het bijzonder de nadruk op het verwerven van kennis. Hij placht tot zijn discipelen te zeggen:

"Gaat naar China op zoek naar kennis."

Ook zei hij, dat een tijdelijke contemplatie of goeddoen aan de medemens verdienstelijker is voor de mens dan een nacht lang bidden. Voorts verklaarde hij de arbeid voor heilig en lediggang voor zonde.

Hij stond zijn volgelingen niet toe zoals anderen dit deden om op reis te gaan voor persoonlijke of godsdienstige doeleinden zonder een penning op zak te hebben. Een Moslim kan zelfs de bedevaart naar Mekka niet ondernemen, tenzij hij over voldoende middelen beschikt om in zijn behoefte te voorzien.

Mohammed deed de poorten van de hemel voor de rijke niet op slot.

Rijkdom was daarentegen, mits deze aangewend werd ten behoeve van de mensheid, volgens zijn leer het zekerste middel om zich de toegang tot de hemel te verzekeren.

Allés wat de mens bezit met inbegrip van zijn verstandelijke vermogens en krachten is als een toevertrouwd pand, waarvan gebruik dient te worden gemaakt ten behoeve van wie daarvoor in aanmerking komt.

De bladzijden van dit boekje staan mij geen ruimte toe om een volledige beschouwing te wijden aan de ethica der Moslims.

Ik denk, dat ik niet beter kan doen dan te besluiten met enkele geboden en regels, uit de Qoran en gezegden van de Profeet aan te halen, die hierop betrekking hebben:

"Waarlijk, degenen die kuise, gelovige vrouwen (van het kwaad) onbewust beschuldigen, worden in deze wereld en (in) het hierna maals vervloekt en zij zullen een zware kastijding hebben." (24:23)

Dit vers heeft betrekking op degenen, die valse berichten over kuise vrouwen in omloop brengen. Dergelijke kwaadsprekerij wordt door de Islam ten zeerste afgekeurd en veroordeeld.

"O gij, die gelooft ! Treedt geen andere huizen binnen dan uw eigen huis, tot gij verlof gevraagd en de bewoners daarvan gegroet hebt; dit is beter voor u, opdat gij gedachtig zult zijn." (24:27).

De Arabieren (voor Mohammed) hadden de gewoonte om de huizen binnen te treden zonder van te voren

om toestemming te vragen of op de deur te kloppen.

Deze onbeschaafde gewoonte werd afgeschaft en het gebod, dat in bovenaangehaald vers geopenbaard werd, legde de grondslag voor huiselijke vrede en veiligheid, waaraan een vooruitstrevende maatschappij behoefte heeft.

Deze is een duidelijk bewijs van het grote vertrouwen, dat de Moslims in hun vrouwen hebben.

Zij is tezelfder tijd een preventieve maatregel tegen laster.

EERBIED VOOR ELKANDERS PRIVAAT-LEVEN

"O gij, die gelooft ! Laten degenen, die uw rechterhanden bezitten en degenen uwer, die de puberteit niet hebben bereikt, drie keer verlof van u vragen, voor het ochtendgebed, wanneer gij des middags uw kleren aflegt en na het avondgebed; dit zijn drie tijden van afzondering voor u; het is noch voor hen zonde buiten deze (tijden); sommigen uwer moeten rondgaan, wachtend op anderen; aldus maakt God u de medelingen duidelijk en God is Wetend, Wijs." (24:58).

Staatsaangelegenheden hebben de voorrang boven prive-aangelegenheden:

"Alleen diegenen zijn gelovig, die in God en Zijn Apostel geloven en wanneer zij bij hem zijn voor een gewichtige zaak, gaan zij niet heen, tot zij hem verlof hebben gevraagd.

Waarlijk, degenen, die u verlof vragen, zijn degenen, die in God en Zijn Apostel geloven.

Derhalve, wanneer zij u voor de een of andere zaak hunner verlof vragen, geeft verlof aan wien hunner gij wilt en vraag God vergiffenis voor hen; waarlijk, God is Vergevensgezind, Genadig." (24:62)

"En indien twee partijen van de gelovigen twisten brengt dan verzoening tussen hen tot stand;

maar indien een hunner onrechtvaardig tegen de ander handelt, bestrijdt dan degeen, die onrechtvaardig handelt, tot zij tot Gods gebod wederkeert; en indien zij wederkeert, brengt dan met rechtvaardigheid verzoening tussen hen tot stand en handelt onpartijdig; waarlijk God bemint degenen, die onpartijdig handelen."

"De gelovigen zijn slechts broeders; derhalve, brengt verzoening tussen uw broeders tot stand en weest oppassend voor (uw plicht jegens) God, opdat gij genade zult verwerven." (49:9-10).

EERBIED VOOR ELKANDERS WAARDIGHEID

"O gij, die gelooft ! Laat de mensen geen (andere) mensen uitlachen; wellicht zijn zij beter dan zij; en laat de vrouwen geen (andere) vrouwen uitlachen; wellicht zijn zij beter dan zij; en vit niet op uw volk en noemt elkander niet bij bijnamen; kwaad is een slechte naam na het geloof en wie zich niet bekeren, dezen zijn het, die de onrechtvaardigen zijn."

"O gij, die gelooft ! Vermijdt de meeste verdenkingen, want waarlijk verdenking is in sommige gevallen een zonde en bespiedt niet en laat sommigen uwer niet van anderen achterklappen.

Zou een uwer het vlees van zijn doden broeder willen eten ? Maar gij verafschuwt dit.

En weest oppassend voor (uw plicht jegens) God; waarlijk, God is veelvuldig wederkerend (tot genade), Genadig."

"O gij mensen ! Waarlijk, Wij hebben van u een mannelijk en een vrouwelijk wezen geschapen en u tot stammen en gezinnen gemaakt, opdat gij elkander zult kennen; waarlijk, de achtenswaardigste van u is bij God degene, die zijn plicht op de best-

te wijze volbrengt; waarlijk,
God is Wetend, Zich bewust."
(49: 11-13).

Deze verzen houden zich bezig met enkele van de euvelen, die in de zogenaamde beschaafde maatschappij hoogtij vieren en deze door en door bederven. Meestal is het de rijkdom, die deze euvelen veroorzaakt, want de mensen die in weelde en comfort leven, scheppen vermaak in het gevit en in het nalopen van elkanders aangelegenheden en verwekken op deze wijze haat, die broederlijke toegenegenheid en onderlinge harmonie doet raken. Het grondbeginsel van de grote broederschap van het mensdom werd in 't leven geroepen om door een beter wederzijds begrip tussen de

genade van de Vader in de Hemel waardig te zijn.

In het voorafgaande werd in het kort de zedenleer behandeld op basis van het laatste aan de mensheid geopenbaard Boek.

Het toont de zedelijke verhevenheid aan, waarnaar Mohammad (moge de vrede op hem rusten) zijn volgelingen wilde doen streven.

De sfeer, die hij beoogde te scheppen, was die van wederzijdse liefde en offervaardigheid.

De maatschappij, die hij trachtte te creëren, was die, waarin de mens trots de dierlijke instincten, die deel van zijn natuur zijn, in staat is verstandig te handelen, zich voorbeeldig te gedragen en zich in een mannelijke en waardige geest van zijn plichten te kwijten.

verschillende rassen en volkeren een zedelijke verbetering tot stand te brengen.

De Qoran herinnert de mensen er aan, dat zij leden van een gezin zijn en dat hun verdeling in stammen, gemeenschappen, volkeren en rassen niet er toe mag leiden, dat zij van elkander vervreemden, maar dat zij leren elkander beter te begrijpen.

Ware superioriteit van de enkeling of van een volk over een ander is niet op kleur, maatschappelijke stand of rijkdom gebaseerd, maar op zedelijke grootheid.

Al wie zijn energie aanwendt in het streven naar zelfbehoud en ten bate van de mensheid, is groot en verheven en heeft het doel van het leven, het paradijs, gewonnen. Hij heeft zijn Heer en Zijn schepselen gediend en heeft bewezen de

De Profeet Mohammad zegt:

"Waarlijk, er is een stuk vlees in het lichaam van de mens. Is dit goed, dan is het gehele lichaam goed. Is het echter slecht dan is het gehele lichaam slecht - en hoedt u er voor - dat is het hart.

Niemand is oprecht in de ware betekenis van het woord, behalve wie oprecht is in woord, daad en gedachte.

Mijn Verzorger heeft mij negen dingen op het hart gedrukt:

1. *Om Hem uiterlijk en innerlijk te eerbiedigen,*
2. *Om steeds de waarheid te spreken in tijden van voorspoed en tegenspoed,*
3. *matigheid in overvloed en armoede.*

4. goed te doen aan mijn gezin en verwantschap ook als zij dit niet aan mij doen,
5. aalmoezen te geven aan hem, die mij afwijst,
6. om hem vergeven, die mij kwetst,
7. dat mijn stilzwijgen beloond wordt met kennis van God,
8. dat ik Hem moet noemen als ik spreek,
9. dat als ik naar Gods schepselen kijk, dit voor hen een voorbeeld dient te zijn en God heeft mij geboden op het pad der wet voor te gaan.

Alle schepselen Gods behoren tot Zijn familie en degene, die tracht het meest goed te doen aan Gods schepselen, is de meest Leminde bij God.

De gelovigen (de Moslims) zijn degenen, wier betrouwbaarheid onkreukbaar is, die onfeilbaar zijn in hun woord en hun belofte houden. Wat de ene Moslim behoort, is voor de ander onwettig - zijn bloed, zijn bezit en zijn eer.

Verwerf kennis. Zij stelt de bezitter in staat om goed van kwaad te onderscheiden; zij verlicht de weg naar de hemel; zij is onze vriend in de woestijn, ons gezelschap in de eenzaamheid, onze kameraad als wij zonder vrienden zitten, zij leidt ons naar het geluk; zij steunt ons als wij in ellende verkeren, zij is een sieraad onder vrienden en een wapen tegen vijanden.

Het is beter om alleen te zitten dan in slecht gezelschap en het is beter om in goed gezelschap te zitten dan alleen. Het is beter om tot een zoeker naar kennis te spreken dan stilzwijgend te blijven en stilzwijgen is beter dan slechte woorden.

Kweld u zelf niet, opdat God u niet straffe.

Het kloosterleven wordt door de Islam niet begunstigd.

Volg de mens die zijn dodelijk: Een ander naast God te plaatsen, uw vader en moeder te kwellen, uw eigen mensen te doden, zelfmoord te begaan, meeneed te plegen.

Indien ge u verheugt over de goede daden, die ge verricht en indien ge verdrietig zijt over het kwaad, dat ge gedaan hebt; dan zijt ge een echt gelovige.

De grootste strijd is die voor de overwinning op het zelf.

Rampspoed en ellende heeft de mens slechts aan zijn eigen fouten te wijten en God vergeeft de meeste van deze.

De Heer besteedt geen aandacht aan het gebed, waarin het hart het lichaam niet vergezelt."

AL - ISLAM

Ook voor de Islam had de wereld haar godsdiensten. Zij verschilden meestal niet van karakter. Gebeden, gezangen, ceremonien en offergaven waren hun hoofddoel, terwijl offeranden Gods toorn moesten afwenden.

Dit was dan de godsdienst. Sommigen voegden er enige vermaningen en wonderen aan toe, terwijl velen in hun lage begeerten hun goden zagen. (25:43).

DE MOSLIMSE THEORIE OMTRENT RELIGIE

Het was de Islam, die een nieuwe voorstelling aangaande de godsdienst bracht.

De Qoran vestigt onze aandacht op het heelal, waar de sleutel tot Gods religie te vinden is.

Hij onthulde een levensbeschouwing, die gebaseerd was op gronsbeginnelen, die verenigbaar zijn met de natuur zelf. Het Boek ontleedde het menselijke hart. Het voorzag ons van richtlijnen voor de vorming van ons zelf.

Het erkende bepaalde vormen van godsverering, maar legde tezelfder

tijd de nadruk op het voornaamste feit, namelijk, dat Gods glorie in de zedelijke en geestelijke vorming van de mens ligt.

"Het is geen rechtschapenheid, dat gij uw aangezichten naar het Oosten en het Westen wendt, maar rechtschapenheid is deze, dat men gelooft in God, de Jongste Dag, de Engelen, het Boek en de Profeten en het vermogen uit liefde voor Hem geeft aan de nabestaanden, de wezen, de behoeftigen, de reiziger, de bedelaars en de gevangenen, dat men het gebed onderhoudt en de armenbelasting betaalt en degenen, die hun belofte vervullen.... en de lijdzaam in tegenwoordigheid en ellende en ten tijde des strijds." (2:177).

Het vers maakt onderscheid tussen vormelijke en praktische vroomheid; het geeft een uiteenzetting van het wezen van de godsdienst, hetgeen betekent geloof in God en welwillendheid jegens de medemens.

De Islam ziet 's mensen ware godsdienst in de menselijke natuur en in haar ontwikkeling.

"Richt uw aangezicht oprecht voor de godsdienst in de rechte staat - de door God geschapen natuur, waarin Hij de mensen geschapen heeft - dat is de ware godsdienst." (30:30).

"Zoeken zij dan een andere godsdienst dan die van God, terwijl hij zich aan Hem onderwerpt wat in de hemelen en op de aarde is?" (3:82).

Het Boek openbaart, dat zoals

alles in de natuur, ook de mens rein en onbesmet ter wereld komt en met de hoogste vermogens uitgerust werd, zodat zijn vooruitgang schier onbegrensd is.

Maar hij is ook in staat om te zinken tot de "laagste der lagen." (95:4-6).

Hij kan het doel bereiken en de afgrond ontwijken, indien hij de juiste leiding ontvangt.

Onze stoffelijke natuur ontwikkelt zich zoals alle organismen onbewust langs vastgestelde lijnen waarbij zij het nuttige in zich opneemt en het verderfelijke afwijst.

In de sfeer van het bewustzijn zou een dergelijke vooruitgang onmogelijk zijn.

Wij hebben vrijheid van keuze, maar wij hebben gebrek aan opbouwende geestesgaven om ons oordeel op het juiste pad te leiden, dat wij op stoffelijk gebied bezitten. De stoffelijke groei bereikt in de menselijke vorm zijn voltooiing en wij zijn geboren om het gebouw op zedelijke en geestelijke basis op te trekken.

Dit kunnen wij alleen doen als ons verstand geoefend wordt om niet van het juiste pad af te wijken zoals onze stoffelijke natuur in de vorm van het lichaam.

Hiervoor hebben wij wetten nodig, die ons zeggen, wat juist en wat verkeerd is en bovendien een leergang in discipline, die ons wellicht bekwaamt om die wetten te volgen nl. de ordening van de Islam, hetgeen betekent onderwerping aan bepaalde wetten.

K O R T E B E R I C H T E N**PRESIDENT VAN INDIA OVERLEDEN**

De President van India, FAKHROEDDIN ALI AHMED, is 11 febr.j.1 aan een hartaanval overleden. Dit heeft het Indiase persbureau Samachar in New Delhi bekendgemaakt.

FAKHROEDDIN ALI AHMED was 71 jr.

De President was donderdag teruggekeerd van een officieel bezoek aan Maleisie.

Hij had alle plannen opgegeven om verder te reizen naar de Filipijnen en Birma.

Afgelopen dinsdag had hij alle verplichtingen afgezegd en had hij op medisch advies zijn vertrek vanuit Koerla Loempoer met een dag uitgesteld.

Zijn dokters zeiden dat hij uitgeput was.

Ahmed werd in augustus 1974 de vijfde president van India na een verkiezing op voordracht van de regerende congrespartij die hem meer dan 80 % van de stemmen opleverde.

Hij was een politiek aanhanger van premier Indira Gandhi en haar vader Jawaharlal Nehroe.

Voordat Ahmed in 1974 president V.V. Giri opvolgde bekleedde hij een aantal ministersfuncties, waaronder die van Financien en

van Landbouw. Het Presidentschap is in India een politiek onbelangrijke post.

Tot degenen die aan het sterfbed van Ahmed zaten behoorden zijn vrouw Begum Abida, twee van zijn zusters en premier Indira Gandhi.

De 64-jarige Indiase vice-president B. JATTA werd nog vrijdagmorgen 11 februari beedigd als waarnemend president.

Uit: DE WEST
**INSAAN ALIE GUYANEES AMBASSADEUR
IN VENEZUELA**

Premier Forbes Burnham van Guyana heeft Jakoeb Insaan Alie benoemd tot ambassadeur van zijn land in Venezuela. Alie is tot dusver de derde Moeslim die op deze hoge post is benoemd.

Voor zijn benoeming werkte hij op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Georgetown.

Hij is inmiddels naar zijn standplaats afgereisd.

TURKIJE KOOPT 40 PHANTOMS

Turkije heeft onlangs 40 Phantom-jagers gekocht van de VS en 180 Leopard tanks van West-Duitsland, zo zei Minister Ferit Melen van Defensie in een onderhoud met de American Broadcasting Company.

De Turkse wapenaankopen vormen een antwoord aan Griekenland die zijn wapen-arsenaal viervoudig heeft verdubbeld.

Dit laatste land betreft zijn wapens uit Rusland.

UNESCO STEUN AAN PAKISTAN

Unesco heeft 2,5 miljoen dollar ter beschikking gesteld van de regering van Pakistan voor de restauratie van Moenjodaro.

Deze meer dan 4500 jaar oude stad had zijn bloei te danken aan de hoog ontwikkelde beschaving in de Indus Vallei in Pakistan.

Binnen deze stad is nog een systematisch stadsplan uit de oudheid waar te nemen, huizen met badkamers, eigen afvalverwerkings systemen en een rioolstelsel.

De restauratiewerkzaamheden die in deze stad onder auspiciën van de Unesco plaatsvinden, houden zich vooral bezig met de schade aangericht door de zouten in het grondwater, die ernstig inwerken op de bakstenen stadsmuren.

Verdere problemen zijn de erosie van de rechteroever van de Indus, die de rivier te dicht bij de opgravingsgebieden heeft gebracht en het stijgen van het grondwater-niveau.

ARAB MINISTERS IN MAART BIJEEN

Landbouw-ministers van zes Arabische landen komen in maart in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten bijeen om van gedachten te wisselen over landbouw problemen die zich in deze landen voordoen.

Het zijn ministers uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain, Kuwait, Oman en Qatar.

ISLAMITISCHE INVESTERINGSBANK OPGERICHT

Saoedi-Arabië en Kuwait hebben het initiatief genomen om te komen tot

de oprichting van een Islamitische Investeringsbank.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt US 500 miljoen.

De Pakistani Dr. Ahmed Alie is benoemd tot president-direkteur.

Het ligt in de bedoeling om alle 30 Islamitische landen te interesseren om aandelen te kopen.

De bank komt te staan in Jeddah.

Koning Khalid bin Abdoel Aziz zal als beschermheer van de IIB optreden.

AFRIKAANSE MISSIONARIS VOOR TRINIDAD

Moulvi Ahmed Refai, afkomstig uit Nigeria is aangewezen door de Rabbitat-Al Alam Al Islami te Jeddah als tabligh-missionaris te Trinidad. Hij zal voornamelijk werken onder Afrikanen op het eiland.

Zijn komst is mogelijk gemaakt door medewerking van Hadjie Safiek Rahman, president van de Trinidad Sunnat Wal Jamaat Associatie.

HOGE ONDERSCHIEDING VOOR INDIËR

Dr. Aneesur Rahman, een Indische wetenschappelijke onderzoeker die tewerkgesteld is aan de nationale wetenschappelijke laboratorium van de VS in Pasadena, California kreeg een hoge Amerikaanse onderscheiding voor zijn bijdrage aan de wetenschappelijke programma van de NASA.

Naast de gebruikelijke oorkonde kreeg hij een bedrag van US\$ 5.000

SIKH PELGRIMS NAAR PAKISTAN

Duizend Sikh pelgrims uit India mochten met toestemming van de autoriteiten in Islamiabad een bezoek brengen aan Nankana Sahib een der heilige plaatsen van deze sekte die in Pakistan is gelegen.

De bedevaart werd gemaakt in verband met de 507de verjaardag van Guru Nanak.
