



WEEKLIJK 24 PAG. 1970
 UITGEVERIJ DE
 COLLEGEBOEKEN DRUKKERIJ

DR. BACHARAT AHMED ALI
 DE BANGALORE, J. LAL. 708M
 PUNJAB-INDIA P.O. 1700
 S. 100000

G.A. GOSWAMI, A. BHOSLE,
 M. LAL, DR. S.A. KHAN, M.A.
 KHAN, ALI, H. S. JACOB
 A. KHAN, M.A. KHAN, M.A.
 KHAN, M.A. KHAN, M.A.
 KHAN, M.A. KHAN, M.A.

DE BANGALORE, J. LAL. 708M
 PUNJAB-INDIA P.O. 1700
 S. 100000

DR. BACHARAT AHMED ALI
 DE BANGALORE, J. LAL. 708M
 PUNJAB-INDIA P.O. 1700
 S. 100000

DE BANGALORE, J. LAL. 708M
 PUNJAB-INDIA P.O. 1700
 S. 100000

DE BANGALORE, J. LAL. 708M
 PUNJAB-INDIA P.O. 1700
 S. 100000

Alqasas
 Sentensen Islamitisch Maandblad



HET INSTITUUT VOOR
 ISLAMITISCHE STUDIES EN PUBLICATIE:
 Sentensen Islamitisch Maandblad
 P.O. 1700 - BANGALORE INDIA

De prijs van dit tijdschrift is 100000
 per jaargang van 12 nummers
 De prijs van het jaargang is 1200000

I N H O U D

1. WELKEK VERHOOR IN DARIJAH VERBODEN
2. GODDELIJKE WELKOMING REEDS IN DE WERELD
3. VERSLAG VAN HET 17de
4. DE VROEN IN DE
5. TROE VERICHT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

WALLACE MUHAMMAD

CHIEF MINISTER OF THE NATION OF ISLAM

IN SURINAME VERWACHT

Op 10 januari ontving de Directeur van INSTITUUT VOOR ISLAMITISCHE STUDIES EN PUBLIKATIES, de heer MR.B.AHMAD ALI, een brief d.d. 14 december 1976 van de Wel-
eerwaarde Heer WALLACE D.MUHAMMAD, Chief Minister of the Nation of Islam in the U.S.A., waarin hij met veel genoegen een bezoek aan Suriname in het vooruitzicht stelt.

Hij schrijft als volgt:

"In naam van ALLAH,
de Barmhartige,
de Genadige.

Asselamu-Alaikum,

Zeer geachte Moslimbroeder,

Heel hartelijk bedankt voor uw uitnodiging. Wij hopen Suriname binnen een jaar te bezoeken.

Ik heb al veel gehoord van uw prachtig land en de gemeenschap vanaf 1970. Het is een zeer vruchtbare gedachte u en uw land te bezoeken.

Onze salaams aan alle muslimbroeders en zusters in Suriname.

Uw broeder in de Islam,

w.g.

W.D.MUHAMMAD "

Er zal zeer binnenkort een comité in het leven worden geroepen ter voorbereiding van het aanstaande bezoek van de heer WALLACE MUHAMMAD.

AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT
ISLAM NEDERLAND



Volgens mededelingen van de heer Hadji Abdoel Madjied Hassanmohammed, Hoofdbestuurslid van de bovengenoemde Anjuman, tegenover

de redactie van AL HAQ is de

notariele oprichtingsakte al gepasseerd, terwijl het Hoofdbestuur o. l.v. de voorzitter NOER SARDAR drukdoende is diverse voorzieningen te treffen t.b.v. de leden.

- In een voor 'n bedrag van Nf.71.093.=gekocht 4-verdiepingen pand aan de Paul Krugerstr.te Den Haag wordt thans een gebedsruimte, vergader, studie-en leeszaal, etc.ingericht.Eigen bijdr.was f.35.000.=

GODDELIJKE BELONING REEDS IN DEZE WERELD

"En Allah leidt daarmee degenen, die Zijn welbehagen zoeken, op de paden van Vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad."
(Heilige Qoran, Surah "AL-MAIDAH" hfdst. 5 vers 16).

De hoogste geestelijke toestand, waarnaar een mens in deze wereld kan streven, is dat de mens zich tevreden zou stellen met God en dat hij zijn "Vrede", zijn geluk en zijn verrukking alleen in God zou vinden.

Dit is de levenstoestand, welke wij het hemelse leven (paradijs) noemen.

Het zuiver en volkomen waar zijn en de rechtvaardigheid van een mens, worden door God beloond, door aan de mens op deze aarde reeds een paradijs (Vrede) te schenken. De mens treedt reeds in dit aardse leven het "paradijs" binnen afhankelijk van zijn goede daden. Het is ook in deze fase van de geestelijke gesteldheid van de mens, dat hij zich realiseert, dat de gebeden en de aanbidding, die hem eerst als een last voorkwamen, in werkelijkheid voedsel zijn, waarvan de groei van zijn ziel afhangt en dat dit ook de basis vormt van de geestelijke ontwikkeling en groei van de mens. De vruchten van zijn aanbidding begint de mens gedeeltelijk reeds op deze aarde te plukken.

De menselijke geest, die in de tweede fase van zijn ontwikkeling nog machteloos was om de kwade neigingen te weerstaan, of ze geheel te niet te doen en ook om zich stevig in te stellen op het principe van deugdzaamheid, bereikt nu een stadium van ontwikkeling, waarin zijn pogingen met succes worden bekroond.

De zinnelijke hartstochten sterven vanzelf af en de ziel struikelt niet meer, maar is gesterkt door de Geest van God.

Het stadium van worstelen met zijn zondige neigingen gaat voorbij en er komt een algehele ommekeer in de natuur van de mens. De vroegere gewoonten ondergaan een volkomen verandering en de mens wordt volkomen vervreemd van zijn vroegere levensinstelling. De mens is nu van alle onzuiverheden gereinigd.

God zelf plant liefde en deugd in zijn hart en zuivert het met Zijn eigen Hand.

De waarheid overwint, onoprechtheid legt zijn wapens neer en wordt tot onderwerping gedwongen. De Hand van God strijkt over het hart van de mens en hij wandelt bij elke stap onder Goddelijke bescherming. God zegt hierover in de Heilige Qoran:

"Dezen zijn degenen, in wier hart Allah geloof heeft ingegrift en die Hij (Allah) gesterkt heeft met Zijn Geest. En Hij (Allah) zal hen toelaten in tuinen, waardoor heen rivieren stromen. Daarin zullen zij vertoeven. Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem (Allah). Zij behoren tot Allah's partij. Voorwaar, Allah's partij zal zegevieren."

(Heilige Qoran, Surah "AL-MODJADALAH" hfdst. 58, vers 22).

(door: A. Naimo)

(wordt vervolgd)

"VREDE ZIJ MET U ALLEN."

VERSLAG HADJ 1976

DE HEDJAAZ IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR MOESLIEMS. DE PASSAGIERS VAN HET K.L.M.-TOESTEL, DAT OP 2 NOVEMBER 1976 VAN SCHIPHOL VERTROK MET ALS EINDBESTEMMING JEDDA, BESTOND UIT MOESLIEMS EN NIET-MOESLIEMS, WAARONDER OOK EEN AANTAL NEDERLANDERS, DIE IN SAOEDI-ARABIE WERKEN.

OP HET VLEGVELD VAN JEDDA WERDEN WIJ GESCHEIDEN. ER WERD DOOR DE GEZAGVOERDER OMGEROEPEN:

1. DAT HET TEN STRENGSTE VERBODEN IS ALCOHOL IN WELKE VORM DAN OOK IN SAOEDI-ARABIE IN TE VOEREN.
2. DAT ALLE PELGRIMS IN HET TOESTEL MOETEN BLIJVEN ZITTEN VOOR GEZONDHEIDSCONTROLE.
3. DAT DE OVERIGE PASSAGIERS HET VLEIGTUIG KUNNEN VERLATEN.

NADAT ALLA OVERIGE PASSAGIERS WAREN UITGESTAPT, WERDEN WIJ MET EEN BUS VAN HET VLEIGTUIG GEHAALD EN NAAR DE AFDELING VOOR PELGRIMS GEBRACHT, WAAR ONZE BAGAGE WERD INGEKLAARD. ALLE PASPOORTEN WERDEN INGENOMEN EN AAN ONZE MOALLIEM GEGEVEN (EEN MOALLIEM IS ZOIETS ALS EEN GIDS).

JEDDA

We bleven een dag of twee in Jeddah. Dit is een vrije stad, waar een ieder mag vertoeven. Men is hard bezig hem op te bouwen tot een moderne wereldstad.

Op straat is het erg rumoerig. Ieder claxonneert naar believen. Het is erg druk en er heerst een chaotische toestand op de weg, althans naar westerse maatstaven. Er zijn haast geen verkeersborden. Enkele verkeerslichten die er zijn worden gewoon genegeerd.

Een westerling zou daar moeilijk kunnen rijden. De voetganger en de automobilist schijnen op de verkeerswegen dezelfde rechten te hebben.

Overall ziet men half-gesloopte huizen, in aanleg zijnde wegen, nieuwe flats op het punt van voltooiing staan, enz. Alles is zo halverwege af. In ieder geval is aan alles te merken, dat men hier worstelt met de tijd en geschoold personeel om de achterstand van eeuwen in te halen. Hiertoe heeft men grote aantallen buitenlandse arbeidskrachten in alle sectoren ingezet. Water is erg schaars in Jeddah. Er zijn wel goede bazaars waar men van alles kan kopen.

MEKKA

De derde dag vertrokken we van Jeddah naar Mekka, een afstand van ± 75 km.

Maar voordat we de stad Jeddah verlieten, moesten we eerst onze paspoorten gaan afhalen op het vliegveld "Mataar al Jadied al Hoedj-djaadj." Wij kregen een overheids-taxie toegewezen en onze paspoorten en andere documenten werden aan de chauffeur meegegeven, die ze op zijn beurt aan onze Moalliem in Mekka, Elias Mahboeb, overhandigde.

Op de weg tussen Mekka en Jeddah moest onze taxi-driver zich op drie plaatsen legitimeren, onze paspoorten laten zien en een ander document door overheidsfunctionarissen laten afstempelen. De weg naar Mekka zelf is een goed geasfalteerde weg, die door een kale woestenij gaat met aan weerszijden grijze tot zwart-grijze rotsgebergten.

Men komt wel een twee-tal dorpen tegen met wat groen: enkele dadelpalmen of andere bomen, die nog net in die woestenij kunnen groeien. Meer niet.

Te midden van al deze rotsgebergten ziet men ineens de stad Mekka verrijzen, met een bevolking van ± 250.000 mensen.

Waarom en hoe zo'n stad daar kon ontstaan en is blijven voortbestaan, zonder enig middel van bestaan - geen landbouw, veeteelt of visserij, noch industrie - is een raadsel.

Zoals het onze lezers van AL HAQ bekend zal zijn is Mekka het middelpunt van de Moesliemwereld omdat hierin:

1. zich de vallei bevindt waar volgens de islamitische overlevering de eerste mensen, namelijk Adam en Eva, nadat zij uit hun paradijs waren verdreven, hebben vertoefd;
2. de Hazre-Aswad, de zwarte steen die thans aan een der hoeken van de Kaaba in een fraaie omlijsting is ingemetseld, endie ten tijde van Adam en Eva een lichtgevende bol was en 's avonds de gehele vallei verlichtte, zich eveneens in deze stad bevindt;
3. de steen waarop de Heilige Profeet Abraham ging staan terwijl hij de Kaaba bouwde en waarop zijn voetafdrukken te zien zijn, hier bewaard wordt;
4. de Heilige Profeet Mohammad hier in deze stad Mekka werd geboren

Zo zijn er nog een aantal tekenen, die deze stad tot het hart van de Moesliem-wereld maakt.

Het is erg druk in Mekka. Grote aantallen pelgrims zijn uit alle delen van onze aardbol hieraangekomen.

De temperatuur is een beetje gedaald doordat een paar dagengeleden een flinke regenbui viel.

De overheidsgebouwen, banken en de meeste winkels sluiten hier tussen een en vijf uur namiddag. De bazars zijn tot diep in de nacht open. De goederen worden gewoon op het trottoir uitgesteld en als men sluiten wil, gooit men gewoon grote doeken erop en zo'n kraam is

dan gesloten. De kraamhouder gaat slapen.

De juweliërs en de bankiers hebben wel een behoorlijke sluiting. Men kan overal z.g. money-exchangers aantreffen, die allerhande vreemd geld inwisselen tegen Saoedi-Arabische rials. De straten van Mekka zijn 24 uur van de dag druk en zijn ook erg stoffig.

DE KAABA

De Kaaba ligt binnen de muren van de enorm grote moskee "DE HARAM SHARIEF". Deze omvat tegenwoordig de gehele vallei van Mekka. Men heeft minstens een half uur nodig om rondom het gebouw te lopen. Het is geheel uit marmer opgetrokken. Van binnen is de moskee gebouwd naar het model van het Alhambra te Granada, alleen heeft hij drie verdiepingen en kan ruim een miljoen pelgrims herbergen. In het midden hiervan bevindt zich de Kaaba.

Dag en nacht (24 uur lang) wordt er rondom de Kaaba gelopen. Er is geen moment waarop je zou kunnen zeggen dat het nu een beetje rustig is. Daarom is het erg moeilijk om de Hazre Aswad, de steen, die ten tijde van Adam en Eva ter plaatse als een lichtgevende bol uit de hemel viel, goed te kunnen bezichtigen en te kussen zoals elke pelgrim het zo graag wil doen. Overal staan er bewakers, die de pelgrims terechtwijzen indien zij een of andere handeling verrichten, die niet strookt met de leer van de Islam.

Een bezoek aan de Kaaba is een belevens voor de pelgrim, die hij zijn gehele leven niet kan vergeten en bij hem telkens weer de drang doet ontstaan om haar nog eens een keer te bezoeken.

Hier kan men mensen uit alle hoeken van de wereld ontmoeten. Wij hadden de eer om gesprekken te voeren in het Nederlands, Engels, Oerdoe of Hindi met moesliems uit Indonesie, Nigeria, Rodesie, Bangladesh, India, Pakistan en Zambia.

Vele van de pelgrims, die rond de Kaaba lopen raken buiten zichzelf en komen in een soort trance. Ze beginnen al biddend te huilen, net alsof het kinderen waren.

In Mekka hebben wij ingewoond bij onze Moalliem Elias Mahboeb Siddikie.

MEDINA

Na vijf dagen in Mekka te hebben vertoefd, gingen wij naar Medina, een stad die op een afstand van 500 km van Mekka ligt. Deze stad is veel kleiner dan Mekka. Ook op deze tocht werden onze paspoorten aan een overheids-taxichauffeur toevertrouwd, die ze weer aan Moalliem in Medina, Haider al Haderie overhandigde.

Op de weg tussen Mekka en Medina moest onze taxidriver zich op vier plaatsen legitimeren, onze paspoorten laten zien, enz.

Ook deze weg gaat door woeste bergketens. Hier en daar komt men wel een paar dorpen door, meer niet. In de dalen staan er verspreid slechts enkele bomen.

We kwamen af en toe enige kamelen, kudden schapen en geiten tegen.

In de omgeving van Medina komt men wel wat meer groen tegen, zoals dadelpalm-tuinen, niembomen en andere boomsoorten die nog net in de woestijn kunnen groeien.

Hier wordt inderdaad wat verbouwd, zoals dadels en wat groenten. De rest is import.

Medina is de stad van de Heilige Profeet Mohammad.

Daarom wordt het met erenaam "MADINATOEN NABIE" aangeduid.

De Heilige Profeet Mohammad heeft n.l. tien jaar in deze stad gewoond en hij ligt hier in zijn eigen huis, samen met zijn eerste twee kaliefen, Hazrat Aboe Baker Siddiek en Hazrat Oemar Farouk, begraven.

Daarom is deze stad de tweede heilige stad in de Hedjaaz of de Haram. Haram betekent de plaats die verboden is voor onbevoegden (voor niet-moesliems dus) en het omvat

het gebied tussen Jedda, Mekka, Medina, de Rode Zee en de westelijke bergketen van Saoedi-Arabie.

In het centrum van de stad Medina ligt de moskee van de Heilige Profeet Mohammad.

Het woonhuis waarin hij samen met zijn twee kaliefen ligt begraven, ligt binnen de muren van deze moskee en is door middel van traliewerk afgesloten voor het publiek. Men kan wel van een afstand alles zien.

Het is ellendig druk in deze stad omdat ook hier reeds grote aantallen pelgrims zijn aangekomen. Het is dan ook erg moeilijk om bij dit traliewerk te komen.

Trouwens er staan genoeg bewakers, die mensen, die zich al wenend aan het traliewerk gaan vastklampen en bewusteloos of in een soort trance raken, daarvan af te houden.

Ze zien er ook op toe dat niemand zich schuldig maakt aan niet-islamitische handelingen. Bij elke afgodische handeling wordt men streng vermaand.

Op gebedstijden wordt het verkeer in de omgeving van de moskee geheel lamgelegd, doordat de straten dan bezet zijn met biddende pelgrims.

De moskee zelf kan onmogelijk zoveel gebedsruimte bieden voor het steeds groeiend aantal pelgrims. Iedereen heeft hier een gebedskleedje, dat hij of zij tijdens het gebed voor zich op straat uitspreidt om het gebed (de namaaz) te lezen.

HYGIENE

Door de grote concentratie van mensen is de kans groot voor het uitbreken van een of andere epidemie.

Vandaar dat de regering bijzondere aandacht besteedt aan de hygiene in de steden Mekka en Medina. De pelgrims zelf nemen het niet zo nauw.

De twee steden worden de hele dag door bij tussenpozen met D.D.T. of iets dergelijks besproeid.

De steegjes door de Dallahs en de grote verkeerswegen door verstuifwagens, terwijl vanuit de lucht ook wordt gesproeid door kleine vliegtuigen.

VOORZIENING LEVENSBEHOEFTE

Alles wordt hier geïmporteerd. Men doet goede zaken met Korea, Taiwan, Pakistan en India. Alle kunstdrukwerk alsmede gouden sieraden komen uit Italië.

Kippen en fruit komen uit Libanon en Denemarken.

Langs de highway Jedda-Mekka zagen we ook enkele reclameborden van Philips. De Korans van de Taj-Compagny worden hier ook verkocht.

Onze gids in Mekka, de heer Elias Mahboeb wist ons te vertellen dat men pas een moderne drukkerij in gebruik heeft genomen voor het drukken van bankbiljetten en postzegels. (Ik wilde namelijk van hem weten of hier voor ons wat te doen was).

Op 17 november keerden wij langs dezelfde route per KLM terug, waarbij wij met vertragingen en defecte machines te kampen kregen.

Hierbij werd ons uitgeleide gedaan door onze Moalliem in Mekka de heer Elias Mahboeb, die ons een goede reis toewenste en een spoedig weer zien in Mekka. Insha Allah.

A. Ataoellah

DE VROUW IN DE ISLAM

(door J.M.Lovegrove) (vervolg)

Het onderwerp van de gelijkheid van alle mensen zou niet volledig behandeld zijn, indien ik de positie van de vrouw in de Islam in stilzwijgen zou passeren.

Voor de komst van de Islam nam de vrouw in de wereld in het geheel geen positie in. De Islam ontrukte haar aan een toestand, die erger was dan slavernij en stelde haar gelijk met de man:

"O mensen ! Weest oppassend voor (uw plicht jegens) uw Heer, Die u uit een wezen heeft geschapen en zijn gade van dezelfde soort. (4:1).

De volgende woorden van de Profeet lichten dit vers op de beste wijze toe:

"De vrouwen zijn de tweelinghelften van de mannen."

Deze aanhalingen ontnemen de onjuiste voorstellingen van sommige schrijvers elke rechtvaardiging als zij beweren, dat de Moslims niet geloven, dat de vrouw een ziel heeft.

De Qoran erkent op verschillende plaatsen de gelijkheid van man en vrouw op bijna elk gebied, moreel, geestelijk en intellectueel.

De tegenwoordige positie van de vrouw in het Christendom is niet het gevolg daarvan.

Jezus blijft ten opzichte van dit onderwerp meer of minder zwijgzaam, maar Paulus, de werkelijke stichter van Kerk en Godsdienst in huidige vorm, richtte niet een goed woord aan het adres van de vrouw.

Het zijn de grondbeginselen van de Christelijke leer, die haar tot het uiterste vernederen door de beschuldiging, dat zij de mensheid tot het verderf zou hebben geleid. Zij zou Adam verleid hebben tot het begaan van zonde en over de mensheid eeuwige verdoemenis gebracht hebben.

Zij zou de deur der zonde geopend en de wereld dood en verderf gebracht hebben. Is het gezien deze feiten een wonder, dat de kerkvaders vroeger scherpe woorden jegens haar uitten ?

Met een woord ontrukte Mohammad haar aan deze vernederende toestand door te zeggen:

"De hemel ligt aan de voeten van uw moeder."

Volgens de Christelijke leer bracht onze eerste moeder ons de eeuwige hel, maar de Islam zegt, dat zij de poort tot het paradijs heeft geopend.

Gedurende de laatste twintig jaren is er een geregelde strijd geweest tussen beide seksen aangaande hun wederzijdse rechten en plichten, maar zouden de voorstanders van het vrouwenkiesrecht een betere positie voor de vrouw kunnen opeisen, dan de positie, die haar door de Qoran reeds toegekend werd ?

"Zij (de vrouwen) hebben rechten als die tegenover haar op een rechtvaardige wijze." (2:228).

Deze leer maakt het onmogelijk, dat de man de andere sekse tot iets kan verplichten, tenzij hijzelf bereid is om hetzelfde voor haar te doen.

De Islam erkent de vrouw als een onafhankelijke persoonlijkheid; zij kan zelf zaken doen, contracten sluiten of in haar eigen naam een testament maken.

Als moeder, vrouw, zuster en dochter heeft zij het recht op aandelen in erfenissen, hetgeen in geen andere godsdienst, beschaving of wetgeving bekend is.

Het Westerse tehuis is niet bepaald aanbevelenswaardig voor de vrouw.

Het huwelijk is een loterij. Ergerlijke uitbuiting van liefde en toegenegenheid, verwaarloosde vrouwen en dochters, zonen, die

in overvloed en ouders, die in armoede verkeeren, zijn de algemene karaktertrekken van ons gezinsleven. Het Moslimse tehuis daarentegen opent de poort tot een geheel ander leven.

Nergens wordt de godsdienst nauwkeuriger nageleefd en nergens worden de woorden van de Meester meer gehoorzaamd dan in de Moslimse maatschappij.

Moge de lezer zich derhalve zelf een voorstelling maken van de gelukkige toestand, waarin het Moslimse gezin verkeert, indien de volgende woorden van de Profeet in praktijk worden gebracht:

De Vrouwen:

"De beste uwer is, wie zijn gezin op de beste wijze behandelt.

De vrouwen zijn de tweelinghelften van de mannen.

De wereld en alle dingen, die zich op haar bevinden, hebben hun waarde, maar het kostbaarste ding is een deugdzame vrouw.

Als een vrouw de vijf dagelijkse gebeden bidt, in de maand Ramadan vast, kuis is en haar echtgenoot gehoorzaamt, zeg haar dan het paradijs binnen te gaan door welke poort zij ook wenst."

De Echtgenote:

"Een deugdzame vrouw is het kostbaarste bezit van de man.

Vermaant uw vrouw op vriendelijke wijze.

Een Moslim moet zijn vrouw niet haten en indien hij ontstemd is over een slechte eigenschap in haar, moge hij zich dan verheugen over een andere eigenschap, die goed is.

Zoudt gij uw vrouw slaan als een slaaf? Dat moet gij niet doen.

De besten uwer voor God en Zijn schepping zijn degenen, die de

besten zijn in hun gezinnen en ik ben de beste voor mijn gezin.

Een der discipelen vroeg de Profeet omtrent de behandeling van de vrouw. Hij antwoordde:

"Geef haar te eten als gij zelf eet en kleed haar als ge u zelf kleedt, sla haar niet in het gezicht, scheld haar niet uit en ga niet weg van haar in misnoegen. Geef uw vrouw goede raad en sla uw edele vrouw niet als een slaaf.

Als een vrouw een reis onderneemt, die langer dan een dag duurt, dan dienen enkele van haar mannelijke bloedverwanten haar te begeleiden."

De Polygamie.

Men mag niet uit het oog verliezen, dat polygamie reeds voor de Islam bestond.

Vele Israelietische patriarchen waren polygaam en in enkele gevallen bereikte het aantal vrouwen de vijfhonderd.

Stichters van andere godsdiensten waren dienaangaande geen uitzondering. Het Christendom bracht hierin geen verandering teweeg en tot de 16e eeuw was het gehele Christendom polygaam.

De ergste polygamie bestond in de kringen van de geestelijkheid.

De tegenwoordige wet, die alleen monogamie toestaat, werd gegrondvest op de wetten van Justinianus een Roomeins wetgever en atheïst. Toen kwam de Islam om het systeem in een andere vorm te gieten.

Hij verminderde het aantal wettig toegestane vrouwen en stond een tweede huwelijk slechts onder bepaalde voorwaarden toe.

De Qoran stelt ons aangaande de behandeling der verschillende vrouwen zekere voorwaarden. Deze voorwaarden maken polygamie praktisch onmogelijk.

In tegenstelling tot andere godsdiensten gaf de Islam wetten voor alles met inbegrip van de polygamie en beperkte haar tot het uiterste.

Veel horen wij over de polygamie der Moslims, maar het aantal polygame huwelijk is niet eens op de tienduizend.

Polygamie is geen verplichting in de Islam; zij werd slechts toegestaan om in bepaalde omstandigheden te voorzien, omstandigheden, waar polygamie de enige uitweg is. Indien het huwelijk in de ware zin van het woord het verbond tussen man en vrouw voor het leven is, dan is het Westen polygamer dan het Oosten.

Vaak zijn er in het leven van de man grote moeilijkheden. Hij kan niet van zijn vrouw scheiden en toch heeft hij behoefte aan een tweede huwelijk. Bijvoorbeeld de vrouw is onvruchtbaar of ongeneeslijk invalide en niet in staat om kinderen ter wereld te brengen of het huisgezin te verzorgen.

Hier zou een tweede vrouw op haar plaats zijn. Tot op de dag van heden is het de maatschappij niet gelukt om een geschikte weg te vinden om buitenechtelijk geslachtsverkeer en onwettige geboorten te beteugelen.

Deze dingen zijn grotendeels in het Oosten onbekend. De polygamie behoort tot de voornaamste middelen ter verwijdering van het brandmerk der onwettigheid van die arme zielen, die nooit geraadpleegd werden of zij ter wereld gebracht wilden worden en die volgens westerse begrippen ontfermd werden, ofschoon zij alle lichamelijke gebreken van hun vader medekregen. Bovendien heeft de vrouw volgens de Islam recht op bescherming, achting en onderhoud van de andere sekse.

Er wordt niet van haar verlangd, dat zij zware arbeid verricht en zelf in haar onderhoud voorziet. Het lichamelijke verscheid tussen de beide seksen heeft de hardheden des levens aan de man toebedeeld. "De mannen zijn de onderhouders van de vrouwen," zegt de Qoran.

Op hen rust de plicht hunner verzorging. Ongelukken en gebeurtenissen in de wereld hebben vaak de rijen der mannen gedund en om dezelfde reden heeft het aantal vrouwen dat van de mannen steeds overtroffen.

De laatste oorlog deed het aantal mannen met een miljoen verminderen. Het werklozenvraagstuk heeft een ernstig karakter aangenomen en de leden gedwongen hun posities ten gunste van de mannen te ruimen. Hier hebben wij bijvoorbeeld een geval, waar polygamie een oplossing zou kunnen brengen.

De vorzen in de Qoran, die hierop betrekking hebben, werden in oorlogstijd geopenbaard en wel onmiddellijk na de slag bij Oehoed, toen zeventig van de beste soldaten van de Islam sneuvelen en vrouwen en kinderen achterlieten, die onmogelijk een eerbaar leven konden leiden zonder in de armen van zedeloosheid en morele ontarding te vallen, indien zij niet te hunner bescherming een dak boven hun hoofden hadden.

De mannen vonden hun dood en lieten vrouwen en kinderen achter. Daar het in de landen van het Oosten een schande is om de vrouw aan de moeilijkheden van het leven bloot te stellen, door haar zelf voor haar onderhoud te laten zorgen, kon haar op geen nadere wijze bescherming en onderhoud gegarandeerd worden dan door het polygame huwelijk.

Hier ligt de verklaring voor de verschillende huwelijken van de Profeet. Een man, die in de bloei van zijn jeugd toen hij de leeftijd van vijftwintig jaar had bereikt, in het huwelijk trad met een veertig jaar oude weduwe, in het bijzonder in een land met een heet klimaat, waar de vrouwen vroegtijdig oud worden en die haar vrouw bleef tot aan haar dood, kon onmogelijk een prooi van zijn passies zijn.

Na de dood van zijn eerste vrouw trad de Profeet in het hu-

welijk met Aisja, de dochter van zijn vriend Aboe Bakr.

Toen trad de periode der oorlogen in en velen van zijn toegewijde vrienden vonden de dood op het slagveld.

Hun vrouwen, die bijna allen op gevorderde leeftijd waren, bleven zonder bescherming achter.

Met enkelen hunner trad de Profeet in het huwelijk ten einde hen onderkomen en bescherming te geven.

Men moge echter niet vergeten, dat de wet, die de polygamie toestaat, de man zeer zeker geen blanco cheque ter hand stelt, die hij naar goeddunken kan invullen.

Daar waar dergelijke verbintenissen niet de uiterste noodzaak zijn, zijn zij niet toegestaan en zijn zonde.

De restrictie van de gelijke behandeling der vrouwen ten opzichte van huisvesting, comfort enz.

maakt het aangaan van een tweede verbintenis praktisch tot een onmogelijkheid.

De Qoran beveelt het monogame huwelijk aan.

Monogamie is voedsel en polygamie een geneesmiddel met al zijn bitterheid, een geneesmiddel, tot welks gebruik pas dan mag worden overgegaan, als de ziekte dit verlangt.

Er kan geen huwelijk plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming der betrokken partijen en geen vrouw kan tot het huwelijk met een man gedwongen worden, die reeds een vrouw heeft.

In het geval van een vrijgezel kunnen maatregelen genomen worden tegen de mogelijkheid, dat de echtgenoot een tweede huwelijk aangaat. Bij al zijn heiligheid is het huwelijk in de Islam een burgerlijke overeenkomst, die aan elke zedelijke en wettelijke bepaling kan worden onderworpen.

Er kan b.v. overeen worden gekomen, dat, indien de man een tweede huwelijk sluit, de eerste vrouw van al haar plichten als zodanig zal worden ontslagen.

Zij mag dit als een verbreking van de echtelijke betrekking beschouwen. Eveneens kan zij aanspraak maken op bestraffing en onderhoud voor levensduur als dit in het huwelijkscontract is opgenomen.

Zij kan met een andere man in het huwelijk treden, zonder dat deze stap haar de bevoegdheid ontnemt haar aanspraken op onderhoud van de zijde van haar eerste man te doen gelden.

In het kort gezegd:

De Islam stond de polygamie toe ten behoeve van het zwakke geslacht. Zij zal automatisch ophouden zodra de maatschappij van haar zedelijke kwalen bevrijd zal zijn.

Dit is de geest van de Islamitische wet ten opzichte van de polygamie.

Over de echtscheiding behoef ik op deze plaats niet veel woorden te zeggen.

Het Westen kent de moeilijkheden van dit vraagstuk en van het dogma, dat verkondigt, dat mensenhand niet kan scheiden, wat God bijeen heeft gebracht.

Gevallen zoals dat van Rutherford zijn ondenkbaar in de Islam, waar zelfs verscheidenheid in karakter een geldige reden voor echtscheiding is.

Echtscheidingsschandalen, zoals deze in het Westen voorkomen, zijn in het Oosten onbekend.

De wijzen van echtscheiding is een prive-aangelegenheid en onderlinge overeenkomst tussen betrokken partijen behoeden beiden er voor, dat zij het slachtoffer worden van een publiek schandaal en geeft hen een goede gelegenheid om een nieuwe verbintenis aan te gaan. Bij al deze vrijheid van handelen bij echtscheidingen, komen zij in Moslimse landen toch hoogst zelden voor.

Dit legt wel een duidelijke getuigenis af van de gelukkige betrekkingen tussen de Moslim en zijn vrouw.

Zij is tenslotte "de heerseres in het huis" volgens de woorden van de Profeet.

Voorts zei hij:

"Het ding, dat wettig geoorloofd is, maar waarvan God een afkeer heeft, is echtscheiding."

EERBIED VOOR OUDERS EN HOGE LEEFTIJD

De Islam legt in het bijzonder de nadruk op eerbied voor ouders en oude mensen.

"En uw Heer heeft bevolen, dat gij niet (wien ook) zult dienen behalve Hem en (dat gij) uw ouders goedheid (zult bewijzen). Indien een of beiden hunner de hogeouderdom bij u bereiken, zegt dan niet tot hen (zo iets als) "foei" en bekijft hen niet en zegt tot hen een edelmoedig woord.

En laat uw ootmoedig teder zijn jegens hen met erbarming en zegt: Mijn Heer ! Erbarm U hunner, daar zij mij grootbrachten, (toen ik) klein (was).

Uw Heer kent het best, wat in uw gemoederen is; indien gij goed zijt, dan is Hij waarlijk vergevingsgezind jegens degenen, die zich vaak tot Hem wenden.

En geeft de naverwant wat hem toekomt en (aan) de nooddriftige en de reiziger en verkwist niet verkwistend.

Waarlijk, de verkwisters zijn de broeders der duivels en de duivel is immer ondankbaar jegens zijn Heer.

En indien gij u van hen afwendt om van uw Heer genade te zoeken, waar op gij hoopt, zegt tot hen een vriendelijk woord. (17:23-28).

KENNISSEN EN VERWANTEN

De Heilige Profeet Mohammad zei:

God scheidt behagen in het welgevallen van de vader; mishaaft iets de vader, dan mishaaft dit eveneens God.

Gods zegeningen dalen niet op een gezin neer, waar een is, die zijn verwanten in de steek laat.

Wie het paradijs wil binnengaan, moet zijn vader en moeder vreugde geven.

"O Gezant Gods"! riep een der volgelingen, "ik heb een misdaad begaan. Op welke wijze kan ik boete doen?"

"Hebt gij een tante?"

"Ja" antwoordde hij.

"Ga, wees goed jegens Haar en uw misdaad zal vergeven worden."

De mens moet zijn ouders weldaden bewijzen, ook als zij hem gekwetst mochten hebben.

De plicht van een jongere broer jegens een oudere is die van een kind jegens zijn vader.

Het geven van een aalmoes aan de arme wordt met de beloning van een aalmoes beloond, maar een aalmoes aan bloedverwanten wordt twee voudig beloond.

Vriendelijkheid is een teken van geloof; alwie geen vriendelijkheid heeft, heeft ook geen geloof.

Alwie vriendelijk is jegens Gods schepselen, jegens hem zal Hij vriendelijk zijn.

De Profeet placht op te staan en een doek uit te spreiden voor de vrouw, die hem verzorgde toen hij klein was. Het behoorde tot zijn gewoonten om zijn huis uit te gaan om zijn dochter Fatimah tegemoet te treden als zij het huis van haar echtgenoot verliet om haar vader te bezoeken.

K O R T E B E R I C H T E N

Binnenland:

**MOULVI TAHDIEL NAMDAR TOT HOGER
LEVEN OPGEROEPEN.**

Moulvi Tahdiel Namdar is tengevolge van een aanrijding tot hoger leven opgeroepen. Enkele dagen voor zijn overlijden bereikte hij de leeftijd van 48 jaar.

Moulvi Tahdiel, zoals hij bekend stond, heeft bijkans 30 jaren onder de Moeslims gearbeid. In leven was hij mede-oprichter en bestuurslid van de Surinaamse Moslim Federatie Ahle Sunnat Wal Jamaat Hanafie en mede-oprichter en bestuurslid van de Madjlies Moeslimien Suriname, het verbond van Islamitische organisaties in ons land.

In diverse kleinere organisaties bekleedde hij allerlei functies. Zo was hij ondervoorzitter van "Khilafat-Anjuman" en sekretaris van "Saddar-Anjuman". Enkele jaren geleden nam hij in opdracht van de S.M.F. een kijkje in Guyana en Trinidad om te zien hoe de Aziatische huwelijkswetgeving in die landen funktioneerde.

Hij was in dienst van het Ministerie van Sociale Zaken als hoofd-onderzoek ambtenaar en was tewerkgesteld in het Distrikt Para.

NIEUW BESTUUR S.M.F.

Bij een onlangs gehouden bestuursverkiezing is het bestuur van de Surinaamse Moslim Federatie als volgt samengesteld:

Hadjie A.R. Nanhekhan, voorzitter; Hadjie S. Joemratie, vice-voorzitter; M.S. Sewpersad, 1e Sekretaris; Hadjie A.S. Kalaykhan, 2e Sekretaris; M. Rasoelbaks, 1e Penningmeester; M. Ghazie, 2e Penningmeester; J. Nanhakhan, President-Kommissaris; H. Abdoel en moulvi A. Rasoelbaks, kommissarissen.

HADJIE SOEMITA VOORZITTER MMS

Hadjie Iding Soemita, voorzitter van de Islamitische vereniging "SHAFIA" is gekozen tot voorzitter van de "Madjlies Moeslimien Suriname".

Volgens de protokol van samenwerking zal hij deze functie gedurende een jaar bekleden.

Dr. Izaak Jamaludin, de afgetreden voorzitter wenste het nieuw bestuur veel wijsheid en geluk en sprak de hoop uit dat de MMS haar arbeid op de ingeslagen weg zal voortzetten in het belang van Islamitisch Suriname.

**MMS-DELEGATIE NAAR ARABISCHE
LANDEN.**

Een tien man sterke delegatie uit de "Madjlies Moeslimien Suriname" zal begin dit jaar een bezoek brengen aan Saoedi-Arabie en Libie. Dit bezoek, zo vernemen wij, zal een oriënterend karakter dragen. Nagegaan zal worden in hoeverre de vorengenoemde landen bereid zullen worden gevonden een samenwerking met de "Madjlies" tot stand te brengen.

Hoogstwaarschijnlijk zal minister W. Soemita van Landbouw, Veeteelt en Visserij deel uitmaken van de delegatie.

BUITENLAND:**FAO SCHENKT US\$ 4.7 MILJOEN
AAN LIBANON.**

De voedselorganisatie van de VN, FAO, heeft een bedrag van US\$ 4.7 miljoen geschonken aan Libanon om de voedselnood die tengevolge van de binnenlandse oorlog momenteel heerst, te lenigen.



ONTEVREDENHEID IN INDIA.

Dr. P.K. Abdul Gafoor, voorzitter van de All-India Muslim Education Society heeft op de nationale onderwijs konferentie in zijn land, zijn bezorgdheid uitgesproken over de positie van de Moeslims in India.

Hij zei het niet te kunnen verwerken dat er weinig Moeslims in openbare functies worden benoemd, terwijl de Moeslims bewust buiten economisch en edukatief beleid van de regering worden gehouden.

In een resolutie die werd gezonden aan president Fakhruddin Ali Ahmed wordt stelling genomen tegen het niet reageren door de federale overnemenent op protesten van de AIMES.

ARABISCHE REGERING SCHAFT GARANTIE BEDRAG VOOR BEDEVAARTGANGERS AF.

De Saoedi-Arabishe minister van Hady, Sheik Abdul Wahab Abdul Wasa heeft bekend gemaakt dat zijn regering heeft besloten om de z.g. "show-money" die bedevaartgangers tot nu toe op het vliegveld van Jeddah moesten betalen af te schaffen.

De minister kondigde nieuwe richtlijnen aan waaraan de bedevaartgangers zich met ingang van dit jaar zullen moeten houden.

Wat deze richtlijnen zijn heeft hij niet nader verduidelijkt, aldus vernemen wij van het ministerie van buitenlandse zaken in Riad.

(wordt vervolgd)



IN MEMORIAM

Ishaak, Jacob geboren op 14 juli 1923 in het distrikt Beneden-Commewijne is in het jaar 1939 begonnen met het uitoefenen van het beroep van kleermaker. Hij heeft ruim 47 jaren in de handel gezeten en oefende tevens het beroep van winkelier en busexploitant uit. Naast zijn drukke werkzaamheden heeft hij steeds volle aandacht besteed aan zijn geloof n.l. de Islam.

Van 1969 tot 1976 is hij voorzitter geweest van de Islamitische djamaat te Alkmaar.

Hij heeft steeds getracht de oude moskee te doen vervangen door een nieuwe. Met medewerking van de aldaar wonende leden, alsmede de overige djamaats en instanties werd begin 1976 een aanvang gemaakt met het bouwen van een nieuw moskee.

Na hard werken en veel arbeid is het hem gelukt de djamaat op 26 augustus 1976 een nieuwe moskee aan de aldaar wonende Islamitisch gezinnen te presenteren.

De officiële inwijding werd op 26 augustus 1976 (1 dag voor zijn vertrek naar Nederland) in aanwezigheid van vele genodigden verricht.

Op 27 augustus 1976 vertrok hij met zijn echtgenote met vakantie naar Nederland om de huwelijksplechtigheid van zijn zoon mee te maken.

Na een succesvolle vakantie te hebben gehad keerde hij op 19 september 1976 terug naar zijn vaderland en kort na zijn aankomst te Luchthaven Zanderij overleed hij vrij plotseling.

De overledene laat een weduwe en 10 kinderen achter.

Moge Allah Zijn rijkste zegen doen rusten op zijn ziel !