



# PRESIDENT VAN LAHORE IN SURINAME

PAKISTAANSE ISLAMGELEERDE IN SURINAME

Op 23 oktober 1976 kwam in Suriname aan voor een kort bezoek MAULANA AL HADJ DR. SAEED AHMAD, Vice-President van de wereldwijde Islamitische Organisatie der Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam te Lahore in Pakistan.

Deze Islamgeleerde uit Pakistan, die gast was van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), heeft onder auspiciën van deze vereniging drukbezochte lezingen gehouden over belangwekkende en aktuele onderwerpen uit de leer van de Islam.

De maulana is met zijn kort bezoek van een week er zeker in geslaagd de eenheid, de geest, de inspirerende en stuwende kracht der S.I.V.-ers te versterken, hetgeen o.a. moge blijken uit de grote belangstelling, waaronder zijn lezingen in de aula van de S.I.V. te Combe en op de afdelingen te Pad van Wanica, Leysweg, Meerzorg en Nw. Nickerie werden bijgewoond.

DR. SAEED AHMAD, die een eigen ziekenhuis en exploitatie heeft en als medicus, longspecialist en bacterioloog grote bekendheid en populariteit in Pakistan geniet, bezocht op zijn toernee naar de westelijke Halfrond behalve Suriname ook Nederland, London, Trinidad & Tobago en Guyana.

De zeer geleerde maulana is inmiddels vertrokken naar de Verenigde Staten van Amerika voor een ontmoeting met de CHIEF MINISTER VAN THE NATION OF ISLAM, de weleerwaarde heer WALLACE D. MUHAMMAD.



DR. SAEED AHMAD

Maulana Dr. Saeed Ahmad (links op de foto) temidden van de S.I.V.-ers op de luchthaven Zanderij. ▼



Namens het Ontvangst Comité de voorzitter,

TOYAB A. AHMAD ALI

Overstaande foto van L. naal R.: Kamal Hydral (Trinidad), M. Yaseen (Guyana), Maulana Sahob, Toyab Ahmad Ali (voorz. Imda dia Islam) en Hadji Alibux. ▼



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"I S L A M"

DE GODSDIENST VAN VREDE

(door: A. MAHMOOD)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

DE LEERSTELLINGEN VAN DE ISLAM: (vervolg Al Haq no. 56)

Hieronder volgt een uiteenzetting van de Islamitische godsdienst en de leerstellingen om een denkbeeld te geven van wat in de gehele wereld in het algemeen en onder de ongeveer 400 (vierhonderd) miljoen moslims in het bijzonder, zo'n grote verandering teweeg gebracht heeft.

DE VIJF GRONDBEGINSELEN (ZUILEN) VAN DE ISLAM.

Het eerste en voornaamste geloofspunt voor de moslim is dat er naas ALLAH geen God is waardig aanbeden te worden en dat MOHAMMAD (moge Allah's Vrede en Zegeningen op hem rusten) zijn boodschapper is.

DE EERSTE ZUIL:

De eerste zuil bestaat uit de geloofsartikelen, de geloofspunten en de geloofsbelijdenis:

1. LA ILAHA ILLALLAHO, MOHAMMADOER RASOELOELLAH: (vertaling): Er is geen God dan Allah en Mohammad is Zijn profeet.
2. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is de Enige en niemand is gelijk aan Hem; en ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en Zijn Profeet is.
3. Heilig is Allah en alle lof zij aan Allah en er is geen God dan Allah en Allah is Groot en ik bezit geen kracht om mijzelf tegen het kwade te beschermen en het goede te verrichten, maar alleen met de hulp van Allah Die Almachtig en Verheven is.
4. Er is geen God dan Allah, Hij is de Enige en niemand is gelijk aan Hem; van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij aan Allah. Hij schenkt het leven en Hij veroorzaakt de dood en Hijzelf is Onsterfelijk; al het goede is in zijn handen en Hij (Allah) heeft macht over alle dingen.
5. Heilig is Allah en alle lof zij aan Allah; Allah is Almachtig en Verheven en alle lof zij aan Allah; ik vraag vergiffenis aan Allah, Die mijn Heer is, voor al mijn zonden en ik toon berouw aan Allah.
6. O, mijn Heer, ik vraag Uwe bescherming opdat ik niets naast U zal aanbidden en ik vraag vergiffenis voor die zonden, welke ik bewust of onbewust heb bedreven en voor die zonden, die ik ken en die ik niet ken en ik keer mij af van alle onreinheid, ongeloof en van afgodendienst en van alle ongeoorloofde dingen en ik bekeer mij en ik verklaar:  
"Er is geen God dan Allah en Mohammad is Zijn Profeet."
7. Ik vraag vergiffenis aan Allah, Die mijn Heer is, voor al mijn zonden, welke ik bewust of onbewust heb begaan en ik toon berouw aan Allah voor die zonden, welke ik ken en die zonden, welke ik niet ken; voorzeker, Allah is de

Kenner van het ongeziene en Hij alleen kan mijn zonden en overtredingen vergeven.

Voorwaar, er bestaat geen macht en kracht, maar alleen die van Allah, de Almachtige, de Verhevene.

8. Ik geloof standvastig in Allah met al Zijn Heilige namen en Zijn Wonderbaarlijke Hoedanigheden, en ik aanvaard al Zijn geboden en verboden met hart en ziel.

9. DE GELOOFSARTIKELEN:

Er zijn zeven geloofsartikelen in de Islam: t.w.

1. Ik geloof in Allah (de enige God);
2. en in Zijn Engelen;
3. en in Zijn (geopenbaarde) Boeken (Geschriften);

4. en in Zijn Boodschappers (Profeten);
5. en in de laatste dag;
6. en in de Goddelijke maat van voorspoed en tegenspoed;
7. en in de opstanding na de dood.

*De tweede zuil: Het houden van het dagelijks Gebed (Salaat).*

*De derde zuil: Het betalen van de Zakaat (armenbelasting).*

*De vierde zuil: Het vasten gedurende de maand Ramadaan.*

*De vijfde zuil: Het ondernemen van de Pelgrimstocht naar Mekka (bedevaart).*

(wordt vervolgd)

\*\*\*VREDE ZIJ MET U ALLEN\*\*\*

## DE MENS EN DE MENSHEID

(door: Hadjie A.M. Guman)

Algemene inleiding:

De Islaam is een praktische en natuurlijke godsdienst en kan genoemd worden de Godsdienst der Mensheid. Als u weet dat alle Profeten, die voor Mohammed kwamen, zoals: Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus tot de Islaam behoorden en Mohammed niets anders heeft verkondigd dan hetgeen door al deze profeten werd gepredikt, dan zal deze stelling beter door U begrepen worden.

In de Koran komen richtlijnen voor betreffende alles wat met de mensheid verbonden is of te maken heeft onder meer met het huwelijk- en gezinsleven, alsmede in verband hiermede staande sexuele leven.

Er komen talrijke verzen voor in de Koran, die de verhouding tussen man en vrouw regelen.

De Profeet Mohammed heeft het huwelijk sterk aanbevolen en zelfs gezegd, dat zij, die bezwaar hebben tegen het huwelijk buiten zijn gevolg zijn. En dit heeft hij gebaseerd op de natuurwetten.

De Islaam is tegen celibaat, concubinaat, polyandrie en uiteraard ook tegen prostitutie en praktisch ook tegen polygamie.

In tegenstelling tot de verkeerde veronderstelling, dat in de Islaam het bezit van meer dan een vrouw (sommigen spreken van zeven, en anderen van vier) is toegestaan schrijft vers 3 hoofdst. 4 van de H. Koran voor:

*"En indien gij vreest, dat gij niet rechtvaardig tegenover de wezen kunt handelen, trouw dan zulke vrouwen, die U goed lijken, twee en drie en vier, maar indien gij vreest dat gij tussen haar geen recht zult doen, trouw dan slechts een; dit is betamelijker, opdat gij niet van de rechte weg zult afdwalen."*

Dit is het bewuste vers, waaruit de tegenstanders van de Islaam afleiden, dat ieder Moslim vier of zeven vrouwen mag op nahouden.

Ter bescherming van de wezen is het wel geoorloofd meer dan een vrouw te bezitten, mits men rechtvaardig kan handelen, zo niet, dan mag men niet meer dan een vrouw tegelijk huwen.

Sexueel gesproken is de mens gesplitst in twee helften: man en vrouw vormen samen een gehele mens. De natuur, die deze geslachtelijke scheiding heeft laten ontstaan heeft er ook voor gezorgd, dat het verband tussen beide helften niet verbroken werd. Zij heeft in iedere helft van deze geslachtelijke eenheid een sterke drang naar elkaar ingeplant.

Na de zucht tot zelfbehoud is dat de sterkste van alle menselijke driften.

Voor de man is de vrouw en voor de vrouw is de man bij het volwassen worden de eerste grote openbaring van het leven, het wonder omgeven door duizend raadsels. Voor ieder levend wezen is het een drijvende kracht, een bron van levensenergie, een behoefte en tegelijkertijd een vervulling van die behoefte.

De halfmens voelt zich in zijn onvolkomen halfheid onbevredigd en streeft ernaar een geheel te worden; dat is de natuurwet of dat is de bedoeling van de Schepper. Wie de halfheid verkiest boven het een-zijn, veroordeelt zichzelf om te degenereren tot minder dan die halfheid.

De algemene konsekwentie zou onvermijdelijk zijn: zelfuitroeing en uitsterving. De neiging tot de andere sexe betreft niet uitsluitend de geslachtsgemeenschap.

Het is voor ieder individu een behoefte te leven in de atmosfeer van zijn geslachtelijke tegenpool. De zinnelijkheid drijft de geslachten tot elkaar, de liefde houdt ze verbonden en maakt de band duurzaam.

De natuur, die met dit alles alleen de instandhouding van het leven wil verzekeren, heeft behalve door de geslachtsdrift, nog in andere op-

zichten de sexen van elkaar afhankelijk gemaakt, waardoor zij nog meer elkaars hulp nodig hebben en de belangen van de vruchten van de gemeenschap, de kinderen, nog beter zijn verzekerd.

In het samenleven als twee-eenheid vindt de mens het middel om zijn beide voornaamste behoeften op de eenvoudigste wijze te bevredigen. Grotere en nog sterkere functie dan bij het individu heeft de drang naar de andere sexe in het bestaan van een gemeenschap of samenleving. Is het leven van het individu, dat zich afwendt van de andere sexe en zich in zijn halfheid blijft voort slepen, reeds gebrekkig en onvolkomen, een samenleving van individuen van dezelfde sexe zou volstrekt onbestaanbaar zijn.

Een overwicht van een der sexen in een verzameling bijeenlevende mensen roept toestanden in het leven die het bestaan van die gemeenschap in gevaar brengen.

De sexen hebben elkander niet alleen geslachtelijk nodig, maar ook in andere opzichten.

Beide vullen elkander aan in ongeveer elke levensuiting. Eerst een mensenpaar vormt een gehele mens en veelvouden van zulke mensenparen kunnen een gezond en normaal funktionerende samenleving vormen.

Het leven van de enkele mens wordt beheerst door twee grote neigingen: honger en geslachtsdrift.

In de samenleving bestaat de bevrediging uit twee grote problemen: het sociale en het sexuele vraagstuk.

De beide hoofdproblemen der mensheid, kort uitgedrukt sociale en sexuele kwestie, beheersen het gebied van de elementaire behoeften: voedsel en liefde.

Het zijn natuurdriften, haar bevrediging is dus een natuurrecht een nooddwang, want wie niet eet verhongert en wat niet voortplant sterft uit.

Waar de natuur zo de naleving van haar wetten voldoende heeft gewaarborgd, laat zij haar schepselen in de uitwerking van die wetten, tot op zekere hoogte vrij. De beste weg te vinden, wordt aan de mensheid zelf overgelaten.

In de behoefte aan voedsel gaat het om het persoonlijk bestaan van het individu zelf. Bevrediging van die behoefte, zo wil de natuur, moet hem voortdurend bezighouden.

Bij het minste verzuim klinkt de alarmkreet van de honger.

Deze te stillen is een kwestie van leven of dood. De oplossing van die kwestie laat zich niet uitstellen of verschuiven. Dagelijks moet de hoeveelheid verbruikte lichamelijke energie worden aangevuld.

De natuur schept geen behoefte zonder de middelen te verstrekken tot haar bevrediging.

Voeding vereist voedsel, welnu, onuitputtelijke voedselbronnen zijn ter beschikking van de levende wezens gesteld.

De sociale kwestie draait om de vraag hoe de arbeid, nodig om de mensheid van levensbehoeften te voorzien, op voor allen bevredigende wijze te verdelen.

Het sexuele vraagstuk vertoont grote overeenkomst en ook groot verschil met het sociale vraagstuk.

Als de tweede elementaire behoefte noemden wij: de liefde, hier te verstaan de natuurlijke drang tot de andere sexe.

Deze is in vele opzichten ondergeschikt aan de eerste, de behoefte Elk individueel leven, dat niet ontijdig wordt afgebroken, is in te delen in drie perioden: *progressieve ontwikkeling, eenvoudige voortbestaan en regressieve ontwikkeling.*

Het natuurlijke doel van de mens ingeschapen neiging is: *instandhouding van het menselijk geslacht, bestendiging van de soort.*

Uit het voorgaande blijkt, dat twee machtige driften de mens dus voortzwepen:

*die tot instandhouding van zijn persoon en die tot instandhouding van zijn geslacht.*

De ene neiging drijft de mens eigen voordeel te zoeken, de andere dwingt en noodzaakt hem te zoeken naar zijn natuurlijk komplement.

In de stoffelijke dingen is ieder mens een zelfstandig geheel, een individu; in het sexuele daarentegen is ieder menselijk wezen maar een half mens, de eenheid bestaat daar uit twee.

Het voorgaande berustende op de door God vastgestelde natuurwetten is niets anders dan de ontwikkeling van Gods plan voor behoud van de mens en de mensheid.

God heeft de mens geschapen om Hem te dienen en zijn naaste lief te hebben en zich dienstbaar te maken.

(wordt vervolgd)

**ISLAM EN MORAAAL**

(door Maulana Dr.G.A.Bashir)

DE BELOFTE NAKOMEN

De belofte nakomen behoort tot de hoge morele eigenschappen. Hierin ligt de kern van vrede, rust en harmonie, zowel in klein verband als op internationaal niveau.

Wij lezen in de Heilige Qoran:

"Voorwaar zij die een geringe prijs in ruil nemen voor hun verbond met Allah; voor de zulken is er geendeel aan het Hiernamaals.

Allah zal niet tot hen spreken noch hen aanzien op de dag des Oordeels." (3:77)

"Zij, die het verbond met Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene, wat Allah geboden heeft te verenigen, scheiden en onheil stichten op aarde, zij zullen de verliezers zijn." (2:28)

"Wee hen, die anderen te kort doen. Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij de volle maat, doch indien zij voor anderen uitmeten of afwegen geven zij hen minder (dan hetgeen hen toekomt)." (83:2-4)

VRIJGEVIGHEID

Egoïsme is een van de oorzaken, die aan de onrust hier op aarde ten grondslag liggen.

Het is het egoïsme, dat de mensen tegen elkaar ophitst en tot moord en doodslag leidt.

De Qoran legt daarom een sterke nadruk op de vrijgevigheid, opdat de mens zich uit egoïsme voortspruitende euvels zou kunnen afwenden.

Dit is ook de oorzaak, dat de Islam de woekerwinst heeft verboden.

Vrijgevigheid moet voor ieder behoeftige zijn en mag niet alleen voor eigen volk, godsdienst- en rasgenoten geschieden.

Hierover zegt de Qoran:

"Het is geen deugd, dat gij uw aangezicht naar het oosten of naar het westen wendt, maar de waarlijke

deugd is in hem, die in Allah, de laatste Dag, de Engelen, het Boek en de Profeten gelooft en van zijn bezit weggeeft uit liefde voor Hen aan de verwanten, de wezen, de armen, de reizigers, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven, en die het gebed onderhoudt en de Zakaat (armebelasting) betaalt.

Besteedt uw eigendommen ter wille van God en stort u niet met uwe eigen handen in het verderf.

Voorwaar Allah heeft hen lief, die het goede betrachten." (2:196-97)

"O, gij gelovigen, geeft van hetgeen wij u geschonken hebben voor de dinge, waarop noch handel noch vriendschap noch voorspraak zal baten." (2:225)

"Vrijgevigheid mag niet gepaard gaan met verwijten en krenking op het aangezicht van degenen, die dit ontvangen."

"O, gij gelovigen maakt uw aalmoes niet waardeloos door verwijt en krenking."

Hij die zijn rijkdommen weggeeft en op te vallen bij de mensen, hij gelooft niet in Allah en de laatste dag. Hij is als een gladde rots, die met aarde is bedekt, waarop een stormregen valt, waardoor het kaal achterblijft.

Men moet niet de slechte dingen weggeven doch de goede."

"O, gij gelovigen, geeft van de goede dingen die gij verdiend hebt van hetgeen wij voor u uit de aarde voortbrengen. Zoekt niet hetgene minderwaardig is om weg te geven; zult dit zelf niet graag accepteren. Weet, dat Allah Zichzelf genoeg geprezen is."

Zij, die woekerwinst maken, staan op zoals iemand die door satan met krankzinnigheid is geslagen (d.w.z. dat zij geen rust in hun binnenste hebben en zijn te vergelijken met

eest godvruchtig naar uw vermogen, istert, gehoorzaamt en geeft weg, t is beter voor u; want diegenen, e voor eigen verrekkingheid zijn loed, zullen de winnaars zijn." (4:17)

winnaars d.i. zij zullen hun levens el bereiken).

#### LEEFDHED EN ZACHTMOEDIGHEID

De zacht woord helpt meer dan hon- rd grove woorden.

De krachtige en gezwollen taal kan t onrust leiden, en kan een boos- ener niet tot inzicht brengen.

De ouders en opvoeders kunnen met chte en vriendelijke woorden meer eiken bij de opvoeding van kinde- en, dan als zij al te hard taal be- lgen.

In onderling verkeer moet men be- efdheidsvormen in acht nemen en roberen om elkaars gevoelens niet te etsen.

De Heilige Qoran zegt:

De dienaren van de Barmhartige zijn ij, die zachten hij op aarde wande- en en als de onwetenden hen aanspre- en zeggen zij "Vrede" zij u." (25:64).

In loep met gewone stap en stem; ut de meest onaangename stem is het alk van een ezel." (31:20).

Let goede en kwade zijn niet gelijk, arom weerstaat het kwade door het ede. Hierdoor zal hij met wie gij i vijandschap verkeert, als een boe- mvriend worden voor u." (41:34-35).

De Heilige Profet zei.

Hij, die de jongeren geen liefde en armhartigheid betoont en de ouderen e nodige eerbied, behoort niet tot is."

#### HOOGMOED

Hoogmoed laat niet toe dat men zijn edemens naar zijn waarde schat en waarde t

De hoogmoedige kan noch zijn mede- de dienaar noch zijn Schepster e waarderen, dat hem niet hoort hem van aan in hem overtuigd gelijk en hoogmoedige maakt geen vrienden, och vijanden.

Hoogmoed openbaart zich op velerlei wijze en in verschillende vormen. Soms in nederigheidsvertoon ook kan hoogmoed zich schuilen. Wij dienen ons goed te beseffen, opdat wij op generlei manier ons schuldig maken van hoogmoed.

De Heilige Qoran zegt:

"Gaaf niet hoogmoedig op de aarde rond, want gij kunt de aarde niet doen splijten, noch kunt gij de ber- gen in hoogte evenaren.

Het kwade van dit alles is verwerpe- lijk in de ogen van uw Heer." (17 : 38-39).

"Allah heeft hen die pochen en op- scheppen niet lief." (57:25)

"Wendt uw aangezicht niet van de men- sen af, noch gaat u in hoogmoed op de aarde rond; Allah heeft de hoog- moedigen en pochers niet lief." (31:19)

#### VERGEVENSGEZINDHEID

Vergevensgezindheid is een morele hoedanigheid, die God zeer behaagt. Hoewel het voor de boosdoener opvoe- dend kan werken, indien men hem met gelijke munt zou betalen.

Doch men moet steeds de verbetering als doel in het oog houden. Vergevensgezindheid kan alleen dan als een morele hoedanigheid worden gekenmerkt, als deze onder geleide van verstand en ter verbetering van de boosdoener betracht.

Indien men de boosdoener vergeeft, moet hij dit niet als voor laktheid en lafheid van de kant van de verge- vensgezinde beschouwen.

De Heilige Qoran zegt:

"Neig u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan, en ziet de on- wetenden door de vingers." (7:160)

"De vergelding van het kwade is het daaraan gelijke, doch, die vergelt en er verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah.

Voorwaar, Hij houdt niet van onbe- waardigen.

Er is geen verwijt tegen hen die zich verdedigen, nadat hun onrecht is aan- gedaan.



*Het verwijt is slechts tegen diegenen, die de mensen onrecht aandoen en ten onrechte opstand veroorzaken in het land.*

*Hij, die geduldig is en de mensen vergiffenis schenkt, dat is uiteraad een teken van een sterk karakter." (42 : 41-44).*

#### EERGEVOEL

Zelfrespect leidt de mens tot edelmoedigheid, bewaart hem voor allerlei ondeugden.

Men leert zijn eigen waarde kennen en wordt zich van eigen daden of verrichtingen bewust.

Deze bewustwording is noodzakelijk voor de vorming van de menselijke karakter.

De Heilige Qoran zegt:

*"O, gij gelovigen neemt niet tot vrienden, die uw godsdienst tot spotternij en spel maken." (5 : 58)*

*"Wanneer gij hen ziet, die Onze Tekenen bespotten, wendt u dan van hen af totdat zij een ander gesprek voeren." (6 : 69)*

*"Wanneer gij hoort, dat Allahs tekenen worden verloochend als leugen verklaard en bespot, zult gij niet met de zulken samen zijn totdat zij een ander onderwerp aansnijden. Indien gij dit doet, zult gij hun gelijk zijn. (4 : 141)*

#### HET GOEDE VERRICHTEN EN AANBEVELEN

Het zijn niet de woorden, die de mens helpen doch de daden.

Men kan wel soms anderen bekritisieren, maar zelf doen is niet zo gemakkelijk.

De Qoran vraagt de aandacht voor het goeddoen.

Indien men een heersende toestand wil veranderen,, moet men dit eerst bij zich zelf beginnen. Men moet niet alleen met woorden de medeburgers blij maken, doch met eigen daden. De Qoran legt ook een groot nadruk, dat men zijn medemens het goede aanbeveelt, maar niet alleen met woorden, doch door voorbeeld.

Wij kunnen ons niet afzijdig houden en zeggen, als wij maar goed doen, de anderen kunnen ons niet schelen. Dit is juist tot een bepaalde hoogte, maar indien wij een bepaalde euvel uit de wereld willen helpen, moeten wij hoewel eerst bij ons zelf, maar toch ook bij onze naasten moeten beginnen.

De Heilige Qoran zegt:

*"Zij, die geloven en goede werken verrichten, zullen Wij hen in tuinen toelaten, waardoor heen rivieren stromen en zij zullen daar voor eeuwig vertoeven." (4 : 123)*

*"Hij, die zich aan Allah onderwerpt en het goede betracht, heeft zeker een sterk houvast gegrepen." (31:23)*

*"Bij de tijd, de mens is echter te midden van verlies, met uitzondering van hen, die geloven en goede werken doen en elkander tot waarheid en geduld aansporen." (103: 1-4)*

*"Behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen." (8 : 26)*

Dus het karakteristieke van een moslim moet zijn, dat hij indien hij de wereld wil verbeteren, eerst met zich zelf moet beginnen.

Hij mag ook niet onverschillig blij-Hij moet ook hen met zijn raad en daad tot verbetering vatbaar maken en zodoende de heersende toestanden verbeteren.

#### A-MORELE HOEDANIGHEDEN

De Heilige Qoran spoort de mens aan om alle mogelijke goede eigenschappen in zich op te kweken en de kwade hoedanigheden te vermijden.

De goede eigenschappen hebben wij in de voorgaande bladzijden beknopt behandeld en de kwade gaan wij in het kort uiteen zetten.

A-Morele eigenschappen:

Dit zijn de eigenschappen van de mens, die de ontwikkeling tegenhouden zowel van de gemeenschap als die van de individuen en ook die van diegene, van wie een dergelijke handeling uitgaat.

Hieronder verstaan wij alle dierlijke neigingen van de mens, die niet onder geleide verstand op de juiste plaats en tijd geschieden.

Bijvoorbeeld:

liegen, bedriegen, stelen, moord en doodslag, hoogmoed, koppigheid, ontoegevelijkheid, ongehoorzaamheid, opstand ten onrechte, onrechtvaardigheid, vals getuigenis, onderdrukking, zelfzucht, gulzigheid, gierigheid, vertoon, ten onrechte anderen vernedern, roddel, smetjes, verdenking, jaloezie, verkwisting, lafheid, onmatigheid, overdadigheid, onverschilligheid ten aanzien van de medemens, on-gastvrijheid, intolerantie, het fanatisme, bedelarij en uitbuitarij, enz.

Hierover lezen wij in de Heilige Qoran als volgt:

"Spreekt niet over datgene waarvan gij geen kennis bezit.

Voorwaar, het oor, oog en het hart, allen zullen worden ondervraagd." (17 : 37)

"O, gij gelovigen, vermijdt de verdinkingen, want achterdocht is een zonde.

Bespionneert noch belastert elkander" (49:13)

"Wie een fout of zonde begaat en deze dan aan een onschuldige toeschrijft, draagt uiteraard de schuld van lastering en begaat een klaarblijkelijke zonde." (4 : 113)

"Zij, die kuise gelovige vrouwen belasteren, terwijl zij geen kwaad kennen, zijn vervloekt, zowel in deze wereld als in de toekomstige. Op hen wacht een grote kastijding." (24 : 24)

"O, gij gelovigen, laat een volk het andere niet bespotten, misschien is het beter dan zij (die bespotten). Laat vrouwen ook niet andere vrouwen bespotten, misschien zijn zij beter dan diegenen, die bespotten. Belastert elkander niet, noch noemt alkander bij scheldnamen." (49 : 12)

"Eet en drinkt, doch verkwist niet, want Allah heeft hen niet lief die verkwisten." (7:32)

"Pleit niet voor de oneerlijken." (4 : 107)

"Vermijdt de onreinheid der afgoden en vermijdt het valse woord." (22 : 31)

#### KORTOM

Wij hebben getracht een beeld te geven van de leer van de Islam in verband met de morele opbouw van de mens en dit hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk in de woorden van de Heilige Qoran te geven, zodat de lezers begrijpen, dat dit niet iets is wat pas klaar is gemaakt of dat dit de persoonlijke mening van de schrijver zou zijn.

De Heilige Qoran bevat meer dan wij in deze bladzijden hebben kunnen weergeven.

Wij willen niet nalaten in dit verband een citaat op te nemen uit het voorwoord van de Nederlandse vertaling van de Heilige Qoran door Kyzer.

Wij citeren:

"De zedeleer van de Koran eindelijk kan als het volkomenste gedeelte van dit merkwaardige boek worden beschouwd.

Ongerechtigheid, wraakzucht, inbeelding, hoogmoed, leugen, veinzerij, buitensporigheid, ijdelheid, kwaadsprekerij, smaad, spot, gierigheid, verkwisting, praal, wantrouwen en argwaan worden als goddeloze ondeugden verklaard.

Daarentegen worden milddadigheid, menslievendheid, bescheidenheid, toegankelijkheid, geduld, standvastigheid, tevredenheid, oprechtheid, rechtchapenheid, tucht, vrede en waarheidsliefde, doch voor alles vertrouwen en onderwerping als deugden aanbevolen, welke Gode het welgevaligst zijn." (p. 85)

Inleiding tot de vertaling van de Koran.

De Gelijkheid der Mensen

"Hebt uw naaste lief als u zelf", is een mooi gezegde van Jezus, maar zoals bij zovele van zijn uitspraken, ontbraken ook hier de krachten om dit gezegde in toepassing te brengen.

Jezus' leven was te kort en hij kon zijn werk niet voltooien. De voltooiing van zijn werk moest hij overlaten aan de toekomstige Meester.

De Geest der Waarheid - de Parakleet -, waarvan het vierde Evangelie spreekt, was Mohammed en hij was het, die de wereld de weg toonde, hoe de lessen van Jezus in praktijk konden worden gebracht.

Niemand is in staat om zijn buur als zichzelf lief te hebben als er geen gelijkheid tussen hem en zijn buur bestaat.

"Ik ben slechts een mens als gij" (18:110), zegt de edele Profeet en door zich op voet van gelijkheid met alle andere mensen te plaatsen, gaf hij aan de wereld het beginsel van de gelijkheid van alle volkeren en rassen.

"De gelovigen zijn broeders," (49:10) luidt een ander vers in de Qoran. Het Arabische woord voor broeders, dat in de tekst vermeld staat, is ichwatoen, hetgeen betekent broeders uit dezelfde ouders.

Zo wordt de uitspraak "Hebt uw naaste lief als u zelf" praktische waarheid. Beschouwen de Moslims elkander als door dezelfde ouders geboren, dan zullen zij van elkander houden zoals zij van elkander houden zoals zij zichzelf liefhebben.

Hier is de universele broederschap van de Islam werkelijkheid geworden.

Pas onlangs gebruikten enkele Britse Moslims een lunch met Zijn Koninklijke Hoogheid Emir Abdoel-lah in de moskee te Woking.

Er waren ongeveer honderd persone uit verschillende kringen der maatschappij aanwezig, maar er werd te aanzien van stand of rang geen onderscheid gemaakt.

Een geest van ware gelijkheid en broederschap vulde het gehele huis. Een ieder kon de koning de hand drukken en ongedwongen met hem spreken.

Toen het ogenblik voor de lunch was aangebroken, viel het de bezoeker in het bijzonder op, dat de plaatsen voor de gasten niet vooraf waren bepaald. Het was aan het gezelschap met inbegrip van de koning en zijn staf overgelaten om zelf hun plaatsen te kiezen.

Een der aanwezige heren maakte zijn overgang tot de Islam bekend.

Zijne Hoogheid was niet alleen de eerste, die hem de hand drukte, maar hij kuste hem en werd door hem gekust - een duidelijk voorbeeld van de sterke geest van broederlijke gelijkheid, die de gelovigen onderling verbindt.

De Moslim voelt zich meer thuis, zelfs in het huis van een ander, dan de doorsnee Engelsman in zijn eigen tehuis.

Vrijheid in woord en daad, openhartigheid en geen enkele gereserveerdheid of vormelijkheid kenmerken de gehele sfeer.

Het is de Islam gelukt om blank en bruin tot een familie te smeden.

Het is hier op zijn plaats om af te halen, wat de Profeet hieromtrent gezegd heeft. De laatste oecoloog heeft bewezen, dat het Christendom niet het band van eenheid kent, zoals dit in de Islam bestaat. De Europese volkeren staan op uiterst gespannen voet tegenover elkaar, ofschoon de meeste van hun hetzelfde geloof belijden.

De Heilige Profeet zei:

"De Moslims zijn broeders in de godsdienst en zij moeten elkander niet onderdrukken. Zij moeten el-  
ander steeds bijstaan en elkaar niet verachten. De zetel van de rechtschapenheid is het hart. In het Cristendom is nationalisatie de bindende kracht en niet de godsdienst. In de Islam echter staat de godsdienst en niet het nationalisme op de eerste plaats.

Verhalve veracht het rechtschapen hart een Moslim niet en het is verboden om zich te vergrijpen aan de zonden, die een Moslim toebehoren zijn bloed, zijn bezit en zijn reputatie."

"Niemand's geloof is volmaakt, omdat hij zijn broeder toewent, wat hij voor zich zelf wenst. Alle Moslims zijn als een lichaam. Als iemand over hoofdpijn, dan klaagt zijn gehele lichaam en als iemand zijn oog, dan klaagt zijn gehele lichaam."

"Alle Moslims zijn als een muur, elks delen elkander versterken. Dit is de manier, waarop zij el-  
ander moeten helpen."

"Sta uw broeder bij als het hem niet goed gaat en wijs hem de rechte weg als hij daarvan is afge-  
waald."

Thans zou ik iets willen zeggen over de gastvrijheid, die de vreemdeling ten dele valt.

Hotels of pensions zijn in Moslim-  
landen onbekend.

Elk Moslims huis ontvangt de vreem-  
deling naar beste vermogen. Een  
Moslim zal zijn gast aan zijn ta-  
fel uitnodigen en alles doen om  
zijn verblijf zo aangenaam moge-  
lijk te maken.

Het eerbiedigen of het onthalen  
van een gast is volgens de Islam  
een bijzonder verdienstelijke daad.  
Het is een welbekend feit, dat  
zelfs in ver afgelegen dorpen aan  
de grenzen van India, als een vete-  
rissen de stammen haar hoogtepunt

heeft bereikt, een gastheer niet  
naar de naam van de reiziger zal  
vragen, die gekomen is om van zijn  
gastvrijheid gebruik te maken.  
De gast zou mogelijkerwijs tot het  
vijandelijke kamp kunnen behoren  
en het bekend maken van zijn naam  
zou hem van de bereidwillige gas-  
tvrijheid kunnen beroven.

De Profeet zei hierover het vol-  
gende:

"Wie in een God en in een toekomstig leven gelooft, laat hij zijn gast eren."

"Al wie in God en in het hiernamaals gelooft, moet zijn gasten eerbiedigen en al wie in God en in het hiernamaals gelooft, moet het zijn burenen niet lastig maken en een gelovige moet slechts goede dingen zeggen, anders zwijgen."

"Het past een gast niet om zo lang te blijven, dat het zijn gast-  
heer hindert."

"O Gezant Gods, zeg me, als ik bij iemand ben en hij onhaalt mij niet en als hij dan later mijn huis betreedt, moet ik hem dan op dezelfde manier ontvangen?"

Mohammed antwoordde:

"Onthaal hem. Het behoort tot mijn gewoonten, dat de gastheer zijn gast tot de deur van zijn huis be-  
geleidt."

De democratie, waarop het Westen zich zo beroemd, vond haar oorsprong in de Islam.

Zijn grondbeginsel is gelijkheid tussen alle mensen. In de Islamitische landen wordt zij in elke vorm en in volle mate toegepast. De Moslims ontmoeten elkaar elke dag vijf keer in de moskeeën. Er worden geen kerkbanken of zitplaatsen gereserveerd voor of verkocht aan leden der gemeenten. Een ieder neemt plaats waar hij wil. Volmaakte democratie in godsdienst, politiek en in het maatschappelijke leven zijn de naar voren tredende eigenschappen van de Islam.

De nivellerende krachten van de Islam hebben alle hinderpalen ten opzichte van stand, kleur en afkomst uit de weg geruimd.

#### De vrouw in de Islam

Het onderwerp van de gelijkheid van alle mensen zou niet volledig behandeld zijn, indien ik de positie van de vrouw in de Islam in stilzwijgen zou passeren.

Voor de komst van de Islam nam de vrouw in de wereld in het geheel geen positie in.

De Islam ontrukte haar aan een toestand, die erger was dan slavernij en stelde haar gelijk met de man :

"O, mensen ! Weest oppassend voor (uw plicht jegens) uw Heer, Die u uit een wezen heeft geschapen en zijn gade van dezelfde (soort).

## HET LEVEN NA DE DOOD

(door Al Hadj A.M. GUMAN)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Gaarne moge ik allereerst gedenken twee prominente personen van onze Gemeente die in de afgelopen maand door Allah tot hogere levens zijn opgeroepen.

Dat zijn de heren HEINRICH WLADIMIR MOHAMED RADJA, die jarenlang Voorzitter van de S.I.V. is geweest en de heer ABDUEL NAJEEB, SAEIKH RAJAB, die tot zijn dood Voorzitter van de Islamitische Genootschap Nederland is geweest. Beide hiervoren genoemde personen zijn exponenten geweest in een konflikt van de S.I.V., die bijkans 10 jaren heeft geduurd !

En zie Allah's beslissing. Beiden zijn ongeveer op dezelfde leeftijd van 58 jaar en ongeveer onder dezelfde omstandigheden met een tijdsverschil van slechts drie weken tot hoger levens geroepen.

"Inna lillahie wa inna alaihi radjloen."

(Moge Allah hen voor hun eventuele onrechtvaardigheid genadig zijn en voor al het goede verk dat zij voor de Lillaam hebben verricht belonen met een plaats in Jannati Birdaus).

En moe Allah de overgebleven weduwen en familieleden, vruchten wijde te geven en dit wettelijk berlies te geven te kene.

In verband met deze gebeurtenissen heb ik daarom als onderwerp gekozen "Het leven na de dood", zoals dat in de Heilige Koran staat vermeld.

Volgens de Koran eindigt het leven van de mens niet met de dood.

Deze opent slechts de deur voor een hogere vorm van leven. Gelijk de mens geleidelijk uit stof ontstaat, zo ontstaat de hoogstaande mens geleidelijk uit de daden, die hij verricht.

Daarom zien wij, dat de Heilige Koran herhaaldelijk op zijn schepping uit een zeer lage oorsprong wijst, als hij over het leven na de dood spreekt:

"Wij hebben u geschapen; waarom neemt gij de waarheid niet aan ? Hebt gij over de levenskiem nagedacht ?

Schept gij ze, of zijn Wij de Schep

den ?  
Wij hebben de dood onder u bestemd en Wij zullen niet overwonnen worden, opdat Wij uw eigenschappen kunnen veranderen en U tot datgene doen worden, wat gij niet weet."

(56:57-61)

Zulks is het leven hiernamaals. Gelijk de mens uit de nietige levenskiem ontstaat en hij zijn individualiteit niet verliest, niettegenstaande al de veranderingen die hij ondergaat, zo ontstaat de hoogstaande mens uit deze mens:

zijn eigenschappen zijn veranderd en hij is datgene geworden, waarvan hij nu geen denkbeeld kan vormen.

's Mensen leven op deze wereld is niet zonder doel, en dat doel is een hoger leven te bereiken.

Het leven na de dood is dus een der grondbeginselen van de Islam, maar niet als een dogma. Integendeel, het opent de mens een ruim verschil van voortgang, een nieuwe wereld van vooruitgang, waarbij die van dit leven in het niet verzinkt.

"En wie het hiernamaals begeert en ernaar streeft zoals hij behoort te streven en een gelovige is, zijn streven zal beloond worden.

Zie hoe wij sommigen hunner anderen hebben doen overtreffen, en het hier hamaals is stellig veel hoger in graden en veel hoger in voortreffelijkheid." (17:19-21)

"En wanneer gij daarheen kijkt, zult gij zegeningen en een groot koninkrijk zien." (76:20).

Het verband tussen de twee soorten van leven, het leven op deze aarde en het leven na de dood, wordt in zeer duidelijke bewoordingen gelegd. Hemel en hel zijn geen plaatsen voor genieting en marteling, die alleen na de dood ondervonden zullen worden; ze zijn zelfs hier beneden realiteiten.

Het hiernamaals is geen mysterie aan gene zijde van het graf; het begint zelfs in dit leven al.

Reeds hier op aarde begint voor de goeden het Hemelse leven en voor de slechten een leven in de Hel; en daar er voor de eersten twee paradijsen zijn, zijn er voor de laatsten ook twee bestraffingen, d.i. een paradijs en een bestraffing in dit leven, en een paradijs en een bestraffing in het hiernamaals.

"En voor hen, die voor zijn Heer vreest te staan, zijn twee tuinen" (55:46).

"O, ziel die in rust zijt! Keer tot uw Heer terug, zeer tevreden met

Hem, Hem welgevallig; treedt derhalve binnen onder mijn dienaren en treedt mijn tuin binnen."

"Neen, indien gij het met een zekere kennis geweten had, zoudt gij de hel zeker hebben gezien."

"Het is het vuur door God ontstoken, dat boven de harten opstijgt"

"En wie in dit leven blind is, zal in het hiernamaals ook blind zijn" (17:72).

Maar terwijl het leven na de dood een voortzetting van dit aardse leven genoemd wordt, wordt er in de Heilige Koran herhaaldelijk een bijzondere dag onder verschillende namen vermeld als de dag, waarop dat leven zich volkomen openbaart. Die dag wordt JAUMAL KYAMATE genoemd, of de dag der grote verrijzenis of opstanding; JAUMAL FASL of de dag der beslissing en JAUMAL HISAAB of de dag der afrekening.

Ik heb in het voorgaande willen aantonen, dat de Koran duidelijk gewaagt van beloning en straf, die ook in dit leven gegeven worden. Met andere woorden, de Koran ziet dit leven op aarde niet voorbij en verplaatst alles riet naar het hiernamaals.

De wet der vergelding van het goed en kwaad geldt evengoed in dit leven als in het hiernamaals, terwijl een volledige manifestatie plaats grijpt, als de banden van het stofelijk lichaam verbroken zijn door de dood, die dus het uitgangspunt wordt van een nieuw en hoger leven. Het is de wet, die ieder ogenblik van kracht is, en die niet op een bepaalde dag in werking zal treden: zelfs staat er vermeld dat het paradijs en de hel met dit leven ontstaan.

Daarom wordt er herhaaldelijk gezegd, dat God snel in het afrekenen is (2:202 enz) d.w.z. zijn afrekening heeft ieder ogenblik plaats.

Elke slechte daad laat haar indruk op de menselijke geest achter:

"Nee, veeleer is wat zij doen als roest op hun harten geworden" : (83:14) zodat de konsekwentie volgt zodra een daad verricht is.

Nóg duidelijker:

"En wij hebben de daden van ieder mens aan zijn hals doen kleven, en wij zullen hen op de dag der opstanding een boek voortbrengen, dat hij wijd opengeslagen zal vinden" (17:13).

Zodra dus een handeling verricht is, laat ze dus haar uitwerking op de mens achter; alleen is ze voor het menselijk oog niet te zien, en op de dag der opstanding zal ze duidelijk blijken in de vorm van een wijd opengeslagen boek, want de sluier, die het oog nu bedekt, zodat het de fijnere dingen niet kan zien, zal dan weggenomen worden, gelijk de Heilige Koran zegt. "Waarlijk, gij waart daarom trent achteloos, maar nu hebben wij uw sluier van u afgenomen; derhalve is uw gezicht heden scherp" (50:22).

De wet der vergelding van het goed en het kwaad is dus voortdurend van kracht, alleen kan het stoffelijk oog de gevolgen niet zien, terwijl de zinnen die de mens bij de verrijzenis zal krijgen, ze duidelijk zullen waarnemen:

"Op de dag waarop verborgen dingen duidelijk zullen worden gemaakt" (86:9).

De Wet der vergelding van het goed en kwaad is veel omvattend:

"En wie goed heeft gedaan ter zwaarte van een atoom, zal het zien. En wie kwaad heeft gedaan ter zwaarte van een atoom, zal het zien." (99:7-8).

Elke goede daad draagt dus een vrucht, en elke slechte daad heeft een slecht gevolg, onverschillig of de dader een Moslim of een niet-Moslim is.

Maar tengevolge van het overheersende attribuuat genade in de Goddelijke natuur, draagt het goede tien ja zelfs zeventhonderd maal zoveel, of een onmetelijk groot aantal vruchten, terwijl het kwaad of verdoemenis of wedervergolden wordt.

"Heer onze God, op U vertrouwen wij en tot U richten wij ons; naar U zullen wij ons ook terugkeren."

"O, Heer, laat ons niet door de ongeloovigen in bekoring geleid worden en vergeef ons Heer, want gij zijt de Almachtige en Alwetende."

Amien,

God zegene ons allen

## FILM OVER MOHAMMED BELEEFDE

(door Moh. S. Sewpersad)

## PREMIERE IN LONDON

Na een rumoerige periode, waarin het bijna onzeker zou zijn dat "The message" haar premiere eens zou beleven, is deze veelbesproken film onlangs in een Londonse theater in premiere gegaan. Producent-regisseur Moestafa Akkad van Egypte moet gedacht hebben dat de film over het leven van de H. Profeet Mohammed alle problemen had doorstaan die Allah mogelijkerwijs kon verzinnen; en toen moest hij drie dagen voor de wereldpremiere de titel met spoed veranderen.

Mohammed, Messenger of God schreef de Islamitische inwoners van Engeland godlasterlijk te zijn. Het resultaat van telefonische dreigementen aan het adres van de Londense bioskopen die de film hebben gekontrakteerd was, na overleg met de ambassades van Koeweit en Libie, een nieuwe titel die een bedrag van ongeveer tweehonderd vijftig duizend (\$f.250.000) heeft gekost: "The Message".

Wie zich echter zou afvragen wat de ambassades van Libie en Koeweit met een nieuwe film te maken hebben, heeft geen flauw idee van de problemen rond een film over de grondlegger van de Islam. Daarbij vergeleken is een christelijk epos kinderspel. Nadat elke regel van het scenario door de geleerden van de Al Azhar universiteit van Cairo was bestudeerd en goedgekeurd, begon Moestafa Akkad met een internationale ploeg van duizenden te filmen in

gestort op de Zwitserse staatsbank als de film over onze Profeet nooit gemaakt werd.

En alsof deze handicaps nog niet genoeg waren, maakte de producer de film tegelijk in het Engels en het Arabisch, met een dubbele bezetting van alle sprekende rollen: als de heidenen Anthony Quinn zien, zien de gelovigen de Egyptische acteur Abdoella Gaith. De Griekse aktrice Irene Papas vertolkt de rol van de Syrische Mona Wassef; alleen de kamelen

## MOSLIMS EISEN R.K. ERKENNING

Theologen van de Islam en de R.K. Kerk zullen volgend jaar een studieconferentie wijden aan de persoon van Mohammed, de stichter van de Islam, en aan de opvattingen, die over hem onder de Christenen leven. De godsdienstig adviseur van de Sultan van Aboe-Ahabie en van het Islamitisch Wereldcongres had een dergelijke conferentie bepleit tijdens een bezoek aan paus Paulus.

Hij voegde eraan toe, dat hij Dr. Ir. Zeddin Ibrahim dit heeft medegedeeld.

Het secretariaat van het Islamitisch Wereld Congres in Karachi heeft naar aanleiding van deze aankondiging meegedeeld, dat van Islamitische kant een verklaring van het Vaticaan over Mohammed wordt verwacht. Het Vaticaan zal Mohammed moeten erkennen als waarachtig profeet en drager van de openbaring. In verband hiermee verwijst het secretariaat naar de verklaring van het Tweede Vatikaanse Concilie, waarin van de Islam wordt erkend, dat het een geloof in dezelfde God is.

Het secretariaat wijst er tenslotte op, dat de Islamitische theologie steeds als voorwaarde voor een gesprek tussen de R.K. Kerk en de Islam heeft gesteld, dat Mohammed wordt gerehabiliteerd. Mohammed werd in de middeleeuwse literatuur meestal voorgesteld als ketter, als vijand van God of als de God van de Islamieten.

een namaak Mekka, dat in de buurt van Marrakesh in Marokko was opgebouwd; na enkele maanden werd de operatie echter lamgelegd door de Islamitische leiders van Marokko die niet te spreken waren over een Islamitische versie van Jezus Christ Superstar.

Het filmleger verhuisde naar Libie. Ook daar ging het moeilijk. Saoedie-Arabie bood bij monde van haar ambassadeur in Tripolie (de hoofdstad van Libie) een bedrag van Sf. 40 miljoen gulden aan Akkad met de garantie dat dit bedrag binnen een week zou worden

zijn tweetalig.

De grootste handicap van de producer is dat de Profeet niet mag worden afgebeeld in de film. Zijn stem wordt niet gehoord, zijn vrouwen, zijn dochters en schoonzonen komen in de film niet voor. In feite wordt de menselijke scene gedragen door een kameel. Het is een witte, die als de profeet in Medina Moenawarra aankomt, wordt losgelaten met de bedoeling om op de plaats waar hij gaat liggen, de moskee te bouwen. Anthony Quinn vervult de rol van de oom van de Profeet (Hamza). De



andere personages op Irene Papas en Abdoellah Gaith na, zijn moeilijk uit elkaar te houden, temeer waar ze geen karakters of onderlinge relaties hebben, maar alleen namen in de trant van Bu-Sofyan,

Bu-Jahal en Bu-Labab.

In feite wordt de menselijke scene gedragen door de witte kameel, die luistert naar de naam van Qaswa. De film heeft een speelduur van drie uren.

### AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT ISLAM NEDERLAND OPGERICHT

In Nederland is de strijd al gestreden. Zowel in het bestuur als onder de leden van het ISLAMITISCH GENOOTSCHAP NEDERLAND ontstonden enige tijd geleden meningsverschillen over de "Ahmadiyyat". De discussies resulteerden in een algemene uitspraak bij overweldigende meerderheid dat er geen behoefte bestaat om van de Ahmadiyyat af te stappen. In tegendeel werd besloten alle twijfels hieromtrent weg te maken door een uitgesproken Ahmadiyya Organisatie op te richten onder de naam AHMADIYYA ANJUMAN ISHA'AT ISLAM NEDERLAND.

Het bestuur ziet er als volgt uit: Noer Sardar (voorzitter), M. Dostmohamed (Secretaris), F.M. Abdoelrazak (penningmeester), S. Ilahibaks (onder-voorz.), A. Hassanmohamed (2e secr.), R. Garieb (2e penningm.), S. Hoesenie (1e Comm.), G. Hassanmohamed (2e Comm.), S. Badoellah (3e Comm.).

Aangetekend zij dat de bestuursleden voornoemd in Suriname leden waren van de SURINAAMSE ISLAMITISCHE VERENIGING (S.I.V.), onder wie er enkelen zijn die bestuursfuncties bekleedden, zoals, de heer N. Sardar lid van het Hoofdbestuur van de S.I.V., S. Ilahibaks, voorzitter van de S.I.V.-afdeling Kamrul Islam Leysweg en S. Hoesenie lid van het bestuur van de S.I.V.-afdeling Imdadia Isha'at Islam a/h Pad van Wanica.

*De redactie van Al Haq deelt mede dat de naar aanleiding van meningsverschillen binnen de S.I.V. over de Ahmadiyyat ontvangen ingezonden stukken voorlopig zijn aangehouden, vanwege de compromis-onderhandelingen onder leiding van een Commissie van Goede Diensten. ● ● ●*

# ISLAMITISCHE STUDIES

## UNIVERSITAIRE STUDIES IN DE ISLAM

Toen in 1920 de Engels-Mohammedaanse Hoge School, gesticht door Sir Syed Ahmad Khan, de status van een universiteit verkreeg bij de Aligarh Muslim Universiteits verordening, werd aan de Academische Orde het onderwerp "Islamitische Studies" toegevoegd voor B.A. en M.A. titels.

Dus de Aligarh Muslim Universiteit in India kan voor zich opeisen de claim onder de Indiërs en buitenlandse Universiteiten de eerste te zijn die de Islamitische studies ging erkennen.

Maar de eerste stap om de Islam te onderwijzen werd in 1950 genomen toen de administratieve regeling ervan was gegeven door het desbetreffende Ministerie in Saoedie Arabie. De B.A. en M.A. studies in de Islam hielden in 1952/1953 het volgende leerprogramma in :

Het B.A.examen bevatte de volgende 3 onderdelen:

1. De beginselen van de Arabische taal;
2. De geschiedenis van Islamitische beschaving van het begin tot de val van Bagdad.
3. de keus tussen:
  - a) De Islamitische filosofie, en
  - b) De geschiedenis van het Midden-Oosten (van de 15e eeuw tot 1922)

Het le gedeelte van het M.A. omvatte de volgende 4 onderdelen.

1. Of de elementaire regels van de Arabische taal of de geschiedenis van de Arabische literatuur.
2. Of de culturele historie van de Arabieren (hoofdpijnen) of de Arabische geschiedkunde en geografie.
3. De geschiedenis van de Muslim beschaving in Iran, Central Azie en Turkije (hoofdpijnen) van 13e tot de 17e eeuw.

4. De geschiedenis van de Muslim beschaving in India.

Het eindexamen M.A. omvatte de volgende 4 onderdelen:

1. De ontwikkeling van de Muslim Theologie en Jurisprudentie.
2. De ontwikkeling van de Muslim filosofie en mystiek.
3. De Muslim politieke leerstellingen en instituten.
4. De huidige Muslim wereld.
5. Proefschrift over welk onderwerp dan ook, betrekking hebbende op de Islam.

Dus de colleges in Islamitische Studies voor de B.A. en M.A. examens in Islamitische Studies begonnen in 1951.

In 1974 werd e.e.a. gewijzigd, (aangepast) zoals hieronder vermeld:

## B.A. (Hons) (I.S.=Isl. Studies)

- I.S.-1: De ontwikkeling van de Isl. Wetenschap;
- I.S.-8: De vroegere Islamitische secten;
- I.S.-19: De Islam in India gedurende de Middeleeuwen;
- I.S.-20: De Islam in India gedurende de moderne periode.

## M.A.

- I.S.-25a: De ontwikkeling van de Quranische Wetenschap;
- I.S.-25b: De ontwikkeling van Hadies en hun wetenschappen;
- I.S.-26b: De ontwikkeling van de Muslim Scholen;
- I.S.-32: De Islamitische Maatschappij en de West.

Uit: The Journal of Muslim World League  
Mecca, april 1976 No.6



Europa's grootste Islamitischcentrum (London)



Modern moskee te Munchen



Wazir Khan Mosque, Lahore

FOTOREPORTAGE

UIT HET

BUITENLAND

