



Opgericht 16 okt. 1971

Oprichter en
Coördinerend Redakteur

MR. BASHARAT AHMAD ALI
Wilhelminastr. 1, tel. 74894
Paramaribo-P.O.B. 1759
Suriname
Rubrieksredacteuren

E. A. GHAFOERKHAN, A. MAHMOOD,
MAULANA DR. G. A. BASHIR H. A.
MAULANA AL HADJ B. JAGGOE
A. N. TAPRAWIRA, M. A. GULZAR
ALHADJ A. M. GUMAN, AL HADJ
T. AHMAD ALI, J. M. DRAGMAN
A. ATAEOELLAH, Moh. S. SEWERSAD

Eindredactie
en lay-out

A. MAHMOOD
Techn./Fotoredactie
A. Ghafoerkhan, M. A. Khudabux
Administr. en distributie

Mevr. M. Ahmad Ali-Moh. Ajoeb
Vaste medewerkers

PROF. DR. M. H. KARAMAT ALI
DR. K. GHAFOERKHAN
IR. N. ATAEOELLAH
IR. M. S. NASRULLAH
RASHID PIERKHAN

Kopij en verantw. v/d inh.
De auteurs c.q. schrijvers dragen de
volle verantwoordelijkheid van hun
artikelen. Het redaktieel E. A.
Ghafoerkhan draagt de verantwoor-
delijkheid v.d. redactionele artikelen.
De auteursrechten zijn voorbehouden
aan de uitgever.

Abonnementen

JAARABONNEMENT SF. 6.- (Sur)
JAARABONNEMENT SF. 10 (ned)
LOSSE NUMMERS SF. 0.50

BANKEN

Sur. Bank, rek. nr. 11.18.730
A.B.N., Vijzelstr. 68, Amsterdam - Ned.
Rek. No. 54.21.45.189
A.B.N. - Parbo: 20.44.641

Verkrijgbaar

Boekhandel C.K.C. en Vrekamp,
Imperial Store, Maagdenstraat 3,
S.I.N., Nieuwkerkstraat 87 II
Amsterdam-Nederland

Algemeen
Surinaams Islamitisch Maandblad



INHOUD

1. ISLAM, DE GODSDIENST VAN VREDE
2. WAT IS ISLAM
3. HET STREVEN VAN DE ENE GROEP DE EIGEN IDEOLOGIE OP TE DRINGEN AAN ANDERE GROEPEN
4. FATALISME
5. DE HEILIGE QUR'AAN
6. EEN BLIK OP AFRIKA
7. MENS EN GODSDIENST
8. KORTE BERICHTEN
9. OPLOSSING VORIGE AL HAQ-PUZZLE



"INNA ALAINA DJAM-A'HOE WA QOR'AANAHOE;
FA'IZAA QARAA-NAAHO FATTABE QOR'AANAHOE;
SOEMMA INNA ALAINA BAJANAHOE."

"Het verzamelen en het verkondigen ervan rust op Ons.
Wanneer Wij dus de Openbaring verkondigd hebben, volg
dan de verkondiging.
Daarna rust de verklaring er van op Ons."
(H.Qoraan, Surah "Al Qi'jaamah," hfdst. 75:17-19).

DE HADIES

(Gezegden en handelingen van de H.Profeet Mohammed, s.a.w.)

De "ISLAM" is in de eerste plaats gebaseerd op de Heilige Qor'aan, die de onfeilbare leidraad en het woord Gods (Goddelijke Openbaring) is. Naast de H.Qor'aan bestaan er vele boeken, waarin de gezegden, handelingen en leringen van de H.Profeet Mohammed staan opgetekend.

Deze boeken staan bekend onder de naam: "Boeken van de Hadies" en zijn na het overlijden van de H. Profeet Mohammed geschreven zoals deze door de discipelen en de metgezellen van de H.Profeet zijn vermeld.

De inhoud van deze boeken wordt ook wel de "Soennah" genoemd.

Soennah betekent: de levenswijze en handelingen van de H.Profeet Mohammed en wordt in de godsdienstige terminologie van de "Islam" gebruikt om de gewoonten en gezegden van de H.Profeet Muhammed aan te duiden. Het woord "Hadies" betekent: "nieuws". De soennah of hadies is in de zin van voorschrift en voorbeeld van de H.Profeet Mohammed een secundaire bron van de Islamitische wet.

De Heilige Qor'aan blijft op de eerste plaats en is de bron waaraan alle leerstellingen van de Islam worden ontleend en is het enige absolute en beslissende gezagheb-

bende boek bij alle discussies betreffende de Islamitische Godsdienst.

Enige bekende Hadies-boeken zijn: *Sahie Bocharie; Moeslim; Tirmazie; Aboe Dawoed; Ibne Madja; Nesai; Misjkaat-Sharief.*

Indien echter blijkt dat een of ander Hadies geheel en al in strijd is met de teksten van de Heilige Qor'aan, dan moet deze door de Moslim worden verworpen.

In welke betrekking staat de Hadies tot de H. Qor'aan?

Volgens de H.Qor'aan moest de H.Profeet de ontvangen Goddelijke Openbaringen verzamelen, rangschikken en verkondigen (de verklaring ervan geven)

(Zie H.Qor'aan, Surah Al-Qijaamah, hfdst. 75: 17-19)

Het werk van de H.Profeet Mohammed, dat onder Goddelijke leiding stond, was dus drievoudig:

ten eerste: het voordragen van de H. Qor'aan; ten tweede: het verzamelen van de geopenbaarde teksten van de H. Qor'aan en ten derde: het verklaren van de teksten van de H.Qor'aan. Het eerste deel van zijn werk volbracht de H.Profeet door de H.Qoraan tot de bewoners van zijn omgeving voor te dragen;

het tweede gedeelte door elk deel van de Openbaring te laten opschrijven, zoals het geopenbaard werd en door aan de verschillende verzen en hoofdstukken de juiste plaats in het "Boek aan te wijzen;
en het derde gedeelte door, waar nodig, een Verklaring te geven.
Het derde gedeelte van het werk van de H. Profeet Mohammed heet: "Hadies" of "Soennah."
De verklaring van sommige gedeelten van de H. Qor'aan eisten uitleg, welke door de H. Profeet Mohammed soms door voorbeelden (handelingen) en

soms door woorden (gezegden) werd gegeven.

De Heilige Profeet Mohammed handelde of sprak onder invloed van de Goddelijke Geest, geleid door innerlijke openbaring : WAHJ-I-CHAFI.

Hadies of Soennah is dus een verklaring van de H. Qor'aan door de H. Profeet Mohammed gegeven ingevolge een Goddelijke-Inspiratie.

(wordt vervolgd)

VREDE ZIJ MET U ALLEN.

WAT IS ISLAM

door: J.W. LOVEGROVE

(vervolg)

(Habiboellah)

De Geloofsbelijdenis:

De formule van het Islamitische geloof is zeer eenvoudig en bestaat slechts uit twee zinnen:

Er bestaat geen godheid buiten God en Mohammad is Zijn Gezant.

Indien de onderwerping aan Gods wil, wat op hetzelfde neerkomt als wij verklaren, dat er geen godheid buiten God is, het geloof volmaakt, dan hebben wij ook behoefte aan een openbaring van Zijn wil.

Wij geloven, dat de openbaring, waarvan wij behoefte hadden, door middel van de aan Mohammad gegeven boodschappen tot ons is gekomen.

Het tweede deel van deze geloofsbelijdenis wil ons doen weten, dat Mohammad Zijn Gezant is, betekent geenszins, dat wij Mohammed vereeren of aanbidden.

Het betekent slechts, dat wij ons onderwerpen aan de wil van onze Heer.

zoals ons dit verkondigd werd door Zijn Apostel Mohammad.

Het Gebed:

Plicht jegens God en onze medemens zijn de twee op de voorgrond tredende karaktereigenschappen van elke godsdienst der wereld.

Hierop legt het Islamitische gebed in het bijzonder de nadruk.

Het is noch een ritueel zonder meer noch een formeel opraggen van woorden. Dergelijke gebeden worden door de Islam afgekeurd:

"Derhalve, wee over de biddende, die achteloos zijn in hun gebeden."
(107 : 5-6).

"Het is geen rechtschapenheid, dat gij uw aangezichten wendt naar het oosten en het westen, maar rechtschapenheid is deze, dat men gelooft in God en de jongste dag en de engelen." (2 : 177).



DE HEER MOHAMED FIROZ

is met ingang van juni 1976 officieel aangewezen als AL-HAQ vertegenwoordiger in het distr. Nickerie en is derhalve mede belast met de incasso van de abonnementsgelden.

De geachte Al Haq-abonné's in Nickerie worden verzocht hiermede rekening te willen houden.

De redactie.

"Dit is een der edelste verzen van de Qoran," zegt Dr. Wherry in zijn commentaar. Het maakt een duidelijk onderscheid tussen aan vormen gebonden en praktische vroomheid. Geloof in God en weldadigheid jegens de mens worden duidelijk het wezen van de religie genoemd.

Mohammad zei:

"Wie bidt en het kwade niet voorkomt, verwijderd zich steeds meer van de Heer."

Deze aanhalingen geven een uiteenzetting van de Moslimse opvatting ten aanzien van het gebed.

Het brengt de mens van aangezicht tot aangezicht met zijn Schepper en het brengt, zoals de Profeet zei, de gelovige in gemeenschap met zijn Verzorger.

De Moslim reciteert in het gebed bepaalde attributen Gods, die door het gehele universum heen werkzaam zijn.

Daar volgens de Islam moraliteit en rechtschapenheid steeds in het vormen van ons gedrag naar het voorbeeld van Gods eigenschappen bestaat, herinnert ons het gebed voortdurend hieraan. Als wij ons gebed beginnen, sommen wij bepaalde eigenschappen Gods op:

"Drenk u zelf met Gods eigenschappen" is ons wachtwoord.

God is ons prototype en alle rechtschapenheid en vroomheid bestaan volgens de Islam in het vormen van ons karakter en gedrag naar Gods eigenschappen, waaraan wij in ons gebed herhaaldelijk herinnerd worden.

Dan zoeken wij Zijn hulp om bij al wat wij doen de rechte weg te houden. Indien wij bij elke stap, die wij doen en elk ogenblik in ons leven goddelijke verlichting nodig hebben, dan is het niet te veel als wij ons elke dag meermalen door middel van het gebed tot Hem wenden.

Wij zeggen onze gebeden op bij het opstaan en als wij ons ter ruste be-

geven. Hebben wij een deel van onze dagtaak achter de rug, dan richten wij ons wederom tot Hem, voordat wij ons aan tafel zetten.

Met het namiddaggebed besluiten wij onze dagelijkse bezigheden.

Jezus'woorden, "dat de mens niet alleen van brood alleen zal leven, maar van elk woord, dat uit de mond des Heren komt," werden in de Islam verwezenlijkt.

De Moslim verzorgt zijn ziel, voordat hij aan zijn lichaam denkt.

Indien voedsel nodig is om het lichaam te onderhouden, dan is het gebed evenzeer noodzakelijk voor het welzijn van de ziel.

De Ablutie:

Reinheid staat het dichtst bij de godzaligheid. Dit is o.a. een der vele voorschriften van de Islam.

Het is een voorschrift, dat praktijk werd.

Voordat de Moslim zijn gebeden opzegt, moet hij de ablutie verrichten. Hij moet zijn handen tot zijn ellebogen, zijn gezicht en zijn voeten wassen; hij moet zijn tanden reinigen, zijn mond omspoelen, met zijn neus water opsnuiven ten einde alles te verwijderen, wat het ademen zou kunnen beletten.

In elke moskee in de Islamitische landen bestaat er de gelegenheid om de rituele reiniging te verrichten.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zij staat voor elke Moslim ter beschikking. Voorts moet elke Moslim tenminste eenmaal per dag een bad nemen en op Vrijdag, voordat hij zich op die dag om het middaguur naar de moskee begeeft.

Van hem wordt verwacht, dat hij schone kleren aantrekt en het gebruik van reukwerk wordt aanbevolen ter verfrissing van de lucht in de moskee.

Dit is zeer noodzakelijk zowel in hete als in koude landen en het zou mij verwonderen, indien westerse experts op het gebied der hygiëne ons dienaangaande een betere weg zouden kunnen wijzen dan de Profeet.

Het Vasten:

Een leven van onthouding versterkt onze lichamelijke, zedelijke en geestelijke gezondheid en de instelling van het vasten, die elke godsdienst bekend is, is van essentieel belang.

...aan betekent niet alleen het zich onthouden van voedsel, maar evenzeer van elk kwaad.

Zedelijke verheffing is het doel van het vasten: "Het vasten is u voorgeschreven...., opdat gij u (voor het kwaad) zult behoeden." (2:183)

Als wij vasten, onthouden wij ons van dingen, die anders wettelijk geoorloofd zijn, om onze Heer te behagen.

Als wij ons afzijdig houden van hetgeen wettelijk geoorloofd is, dan is dat te meer daarom wij alles te vermijden, wat onwettig is.

Indien iemand afstand doet van hetgeen hij wettelijk zijn eigendom mag noemen, dan is het niet aannemelijk, dat hij zich dingen zal toeigenen, waarop hij geen recht heeft.

De edele Profeet zei:

"Indien iemand zijn hand, zijn ogen en zijn lippen niet belet om anderen kwaad te doen, dan is diens vasten niets anders dan hongerlijden, dat in de ogen van de Heer waardeloos is"

De liefdadigheid van de Profeet was spreekwoordelijk en zij kende geen grenzen, maar in de vastenmaand was zijn mildheid zelfs nog groter. Zich onthouden van voedsel betekent in werkelijkheid er van af te staan een behoefte van de arme.

Door nog mildheid te hebben, was de Profeet als het vasten, met principe toe.

Het is betreurenswaardig, dat de Kerk, die door Paulus werd opgebouwd en ten onrechte Jezus' naam draagt, alle heilige instellingen afschafte, die geoorloofd zijn voor de geestelijke vooruitgang.

Het vasten behoorde tot deze instellingen.

Indien de Meester het beste voorbeeld ter navolging is - ook hij placht te vasten - waarom zouden zijn volgelingen dan niet hetzelfde doen als zij goede Christenen zijn?

Als hij de wereld rechtvaardigheid gaf, dan echter de mensen van hun godsdienstige plichten ontsloeg, waartoe ook het vasten behoorde, zou men terecht tot de gevolgtrekking kunnen komen, dat wij ook van alle andere plichten ontheven zijn.

In onze dagen toont men belangstelling voor psychische onderzoekingen en voor de geheime krachten, die door deze plichten in werking worden gesteld.

Hierbij echter zou men bij verre meer vordering maken, als men het vasten niet had afgeschaft.

(wordt vervolgd)

MENS EN GODSDIENST

(door A. Mahmood)

"WAMA GALAQTOEL DJINNA WAL-INSALILLA-LE JA'BODOEN." -
"EN IK HEB DE DJINN EN DE MENSEN SLECHTS TOT MIJN
AANBIDDING GESCHAPEN."
(Heilige Qor'aan, Surah "AZZAARIJAAT, hoofdst. 51:56)

(vervolg A.H. No. 54)

4. De mens wil, wanneer zijn ziel daar rijp voor is, de diepten des levens peilen. Hij wil de kracht ontdekken, die in hem verborgen is; hij wil de bron en het doel van zijn leven weten, hij snakt er naar om het doel en de betekenis van zijn leven te verstaan; hij wil zo gaarne de innerlijke betekenis der dingen begrijpen en hij wil alles bloot leggen, wat bedekt is onder vorm en naam; hij zoekt inzicht te krijgen omtrent oorzaak en gevolg; hij wil een glimp opvangen van het geheim van Tijd en Ruimte, en de ontbrekende schakel vinden tussen God en de mens - weten, waar de mens eindigt en God begint. Ook deze wens gaat in vervulling in die geestesgesteldheid, die de Godsdienst geeft.

5. De meest natuurlijke wens van de menselijke ziel is het zoeken naar geluk en vertroosting. De mens wil beginselen hebben, waarnaar hij zijn leven kan regelen - en hij zoekt naar een standaard van moraal, waarnaar het leven der gemeenschap geregeld kan worden; hij wenst evenwicht in werken en verpozen; hij wenst verenigd te zijn met hen, die hij liefheeft; hij wil zich veilig voelen ten opzichte van alles, wat hem toebehoort; hij wil de onderlinge verhouding tussen mensen geregeld zien; hij wil een geven en nemen naar bepaalde wetten en alles wat geluk kan te weeg brengen en vrede, zowel in het huisgezin als in de staat.

In de tegenwoordige wereld menen velen, dat zij kunnen leven zonder Godsdienst en dat zij zelf boven Godsdienst zijn uitgegroeid

door hun ontwikkeling.

Velen hebben geen godsdienstige overtuiging.

En als gevolg daarvan is de wereld nog nooit in zulk een chaotische toestand geweest.

Het is waar, dat men in overlevering en geschiedenis altijd vindt, dat in de naam van Godsdienst de zelfzucht en onwetendheid der mensen een grote rol hebben gespeeld. Daarom heeft de mens, die hiertegen in opstand kwam, zijn Godsdienst over boord geworpen en die geest vergeten, die als Godsdienst toch ook zijn rol in de wereld heeft gespeeld.

En nu de Godsdienst niet meer die invloed heeft, is de geest, die als Godsdienst zijn speciale rol in de geschiedenis heeft gespeeld, doorgedaan met diezelfde rol te spelen onder de naam modernisme.

Ondanks de afscheiding, die de mens tracht te maken tussen zichzelf en anderen, blijft hij altijd in zichzelf een leemte voelen, zowel in eigen omgeving als in de staat.

En dat kan in de tegenwoordige tijd waargenomen worden bij de materialisten, die zichzelf nooit zonder veroorloven, een godsdienstig geloof te hebben, maar die zich toch niet gelukkig voelen.

En de reden daarvan is, dat zij iets zeer groots en zeer belangrijks missen, iets, dat zij niet bereiken kunnen, omdat zij een muur voor zichzelf hebben opgetrokken.

(wordt vervolgd)

VREDE ZIJ MET U ALLEN !

WALLACE MUHAMMAD

CHIEF MINISTER OF THE NATION OF ISLAM

BEZOEK VAN WALLACE D. MUHAMMAD

AAN LAHORE - PAKISTAN

De Weleerwaarde heer Wallace D. Muhammad, "Chief Minister of the Nation of Islam in America", bracht onverwachts een bezoek van 4 dagen aan Lahore in Pakistan op 9 april 1976 en was gast van de "Anjuman Ahmadiyya Isha'at Islam". Deze zeer onderscheiden gast was vergezeld van zijn broer, de heer Herbert Muhammad en zijn neef, de heer Sultan Muhammad.

Ondanks het zeer kort bezoek van deze zeer gewaardeerde Muslim leiders uit de Verenigde Staten van Amerika werd door de Anjuman een zeer aantrekkelijk programma samengesteld, bestaande uit het houden van lezingen, bezoeken aan de diverse gebouwen en projecten van de Lahore Ahmadiyya Headquarters.

Er was een grote ontvangst voor bereid op het vliegveld van Lahore. In zijn welkomstwoord bracht de vice-president van de Anjuman Isha'at Islam, Dr. Saeed Ahmad Khan, tot uitdrukking dat het een gunst is van Allah, die deze wonderschone gelegenheid heeft geschapen om deze hogelijk gewaardeerde gast uit de V.S. van Amerika te mogen ontmoeten.

De Vice-President van de Anjuman bedankte de Chief Minister Wallace D. Muhammad voor zijn boodschap aan de in Londen gehouden convention in het afgelopen jaar, waarbij hij zich verzekerde van alle mogelijke medewerking van deze Anjuman om gezamenlijk een programma uit te dragen m.b.t. het propageren van de Islam, hetgeen ook het hoofddoel is van deze Anjuman, overeenkomstig de ware missie van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad



The Honorable W.D. Muhammad

Sahib, de mujadid van deze eeuw, die zich inzette voor de hervorming en verdediging van de Islam. Ook werd benadrukt de universele broederschap in de Islam en de verbondenheid van alle Moslims aan elkaar door het reciteren van de Kalimah "Lailaha illallaho Muhammad-ur-Rasoelul-Allah."

In zijn antwoord zei Wallace D. Muhammad dat er sinds 1930 een relatie bestaat tussen zijn Organisatie en de Lahore Ahmadiyya Anjuman, hetgeen tot stand kwam, toen een exemplaar van de Engelse vertaling van de Heilige Qoran in handen kwam van zijn vader, nu wijlen Mr. ELIJAH MUHAMMAD.

Een onbekende persoon, van wie dus geen nadere gegevens bekend zijn, introduceerde de religie van de Islam tot hen in symbolische en allegorische taal en met behulp van verhalen.

Hij predikte de Islam niet in details, maar benadrukte slechts het geloof in een God en zijn Boodschapper, zelfdiscipline en goede gewoonten en moraal.

En hij stelde een exemplaar beschikbaar van de Engelse vertaling en commentariering van de Heilige Qoran door wijlen MAULANA MUHAMMAD ALI, de eerste President van de Ahmadiyya Movement te Lahore en zei dat het de beste vertaling was en iedereen kon uit het Heilige Boek alles over de Islam leren.

Wijlen zijn vader, aldus Wallace D. Muhammad, hield zich vast aan het Heilige Boek en begon de Islam te propageren aan de NEGERS in AMERIKA met behulp van die vertaling. Hij keek niet meer terug en volgde zijn missiewerk gedurende 40 jaren met als resultaat dat vandaag de dag duizenden negers tot de Islam zijn toegetreden.

Bij allen zijn er van overtuigd dat Islam de juiste en perfecte religie is en het heeft eigenlijk meegeholpen aan de cultivering van

goede moraal gewoonten en het afhouden van de mensen van verschillende sociale kwaad.

De heer ELIJAH MUHAMMAD stierf in febr. 1975 en als zijn opvolger werd gekozen, de heer Wallace D. MUHAMMAD in de hoedanigheid van RELIGIEUZE LEIDER van de BLACK MUSLIMS.

Hij had een vurige wens Lahore te bezoeken om de mensen te ontmoeten die zoveel hadden gedaan voor de Islam en zulke grote offers bracht om de Islam in alle hoeken van de wereld te brengen.

Bij zijn bezoek aan het graf van Maulana Muhammad Ali, zei Wallace Muhammad dat wij heel veel dank en erkentelijkheid zijn verschuldigd aan deze grootmeester, die met zijn vertaling van de Heilige Qoran in de Engelse taal velen het licht van de Islam heeft doen zien. Hij bezocht ook de woning van Maulana Muhammad Ali en ontmoette daar zijn zoon en dochters.

Erg verrast was hij te zien de nog gaaf gebleven manuscripten van de eerste uitgave van de En-

gelse vertaling van de Heilige Qoran, ongeveer 60 jaar geleden met zijn eigen hand geschreven. Ook mocht hij inzage hebben van andere manuscripten van monumentale standaard werken over de Islam, die nog steeds intact zijn.

Wallace D. Muhammad en gezelschap hadden ook een ontmoeting met o.a. Maulana Abdul Haq Widyarathi, een beroemde geleerde in Hebreeuws en Sanskrit en Maulana

Sadrud Din, president van de Lahore Ahmadiyya Beweging.

De beide leiders van de Ahmadiyya Anjuman en de Black Muslim in Amerika houden het niet voor onmogelijk om in de toekomst een Islamitische conventie in de V.S. van Amerika te organiseren.

Tot zover een verslag uit Pakistan.

HET STREVEN VAN EEN GROEP DE EIGEN IDEOLOGIE OP TE DRINGEN AAN ANDERE GROEPEN

Door MAULANA DR. G. M. BASTIR

DE GRENS TUSSEN VERKONDIGEN EN OPDRINGEN

Waar ligt nu de grens tussen verkondigen en opdringen ?

Volgens ons ligt het verschil in de wijze, waarop men zijn stellingen naar voren brengt.

Indien men zijn mening op logische wijze verkondigt en zijn toehoorders vrij laat om daarover te gaan nadenken, is dit dan geen opdringen. Maar indien men de toehoorderes geen gelegenheid wil geven om na te denken en als zij bezwaren hebben, naar voren te brengen, dan is dit volstrekt opdringen.

HET OPDRINGEN EN DWANG

Het opdringen gaat met dwang gepaard, zij het dan ook een geestelijke dwang. Maar door dwang geforceerde ideologie kan de zelfde vruchten niet verwerven als uit vrije wil gekozen geloof. Want de keuze wagen betekent, de verantwoordelijkheid op zich nemen en de consequenties van eigen keuze te dragen, en het is duidelijk, dat zulke verantwoordelijkheidsgevoel in geval van dwang, afwezig is.

Men kan alleen dan een stelling volgen en daarnaar handelen indien men die van harte heeft aanvaard.

VRIJHEID VAN DENKEN

Een ideologie kan zowel juist als onjuist zijn, maar men kan er geen onderscheid maken, wat betreft de toe-

lating van de propaganda en van. Indien men tussen de juiste en onjuiste ideologie verschil zou willen maken, wat betreft het wel of niet toelaten en het verkondigen daarvan, zal men zonder vooruit nagedacht te hebben, zijn oordeel vellen.

En indien men op gezag van anderen dat oordeel zal uitspreken, dan heeft men zich uitgeschakeld en zich onderworpen aan het oordeel van een derde, die voor ingenomen kan zijn ten opzichte van die boodschap, die men niet gaarne verspreid zou zien. Uit de geschiedenis weten wij dat het vaak gebeurt is, dat de leiders van een volk, een bepaalde ideologie trachtten te verbieden, maar het volk er niet mee eens was.

Neemt bijv. het geval van Jezus, Boedha of Mohammed.

Toen zij met hun boodschap kwamen, wilden de hoofden van hun respectievelijke volken die boodschappen niet toelaten.

De leiders waren van oordeel, dat die nieuwe boodschappen niet bevorderlijk waren voor het heil van hun volk. De wereld echter heeft ervaren, dat degenen, die deze boodschappen onjuist achtten en daarom in de kiem wilden smoren, absoluut geen gelijk hadden.

Het is daarom het grootste belang, dat men geen ideologie of boodschap verbiedt te verspreiden.

Het volk moet zelf uitmaken, of het de nieuwe opvattingen wil omhelzen of niet. De mensen moeten vrijheid hebben over de nieuwe levensbeschouwingen na te denken en te oordelen. In onze tijd moet men een onbeperkte vrijheid van denken en propagere toestaan, omdat nu de tijd is gekomen, dat allerlei levens- en wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan en daardoor ziet men zich geplaatst voor een keuze. En om een keuze te maken, moet men de volle vrijheid hebben.

VOORZICHTIGHEID

Maar deze onbeperkte vrijheid wil niet zeggen, dat een ieder het recht heeft om de gevoelens van andersden-

kenden te kwetsen.

Een verkondiger van de waarheid mag zijn stellingen door argumenten en bewijsvoeringen aanneembaar maken, maar hij mag de stichters of leiders van een volk niet kleineren.

Men mag ook de onjuistheid van andere levensbeginselen aantonen, maar alleen door logisch redenering en argumenten. Men mag een stelling of zienswijze ongegrond voor vals of onjuist verklaren.

In dat geval zou men de gevoelens van anderen kwetsen.

De kritiek moet men op bepaalde principes baseren, zodat de betrokkenen op hun beurt gebruik van kunnen maken.

Een blik op Afrika:

RODHESIE

(door: M.S. Sewpersad)

Voordat de kritieke besprekingen in een spoorwegrijtuig aan de grens van Rhodesia en Zambia waren begonnen schreef de wereldpers dat mochten de besprekingen slagen, men een achtste wereldwonder zou hebben. De waterval zelf is het zevende wereldwonder.

Tot dusver heeft men nog steeds geen achtste wonder, hoewel men

ondanks het mislukken van de besprekingen tussen de Rhodesische regeringsdelegatie onder leiding van Ian Smith en de afgevaardigden van de Afrikaanse Nationale Raad onder leiding van de Zambiaanse president dr. Kenneth Kaunda pogingen blijft doen om de situatie te redden.

Hoe komt het echter dat blanke Rhodesianen zich zo hardnekkig verzetten tegen het democratische principe van een-man-een-stem in hun land, zelfs als zou deze houding geheel zuidelijke Afrika in een bloedig konflikt tussen een blank en zwart storten ?

Vlak voor de besprekingen zei Ian Smith dat zijn blanke minderheidsregering "in Rhodesia nooit een politiek had aangehangen zijn land over te dragen aan een regering gebaseerd op de zwarte meerderheid en wat mij betreft zullen we er nooit een hebben."

Smith wordt gesterkt door de steun die hij geniet van de blanke (rijke) landen die hem en zijn regering voor miljoenen dollars aan steun verlenen om zijn wapenarsenaal drastisch op te voeren. De tijd zal echter leren of Ian Smith gelijk heeft; aan de andere kant kan men niet ontkennen dat de naties van zwart-Afrika bijna zonder uitzondering worden geplaagd door politieke instabiliteit, armoede, analfabetisme, corruptie, economische chaos, burgeroorlogen en stam-vetes.

Slechts een paar maanden geleden werden deze problemen nog eens onderstreept door gebeurtenissen in het Islamitisch land Nigeria. Terwijl hij de topkonferenties van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid in Oeganda bijwoonde, werd generaal Yakubu Gowon afgezet door een lid van zijn regering, brigadegeneraal Muritala Rufai Mohammed, die echter na enkele weken werd doodgeschoten wat de macht nu bracht in handen van generaal Odlinga Abanga, een christen uit het Zuiden.

Yakubu Gowon, de "zachtmoedig soldaat" van Nigeria, genoot de reputatie een der eerlijkste en rationeelste leiders van Afrika te zijn.

Zijn val "bevestigt derhalve de onbehaaglijke verdenking dat grote delen van het Islamitische werelddeel die in de jaren '60 onafhankelijkheid verwierven, niet bij machte zijn een geordende politieke machtsoverdracht te bewerkstelligen."

Gowon was de vijfde leider van zwart-Afrika die in de afgelopen anderhalf jaar werd afgezet.

FATALISME

(door: A.Nataprawira)

Bij het bestuderen van de geloofsartikelen van de Islam lezen wij in de zesde regel van dat artikel de volgende woorden:

"Wa-l-bilqadri hairihi was jarrihi minal-laah"

(En (ik) geloof in de maat van het goede en van het kwade, die komt van Allah).

Deze is de ware- en enig leer van de Islam op dit punt; wegens misvattingen over het woord "qadri", zijn er velen die beweren dat de boven vermeld passage het bewijs is dat het lot van de mens voor de geboorte is bepaald, zonder verder na te denken dat het behalve in strijd met de leer van de Heilige Qoran, het ook in strijd is met het geloven in de Barmhartige- en Genadige- de Rechtvaardige Allah.

Het woord qadri, qudrat of taqdir komt van de stam "q-d-r of qadara", dat betekent: sterke macht op alle dingen.

En de passage "wabilqadri hairihi wa-sjarrihi", spreekt niets anders dan over het bestaan van de maat (qadar) van het goede en van het kwade in alle dingen die geschapen zijn waarover de Heilige Qur'an ons leert.

"Allah schiep alle dingen in paren", zegt het Boek in hoofdstuk: 36:36; 43:12; 51:49.

"Allah, Die schiep en volmaakt. En Die dingen naar een maat (qadar) maakt en ze naar hun doel leidt."
(87:2 en 3).

In paren geschapen:
Behalve de mens, de dieren etc., is ook het goede en het kwade een paar en in dat paar zitten ook het goede en het kwade.
Met andere woorden; alle dingen bezitten de goede en de kwade uitwerking.

Bijvoorbeeld: de maat (qadar) van het vuur is branden, en die van een mes is snijden.

Beide kan men gebruiken voor het goede of voor het kwade.

Sap van suikerriet is een heerlijke drank, vooral wanneer het koud is. Van hetzelfde soort sap verkreeg men alcohol.

Het goede van gif der giftige slangen is serum tegen slangenbeet en het kwade is het dodelijk deel van het gif.

En zo zijn alle dingen in paren geschapen.

De mens is rein geboren.

De leider of leidster die het kind voert tot de Magier of Jood of Christen zegt het Boek:

"....Doe wat gij wilt, Hij (Allah) ziet wat gij doet."
(41 : 40)

"Allah legt geen ziel een plicht op, behalve zoveel haar vermogen het haar toestaat..."
(2 : 296).

"En welke ramp u ook overkomt, ze is wegens datgene wat uw handen hebben gewrocht..."(42:30);
...Allah zal u ter verantwoording roepen in overeenstemming daarmede; (2 : 284)

"...WAHALAQA KULLA SAI'IN, FAQADARAHU TAQDIRAN.

...En Allah, Die elk ding heeft geschapen, en daarvoor een maat heeft bepaald." (25 : 2)

Het voorgaande is zo klaar als de dag; voor alles wat geschapen is, bestaat een maat; dat is de enige taqdir waarvan de Heilige Qur'an spreekt, waaraan alles onderworpen is.

De Islam kent noch noodlot noch voorbeschikking en de ware Muslims zijn geen fatalisten.

DE H. QUR'AAN

hoe en wanneer de heilige Qur'an geopenbaard werd.

(Aan: J.M. Dragman)

De oorspronkelijke bron, waaraan alle beginselen en voorschriften van de Islam ontleend zijn, is het Heilige Boek, Al-Qur'an genoemd.

De naam Qur'an wordt in het boek zelf meermalen genoemd (2 : 185; 10 : 37,61; 17 : 106 enz.), dat ook vermeldt tot wien, wanneer, in welke taal, hoe en waarom hij geopenbaard werd.

Hij werd geopenbaard aan Mohammed; "En (die) geloven in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, en het is de waarachtige waarheid van hun Heer (47 : 2).

Hij werd geopenbaard in de maand Ramadan op een zekere nacht, die van die tijd af aan de naam Lailat-al-Qadr of de Grootste Nacht kreeg:

"De naam Ramadan is die, waarin de Quran geopenbaard werd (2 : 185);

"Waarlijk, Wij hebben hem in een gezegende nacht geopenbaard, (44:3);

"Waarlijk, Wij hebben hem in den Grootsten Nacht geopenbaard (97:1).

Hij werd in de Arabische taal geopenbaard :

"Derhalve hebben Wij hem in uw taal gemakkelijk gemaakt, opdat zij gedachtig zullen zijn (44 : 58);

"Waarlijk, Wij hebben hem een Arabische Qur'an gemaakt, opdat gij lieden zult verstaan (43 : 3).

Hij werd bij gedeelten geopenbaard. Elk deel werd opgeschreven en van buiten geleerd, zodra het geopenbaard was en de openbaring van het geheel strekte zich uit over drie en twintig jaren van het leven van de Heilige Profeet uit, gedurende welke tijd hij zich uitsluitend bezig hield met de verbetering van een in duisternis gehulde wereld: "En het is een Qur'an, die Wij duidelijk hebben gemaakt, opdat gij

hem de mensen geleidelijk zult voor lezen, en Wij hebben hem geopenbaard, bij gedeelten. (17 : 106).

Het was niet de Profeet, die onder invloed van de Heilige Geest of Gabriel en in woorden medegedeeld aan de Heilige Profeet, die haar aan het mensdom overbracht:

"En waarlijk, dit is een openbaring van de Heer der werelden.

De Getrouwe Geest is daarmede nedergedaald op uw hart, opdat gij een van de waarschuwers zult zijn, in duidelijke Arabische taal." (26 : 192 - 195).

"Al wie de vijand van Gabriel is-want waarlijk, hij openbaarde hem op Gods bevel aan uw hart"(2:97);

"De Heilige Geest heeft hem van uw Heer geopenbaard met de waarheid." (16 : 102) al-Raag.

1. Gewoonlijk zegt men dat er vier bronnen zijn: de Qur'an en de Sunna (of Hadith), die al-adillat-al-qat, qyya of absoluut zekere argumenten worden genoemd, terwijl de idjma of eenparige overeenstemming der Muslimse gemeente en qiyas of redenering, al-adillat-al-idjtima-diyya of door inspanning verkregen argumenten genoemd worden.

Maar aangezien idjma en qiyas, zoals algemeen erkend wordt, op de Heilige Qur'an en de Hadith berusten, terwijl de laatste zelfs slechts een verklaring van de Heilige Qur'an is, gelijk ik later zal aantonen, is de Heilige Qur'an, feitelijk de ware grondslag, waarop de gehele bovenbouw van de Islam rust en daar hij bij ieder bespreking van de beginselen en wetten van de Islam de enige absolute en beslissende autoriteit is, is het volkomen juist te zeggen, dat de Heilige Qur'an de enige bron is, waaraan al de leerstellingen en praktijken van de Islam ontleend zijn.

Het woord Qur'an is de zelfstandig naamwoordelijke vorm van een infinitief, van het grondwoord

qara'a, waarvan de primaire betekenis is: hij bracht dingen bijeen (LA).

Het betekent ook las of reciteerde, omdat er bij lezen of reciteren letters en woorden in zekere volgorde aan elkaar worden gevoegd (R).

Volgens sommige autoriteiten is de naam van het boek Qur'an onder de boeken Gods toe te schrijven aan zijn wezen als verzameling van de vruchten van al Zijn boeken, eigenlijk zijn wezen als verzameling van de vruchten van alle wetenschappen, een zinspeling waarin besloten ligt in de woorden een verklaring van alle dingen. (R).

Het betekent ook :

een boek, dat gelezen wordt of gelezen behoort te worden, waarin een profetische zinspeling zit op het feit, dat het een boek is, dat het grootste leesgebied heeft, (En. Br.) in de hele wereld.

De Heilige Qur'an spreekt van zichzelf onder verscheidene andere namen.

Hij wordt al-Kitab (2:2) genoemd, d.i. het Gechrift, dat op zichzelf volledig is; al-Furqan (25:1) of datgene wat goed van kwaad en waarheid onderscheidt.

Korte berichten

PRESIDENT VAN GABON WORDT MOSLIM

In de historie van de Republiek Gabon, gelegen in Centraal Afrika, is als een zeer belangrijke dag geregistreerd den eerste van de maand Ramadan 1974, de dag waarop Albet Bongo, de President van Gabon, bekend maakte zijn toetreding tot de Islam.

Sindsdien heet de President :
HAJJ OMAR BONGO.

Deze nieuwe muslimleider ontving door tussenkomst van een vertegenwoordiger van de Koning van Saoedie Arabie, Fhalid bin Abdul al Aziz, als geschenk een bedrag van 500.000.000, welk bedrag moet worden bestemd voor het bouwen van 4 moskeeën in Gabon.

Republiek Gabon, die als buurlanden heeft Ghana, Cameroon en Congo, heeft een bevolking van 950.000 zielen, waarvan 120.000 de taal spreken.

De meesten zijn in Gabon van uit de nabuurlanden komen vestigen, terwijl plaatselijke moslimbevolking slechts enkele honderden leden telt.

Vermeldenswaard is het feit dat er in de Gabonese regering 11 moslim ministers zijn.
De bevolking is tegen de Christelijke koloniale overheersing.

uit: The Journal
of Muslim World League
Mecca, apr.1976 No.6



President of Gabon.

ISLAM GEEFT ANTWOORDEN OP DE UITDAGINGEN VAN DE MODERNE MAATSCHAPPIJEN

Salem Azzam, secretaris-generaal van de Islamitische Raad van Europa heeft gezegd dat de behoefte om Islamitische principes te accepteren vandaag de dag groter is dan ooit te voren.

Zich richtende tot een vergadering van de Islamitische Missie te London, zei de heer Azzam:

"De maatschappij in de gehele wereld is vastgelopen en massa's gemeenschappen kijken uit naar iets nieuws om het vacuum op te vullen."

"Wij dringen onze godsdienst niet op. Wij willen alleen dat de mensen het moeten begrijpen en moeten zien of het een antwoord geeft op de vele uitdagingen van deze eeuw. Wij geloven, dat het kan," aldus zei hij.

Hij benadrukte de hoop dat vooroordelen tegen de Islam zullen verdwijnen, als non-Moslams te weten konden waartoe de Islam in staat is.

Uit:

The Journal, maart 1976
No. 5

DE ISLAMITISCHE ONTWIKKELINGSBANK

Dank zij Allah, de Almachtige is de lang gekoesterde wens van vele Muslim denkers in vervulling gegaan door de oprichting van de Islamitische Bank.

Uitgenodigd door Dr. AHMADALI, de gouverneur van de Bank, kwamen zijn collega's bankdirekteuren in april 1976 bij elkaar de door de sub commite's terzake opgemaakte rapporten te bediscussieren.

De Feisal Islamic Bank van Cairo, die het unieke banksysteem toepast door renteverbod, zou een ervaring kunnen zijn van enig in zijn soort.

Gehoopt wordt dat de Moslimlanden het als een voorbeeld zullen volgen; alsook de andere ontwikkelingslanden die een niet onder uit komen vanwege de zware rentelast.

"THE CALL" verschenen

In april 1976 is de Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Trinidad & Tobago begonnen met de uitgave van een Islamitisch Maandblad onder de naam "THE CALL".

Het redactie adres is :
The Mosqui, Fireburn, Freeport
P.O., Trinidad W.I.

De idealen die deze Anjuman via The Call hoopt te verwezenlijken zijn:

1. het dienen van de Islam.
2. bevorderen van de eenheid in de Islam en
3. het verdedigen en propageren van de Islam.

Het werk van deze Anjuman bestaat voornamelijk uit:

1. het vestigen van Missies.
2. het opleiden van Muslim missionarissen.
3. het vertalen van de H.Qoran in verschillende talen en
4. het publiceren van Islamitisch literatuur.

AL HAQ-PUZZLE

**OPLOSSING VORIGE "AL HAQ"-PUZZLE
KRUISWOORDPUZZLE NO.3**

1	k	i	n	2	d	3	k	h	a	4	n	
	r			5	o	6	p	a			o	
	a		7	a	l	e	r	8	t		r	
9	b	10	a	h		11	n	e	r	12	t	s
		13	s	m	14	l		15	t	o	e	
16	r	e	a	a	17	l		18	e	l	19	k
	a		20	d	r	e	21	f			a	
	f			22	v	i	m				d	
23	j	e	m	e			24	s	e	m	i	