



Opgericht 16 okt. 1971
 Oprichter en
 Coördinerend Redakteur

MR. BASHARAT AHMAD ALI
 Wilhelminastr. 1, tel. 74894
 Paramaribo - P.O.B. 1759
 Suriname
 Rubrieksredacteurs

E. A. GHAFORKHAN, A. MAHMOOD,
 MAULANA DR. G. A. BASHIR H. A.
 MAULANA AL HADJ B. JAGGOE
 A. NATAPRAWIRA, M. A. GULZAR
 ALHADJ A. M. GUMAN, AL HADJ
 T. AHMAD ALI, J. M. DRAGMAN
 A. ATAEOELAH, Moh. S. SEWERSAD

Eindredactie
en lay-out

A. MAHMOOD
 Techn./Fotoredactie

A. Ghafoerkhan, M. A. Khudabux
 Administr. en distributie

Mevr. M. Ahmad Ali-Moh. Ajoeb
 Vaste medewerkers

PROF. DR. M. H. KARAMAT ALI
 DR. K. GHAFORKHAN
 I. R. N. ATAEOELAH
 I. R. M. S. NASRULLAH
 RASHID PIERKHAN

Kopij en verantw. v/d inh.
 De auteurs c.g. schrijvers dragen de
 volle verantwoordelijkheid van hun
 artikelen. Het redaktielid E. A.
 Ghafoerkhan draagt de verantwoor-
 delijkheid v.d. redactionele artikelen.
 De auteursrechten zijn voorbehouden
 aan de uitgever.

Abonnementen

JAARABONNEMENT SF. 6.- (Sur)
 JAARABONNEMENT SF. 10 (ned)
 LOSSE NUMMERS SF. 0.50

BANKEN

Sur. Bank, rek. nr. 11.18.730
 A.B.N.: Vijzelstr. 68, Amsterdam - Ned.
 Rek. No. 54.21.45.189

Verkrijgbaar

Boekhandels C.K.C. en Varekamp,
 Imperial Store, Maagdenstraat 3
 Sandra Store, Zw. hovenbrugstr. 152,
 S.I.N., Nierkerkstraat 87 II
 Amsterdam-Nederland

Algemeen

Surinaams Islamitisch Maandblad



HET INSTITUUT VOOR
 ISLAMITISCHES STUDIES EN PUBLICATIES
 Boekhandels Islamitische Uitgeverij
 Paramaribo - Suriname P.O.B. 1759

5e JAARGANG
 No. 52/53



FEBR./MRT
 1976

I N H O U D

	blz.
1. NIEUW ISLAMITISCH BOEKJE VERSCHENEN: "ISL. FEEST-EN HERDENKINGSDAGEN" (A. Mahmood)	2
2. AL HAQ-PUZZLE	3
3. WAT IS ISLAM (J.W. Lovegrove)	4
4. WAT IS ISLAM (J.W. Lovegrove) verv.	6
5. DE ZIEL EN HAAR ONTSTAAN (Maulana dr. G.A. Bashir)	7
6. ISLAM, DE GODSDIENST VAN VREDE (A. Mahmood)	14
7. KORTE BERICHTEN EN COMMENTAREN	15
8. YOGA EN GODSDIENST (A. Mahmood)	19

NIEUW ISLAMITISCH BOEKJE VERSCHENEN

GETITELD:



ISLAMITISCHE FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN

door:

A. MAHMOOD

Sinds de proclamatie van het Islamitische feest ID UL FITR tot een nationale feestdag in Suriname, heeft de kring der belangstellenden voor de feest-en herdenkingsdagen in de ISLAM een belangrijke verruiming ondergaan. Helaas bestond er geen lektuur over in de Nederlandse taal, opdat er ook een verruiming kon plaatsvinden in de diepere betekenis van deze nationale feestdag, alsook van de even uitbundig door de moslims gevierde feesten en herdenkingsdagen, zoals ID UL ADHA (offer feest), MILADOEN NABI (geboortedag van de H. Profeet Mohammad s.a.w.). Door de beschrijving van deze feest-en herdenkingsdagen en de overige, zoals: MUHARRAM (nieuwjaar); MERAADJ SHARIEF (Hemelvaart), SHABBE-BARAAT (bijzondere gebedsnacht) en LAILATOEL-QADRE (de Heilige nacht), heeft de auteur, de heer A. MAHMOOD, dan ook in een belangrijke behoefte voorzien.

Van de hand van deze jonge Surinaamse auteur verschenen reeds de Islamitische boekjes: "Het leven van de Heilige Profeet Mohammad" en "De vijf zuilen van de Islam". De heer Mahmood voornoemd is als rubricist en eindredakteur verbonden aan het Algemeen Surinaams Islamitisch Maandblad AL HAQ en is als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand werkzaam op het Commissariaat van het distrikt Suriname.

Ook is het waardig om te memoreren de goede samenwerking tussen het INSTITUUT VOOR ISLAMITISCHE STUDIES EN PUBLICATIES (I.V.I.S.E.P.) en de in 1968 opgerichte STICHTING ISHA'AT ISLAM QORANFONDS SURINAME, door welke samenwerking de publikatie van dit belangrijke boekje mogelijk is geworden. Immers zonder de bijdrage van de STICHTING in de financiering zou de verrijking van de toch nog in beperkte mate voorradige Islamitische literatuur achterwege zijn gebleven. Het was al een grote verdienste van de STICHTING QORANFONDS om in 1968 de Arabisch-Nederlandse versie van de 1254 tellende bladzijde HEILIGE QORAN uit te geven. Voor meer informatie over deze STICHTING, moge u worden verwezen naar achterbladzijde van dit boekje.

Tot slot zij danook grote dank en waardering uitgebracht aan de auteur, de heer A. MAHMOOD en het BESTUUR van de STICHTING ISHA'AT ISLAM QORANFONDS SURINAME voor hun arbeid en inbreng ten behoeve van de verkondiging van de leer van de ISLAM. Moge ALLAH hun werk voor de Islam rijkelijk zegenen, amien!

DE DIREKTEUR VAN HET
INSTITUUT VOOR ISLAMITISCHE
STUDIES EN PUBLICATIES,
MR. B. AHMAD ALI.

Paramaribo, februari 1976

AL HAQ-PUZZLE

MET VEEL GENOLGEN WORDT HIERONDER EEN AANTAL PUZZELS GEPRESENTEERD, DAT UNIEK MAG WORDEN GENOEMD VANWEGE ZIJN ORIGINALITEIT, VERZORGD DOOR EEN SPECIALE AL-HAQ-MEDEWERKER. DEZE PUZZELDESKUNDIGE DIE VAN HUISUIT MOSLIM IS, BEOOGT VIA "AL HAQ" DE KENNIS VAN DE LEZER IN DE ISLAMITISCHE LEER DE VERGROTEN EN TE VERDIEPEN DOOR WOORDEN EN BEGRIPPEN UIT DE ISLAMITISCHE WERELD IN ZIJN PUZZELS TE VERWERKEN.

Voor deze eerste keer zijn de puzzels eenvoudig van aard. Iedere maand worden deze groter en moeilijker. Het ligt ook in de bedoeling om in de nabije toekomst aantrekkelijke AL-HAQ prijzen er aan te verbinden. De redactie en medewerkers wensen u hierbij veel succes!

T O V E R T R A P

ELK WOORD HEEFT DE LETTERS VAN HET VOORGAAND WOORD VERMEERDERD MET EEN LETTER

I

1. klinker
2. bergruimte
3. grote zaal
4. streep, schrap
5. Islamitisch orgaan (periodiek)



II

1. klinker
2. achter
3. grappenmaker
4. stad in Algerije
5. Heilig Boek der moslims



III

1. klinker
2. bijwoord
3. vreemd munt
4. bedwelming
5. hoofdstuk van de Koran



IV

1. klinker
2. vlakke maat
3. verleden tijd van hebben
4. bedevaart
5. iemand die de bedevaart heeft afgelegd.



K R U I S W O O R D P U Z Z E L No. 1

Horizontaal: 1. President van Oeganda; 3. het gekozene; 5. ik (Latijn); 7. hoofdstuk van de Koran; 9. wereldkampioen boksen; 11. voornaam van de stichter van het moderne Turkije Ataturk Pasha; 13. deel van een fuik;



15. Japanse parelduikster; 16. Islamitisch maandblad; 18. op de manier van; 20. dubbel zout; 22. mens; 23. tot ziens; 24. gehoororganen.

Vertikaal: 1. Surinaams roofvogel; 2. nieuw (in samenstelling); 3. land in Azië; 4. koest; 6. mal; 7. achternaam bekende Indiase actrice; 8. Hoofdstad van Jordanië; 10. gestolde vleesnat; 12. vis; 14. rustige; 16. stad waar de Taj Mahal te vinden is; 17. in de hoedanigheid van; 19. plaats in Arabië; 21. dochter van Cadmus.

WAT IS ISLAM

door: J.W. LOVEGROVE

(Habiboellah)

Deze bladzijden zijn een bescheiden poging mijnerzijds om de vragen aangaande mijn overgang tot de Islam te beantwoorden, die mij van verschillende zijden bereikten.

Hier op deze plaats wil ik geen uiteenzetting van het geloof geven. Er is iets merkwaardigs hiermede.

Hij is een historische godsdienst en zijn leraar is een historische persoonlijkheid. Aangaande de oorspronkelijke leerstelsels weten wij zeer weinig van andere godsdiensten; enkele verspreide berichten, die enige morele voorschriften bevatten, kwamen via de overlevering tot ons, terwijl hun echtheid, zoals algemeen erkend wordt, in twijfel kan worden getrokken. Het leven van bijna elk ander leermeester wordt in mythe en mysterie gehuld en wij vinden geen aanknopingspunt om in het licht van de daden van deze leermeesters de door hen verkondigde leerstellingen te lezen.

In het geval van de Islam echter, heeft nooit iemand aan de authenticiteit van zijn geschiedenis getwijfeld.

Het Boek van de Islam, de Qoran, is heden hetzelfde zoals het in de dagen van de Heilige Profeet was.

Zijn daden en gezegden, door middel waarvan hij de verschillende voorschriften van het boek verklaart, zijn in hun originele zuiverheid tot ons gekomen.

Derhalve is alles, wat ik op de komende bladzijden vermeld, slechts een verklaarende omschrijving van enkele der leerstellingen, die ik in de Qoran en de gezegden van de Profeet vond.

Hierin vond ik troost, waarnaar ik elders tevergeefs gezocht had. Ik zocht een eenvoudige en praktische religie, die vrij is van dogma's en leerstellingen, die ik niet kon aanvaarden zonder mijn verstand te doden.

Het nakomen der plichten jegens God ende medemens is en moet zonder twijfel het hoofdoel van elk godsdienstig stelsel zijn, maar de Islam kwam om aan de grondstelling een praktische vorm te geven.

Wij vragen zowel voorschriften als voorbeelden tegen alle gebeurtenissen en behoeften in het leven om gewapend te zijn en richtlijnen, die ons leiding geven bij het vervullen van onze moeilijke taken. Dit alles vond ik in de ISLAM.

J.W.L.

Vanaf het moment dat ik in de Heilige Qoran las: "Reis in het land en zie dan hoe het einde dergenen was, die afwijzend waren," is het mijn doel geweest om te reizen, want er is niets, dat de mens beter ontwikkelt en mijn wereldomspannende reizen hebben mij de gelegenheid gegeven om een nauwkeurige studie te maken van de intellectuele, sociale, economische en morele vraagstukken van vele landen.

Hoe meer ik van deze landen zag, des te meer was ik van de noodzakelijkheid door-drongen om hen de boodschap van de Islam te openbaren.

Derhalve heb ik steeds bij elke gelegenheid naar beste kunnen en vermogende boodschap van de Islam helpen verspreiden.

Het is een feit, dat de Islam niet onpartijdig bestudeerd werd door Niet-Moslims, deels ten gevolge van het gebrek aan een juiste voorstelling van de zijde van zijn volgelingen en deels omdat hij door zijn kwaadsprekers opzettelijk belasterd werd. Het is derhalve zowel bemoedigend als verkwikkend om in het verre Engeland een boek als dit aan te treffen, want ik ben meer dan overtuigd, dat het geneesmiddel tegen alle kwalen der menselijke samenleving te vinden is in het juiste begrip en in de juiste toepassing van de eenvoudige en schone leringen van de Islam.

Ik ben er zeker van, dat dezelfde wens ook in de harten van de belijders van andere godsdiensten leeft.

Ook ben ik mij ten volste bewust van het feit, dat onverschillige studenten der theologie mij van overijver zullen beschuldigen.

Er is geen twijfel, dat ik dit verlangen deel met Niet-Islamitische godsdienstige groepen.

In dit korte voorwoord zou ik liever dan mij tot object te maken van vergelijkingen, de lezer willen verzoeken om met meer aandacht deze uitstekend geschreven uiteenzetting van de grondbeginselen van de Islam te bestuderen, waarna hij dan zelf moge bepalen in hoeverre mijn verlangens, dat ik met anderen deel, gerechtvaardigd is.

De heer Habiboellah Lovegrove heeft een boek geschreven, dat des te interessanter is, omdat het een eenvoudige opsomming is van de schoonheden van de Islam en het is geenszins apologetisch. Ook werd het niet geschreven met het oog op vijandelijke Westerse critiek.

Ik zou echter de aandacht van de lezer willen vestigen op een feit, dat zelfs aan de aandacht van een onoplettend oog niet zal kunnen ontsnappen.

Ik bedoel hier de uitschakeling van elk gevoel van haat vanwege verschillen van ras en kleur bij tenminste een vijfde van het menselijke ras, dat over de gehele aarde verspreid is, dat in elk land en in elk klimaat te vinden is.

Dit ongevenaarde succes van de Islam is gebaseerd op de verzen van de Heilige Qoran en de woorden van de Heilige Profeet Mohammed.

In de Qoran lezen wij:

"De gelovigen zijn slechts broeders, derhalve, brengt verzoening tussen uw broeders tot stand en weest oppassend voor (uw plicht jegens) God, opdat gij genade zult verwerven." (49:10).

De maatstaf, die de Qoran ons Moslims gaf, is die der vroomheid en niet het behoren tot een bepaalde natie.

De Qoran zegt:

"O gij mensen! Waarlijk, wij hebben u van een mannelijk en een vrouwelijk wezen geschapen en u tot stammen en gezinnen gemaakt, opdat gij elkander zult kennen; waarlijk, de achtenswaardigste van u is bij God degeen onder u, die zijn plicht op de beste wijze vervult; waarlijk, God is Wetend, Zich bewust." (49:13).

Laat ik deze verzen aanvullen met enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammed:

1. De Moslims zijn elkanders broeders in het geloof.

Zij mogen elkander niet onderdrukken en zij moeten niet ophouden elkander bij te staan, ook mogen zij elkander niet minachten. De zetel der rechtschapenheid is het hart, derhalve mag het hart, dat rechtschapen is een Moslim niet minachten en het is verboden iets van een Moslim weg te nemen..... zijn bloed, zijn bezit of zijn reputatie.

2. Niemands geloof is volmaakt, totdat hij zijn broeder toewenst, wat hij voor zichzelf wenst.

3. Alle Moslims zijn gelijk een lichaam. Klaagt iemand over hoofdpijn, dan klaagt zijn gehele lichaam, klaagt zijn oog, dan klaagt zijn gehele lichaam.

4. Alle Moslims zijn gelijk een muur, waarvan sommige delen elkaar versterken; op deze wijze moeten zij elkander bijstaan

5. De Arabier steekt niet boven de Niet-Arabier uit, tenzij hij vromer is.

Men hoeft slechts om zich heen te kijken om juist heden de waarde van een dergelijk bezit te beseffen, dat de Islam aan de wereld en haar staatkunde geschonken heeft.

Hoe anders zou het beeld zijn, dat de wereld vertoont, als zij doordrongen was van dit ideaal van de Islam.

Ik zou hier op deze plaats twee welbekende autoriteiten willen aanhalen.

Om te beginnen wil ik graaf Keyserling, een welbekend Duits filosoof, citeren. Over India schrijvende maakt hij enige zeer treffende opmerkingen aangaande de algemene structuur van de Islamitische maatschappij.

Keyserling schrijft:

*"Het nationale karakter schijnt steeds ietwat vervaagd, waar de halve maan het landschap verlicht, hetgeen in het bijzonder hier in India waarneembaar is, waar de beelden anders zo duidelijk omlijnd zijn. Zijn plaats wordt ingenomen door een meer universeel en niet minder beslissend karakter n.l. dat van Moslims. Elk Mohammedaan, die ik vroeg, wat hij is, antwoordde: "Ik ben een Moslim." Hoe komt het, dat alleen deze religie de nationale gevoelens wist te vervangen door iets, dat ruimer is? En door iets, dat sterker en kenschetsend is? Hoe is het mogelijk, dat de Islam zonder overeenkomstig dogma het ideaal van broederschap bereikt, terwijl het Christendom in weerwil van zijn idealen faalt?..."**

Graaf Keyserling zou zeer goed aangevuld kunnen worden door een aanhaling van de grootste Christelijke autoriteit, n.l. de *Encyclopaedie Biblica* (deel 4, kolom 4658), waar wij lezen:

"De broederschap in het Islamitische geloof, zoals in het oude Israel is niet, zoals het ongelukkigerwijze in de Christelijke wereld geworden is, een lege phrase zonder meer, maar een zeer wezenlijke kracht."

Ik neem de vrijheid om dit mijn lezers in het bijzonder op het hart te drukken, omdat dit de weg is, die de wereld te bewandelen heeft, als zij haar uiteindelijke redding wil vinden en het is alleen de Islam, die ons het grote voorbeeld en de grote belofte geeft aangaande de verlossing der mensheid.

(Al-Hadj) Qassim Ali Jairazbhoy.

*) Reisdagboek van een Filosoof
London, 1925, pag. 201.

"Aanbid God zoals ge zou doen als ge Hem zou zien, want als ge Hem niet ziet, ziet Hij u toch."

"Bid tot God in de morgen en in de avond en vul de dag met uw bezigheden. Het gebed brengt de gelovige in gemeenschap met zijn Verzorger."

"'s Mensen werkelijke rijkdom in het hier-

namaals is het goede, dat hij in deze wereld jegens zijn medemensen heeft gedaan. Sterft hij, dan zullen de mensen zeggen: "Welke zijn de bezittingen, die hij nagelaten heeft?"

Maar de engelen, die hem ondervragen, zullen zeggen: "Welke zijn de goede daden, die gij verricht hebt?"

WAT IS ISLAM

(door: J.W. LOVEGROVE)
(Habiboellah)

"Waarlijk, de ware godsdienst bij God is de Islam" (3:19) en "Eerbiedigt Gods geboden en toont vriendelijkheid jegens Gods schepselen", waren de definities van de Islam zoals deze door de Profeet Mohammed gegeven werd.

Gezien in het licht van deze grondbeginselen, kon de godsdienst aan welke tijds- of plaatsbepaling ook gebonden worden. Dit zou de hoeksteen moeten zijn van elke godsdienst, die aan de mensheid geopenbaard werd.

Zo leerde ons Mohammed en de Qoran.

De Islamitische godsdienst was vanden beginne aan de religie der mensheid. Hij was de godsdienst van Adam en van alle profeten, die na hem kwamen.

Derhalve zien wij Moslims niet op andere godsdiensten neer als waaksels van mensen handen.

Wij kennen deze religies goddelijke oorsprong toe en achten deze in hun oorspronkelijke reinheid evenzo bindend voor ons als de godsdienst, die door Mohammed verkondigd werd. Van ons wordt verlangd, dat wij alle profeten op gelijke wijze eerbiedigen en wij maken geen onderscheid in onze aanhankelijkheid aan hen. Het is de Qoran zelf, die ons dit in het volgende vers gebiedt:

"Zeg: Wij geloven in God en in hetgeen ons werd geopenbaard, en in hetgeen aan Abraham en Izak en Jakob en de stammen werd geopenbaard, en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven, en in hetgeen aan de profeten van hun Heer werd gegeven; wij maken geen onderscheid tussen wien ook van hen en aan Hem onderwerpen wij ons." (2:136)

Ik vraag mij af of de leerstelling van welke godsdienst der wereld ook een dergelijk beginsel bevat. De logica ligt voor de hand.

Wij zijn geen aanbidders van profeten. Wij eerbiedigen ze als boodschappers van de Heer en als woordvoerders van God en in deze hoedanigheid kan aan niemand van het gezegende geslacht op rechtmatige wijze de voorkeur boven de ander worden gegeven, in het bijzonder daarom niet, omdat de Heilige Qoran ons leert geloven, dat zij allen ons dezelfde godsdienst brachten.

Zou er enige reden tot tweedracht en onenigheid kunnen zijn tussen een Moslim en een aanhanger van welke godsdienst ook? Zodra wij ons geloof met deze of gene persoonlijkheid verbinden ten nadele van de leermeesters van andere godsdiensten, dan zaaien wij onenigheid en tweedracht. Dit is de reden, dat de Heilige Qoran ons Moslims noemt.

"Hij (God) heeft u tevoren en hierin Moslims genoemd," (22:78) en niet Mohammedanen zoals men ons vaak onjuist aanduidt.

Er kan geen twijfel bestaan, dat wij de laatste openbaring ontvingen van de oude godsdienst, de Islam, door de leerstellingen van Mohammed, waarvoor wij hem uit de grond van ons hart liefhebben.

Hij echter, zoals wij allen, was aanhanger van dezelfde godsdienst en derhalve "Moslim".

"Ik ben de eerste dergenen, die zich onderwerpen (Moslim)." (6:164)

Indien Moslim betekent iemand, die zich aan Gods wetten onderwerpt en zijn wil ondergeschikt maakt aan de wil van de Allerhoogste, dan zou het mij verwonderen, wie er niets om zou geven om zichzelf Moslim te noemen.

Er bestaat nl. geen andere godsdienst dan Islam.

Degenen, die zich de naam van deze of gene persoonlijkheid toeëigenen, minachten daardoor de aanspraken van andere profeten en veroorzaken op die manier scheu-

ring in de verschillende eenheden der mensheid.

Wij ontvangen al onze ingevingen en onze leiding van de Qoran en de gezegden van de Heilige Profeet.

Met de komst van de Heilige Profeet Mohammed (moge Gods vrede en Zijn zegeningen op hem rusten) kunnen wij geen andere leerstellingen aanvaarden, tenzij zij met de geest van de Qoran overeenstemmen. Geen ander heilig boek is tot ons gekomen in haar oorspronkelijke reinheid - een feit, dat door allen wordt toegegeven, terwijl de Qoran, zoals algemeen erkend wordt, tot op heden zijn onvervalste en onveranderde vorm behouden heeft. Zijn wij niet gerechtvaardigd?

Wij aanvaarden Mozes en Jezus als onze eigen leermeesters, maar kunnen wij op Thora en Bijbel vertrouwen als juiste bronnen van hun leerstellingen?

Indien dit niet zo is, en moderne onderzoekingen verklaren de Bijbel op goede gronden voor niet authentiek, dan blijft ons geen andere keuze over dan de Qoran als het enige boek te aanvaarden, dat goddelijke waarheid bevat.

Dit boek vat in feite alle oude waarheden, die aan alle andere bezielde leermeesters van de mensheid geopenbaard werden, samen en bestaat uit "Reine bladzijden, waarin alle rechte boeken zijn. (98: 2-3) tezamen met waarheden, die er aan toegevoegd werden teneinde in de behoeften der mensheid te voorzien.

"Wij hebben niets veronachtzaamd in het boek." (6:3)

Aldus aanvaarden wij door de Qoran de Bijbel en alle andere heilige boeken der wereld in hun oorspronkelijke vorm.

— (wordt vervolgd) —

DE ZIEL EN HAAR ONTSTAAN

(door Maulana Dr. G. A. Bashir)

WAT GEBEURT ER MET DE ZIEL NA DE DOOD?

Het onderhavige vraagstuk hebben de mensen aller eeuwen reeds beziggehouden. Vele mensen hebben daarop reeds antwoord gegeven.

Een der antwoorden is, dat wij mensen na onze dood terugkeren en onze dood is slechts een verandering des lichaams. Wij keren weer terug in deze wereld voor onze volmaking, doch de wijzgeren zijn het er niet mee eens. Sommigen hunner geloven dat een mens naar zijn daden wordt geboren, en komt de mens bij een volgende geboorte terug in de gedaante van een kat, koe, hond of een ander dier of mens. Daarom is alles wat op aarde bestaat een gevolg van goede of boze daden der mensen. En als de mensen geen zonde hadden begaan was er niets anders dan het mensdom alleen.

Evenwel bestaat er nog een andere mening. Volgens deze mening komen en gaande mensen en zullen dit blijven doen.

Het mensdom heeft geen einde, een man of vrouw wordt weer geboren met een hoger verstand, maar deze mensen geloven ook dat een man of vrouw volgens zijn of haar daden rijk, arm, gelukkig of ongelukkig geboren wordt.

Hoé hebben zij deze leer aangenomen? Hebben zij daar enige argumenten voor?

Of worden deze leerstellingen door de openbaringen Gods tot uiting gebracht?

De volgelingen dezer beide meningen geven geen antwoord daar op.

Voorzover ik met verschillende mensen daar over gesproken heb, concludeer ik, dat zij op deze gedachte gekomen waren, omdat er grote verschillen tussen de mensen bestaan en zij de oorzaken er van niet konden begripen.

Veronderstelt u eens dat een kind blind geboren is of met andere lichamelijke ziekten.

Men ziet het kind, maar men heeft geen verstand van de oorzaken, welke die ziekten te weeg brachten. Dan geloven zij dat dit kind enig onrecht in zijn vroeger leven moet hebben gepleegd.

Voordat ik er toe overga om het standpunt van de Islam uiteen te zetten, zou ik willen opmerken dat indien wij de bovenvermelde gedachten zullen aannemen, wij nooit kunnen geloven, dat alle mensen gelijk zijn. Nooit zullen wij een rijkard en een arme met hetzelfde oog bekijken.

Deze leerstellingen laten de mensen ook niet toe zijn toestand te veranderen, zij kunnen dat niet omdat zij bestraft zijn.

En de toestand verbeteren zal betekenen, de straf vermijden.

Bovendien kunnen wij onze God niet als

Barmhartige en Genadevolle beschouwen, alles wat wij krijgen, hebben wij door onze pogingen gekregen.

En zijn vergevensgezindheid heeft dan geen zin meer.

Na deze inleiding zou ik gaarne er toe overgaan om de leerstellingen van de Islam hieromtrent uiteen te zetten.

Voordat wij er over nadenken moeten wij constateren : "waar komen wij vandaan?"

Volgens de Islam nu is ons bestaan hier op aarde slechts tijdelijk. Als wij geboren zijn, komen wij als vreemdelingen op aarde.

Wij zijn nooit tevoren op aarde met deze ziel geweest en indien wij sterven, komen wij niet meer naar deze aarde terug.

Wij lezen in de Heilige Qoran :

"Zij vragen u over de ziel zeg: de ziel is door het bevel Gods geschapen en aan ulieden is weinig kennis gegeven."

In dit vers wordt aangeduid dat 's mensen ziel niet eeuwig is, indien zo ware, dan hadden de mensen veel meer kennis dan zij heden bezitten.

Het bewijs dezer bewering noodzaakt mij eerst iets te zeggen over het navolgende onderwerp:

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN ?

Altoos heeft het mensdom zich beziggehouden met het eerste deel dezer kwestie, maar het mensdom vraagt zich niet af wat zijn oorsprong is.

En hoe werden wij in het leven gebracht ?
Wat is onze ziel ?

Welk verband heeft onze ziel met ons lichaam ?

Heeft ons lichaam invloed op onze ziel en tot hoe ver strekt die invloed zich uit ?

Volgens de Islam is het lichaam zelf de moeder van de ziel.

De ziel komt niet van een zekere plaats de hemelen en zoekt connexie met het lichaam in het moederlijf, doch de ziel is een licht dat in het zaad verborgen zit en met de groei des lichaams groeit.

Het Heilige Woord Gods geeft ons te verstaan, dat de ziel uit het lichaam ontstaat, terwijl het lichaam in het moederlijf ontwikkeld wordt.

De Qoran zegt aldus :

"Dan brengen wij het lichaam dat in de baarmoeder bereid is in een andere vorm en openbaren daaruit een andere schepping en gezegend is God, de voortreffelijkste Schepper, welke geen gelijke heeft."

(23:14). Er zit een diep geheim in de woorden : "Wij openbaren een andere schepping uit hetzelfde lichaam " en werpt licht op de natuur der ziel en wijst op

de sterke en onverklaarbare band tussen haar en het lichaam.

De wenk, die het Woord Gods ons hier geeft ten aanzien van de aard der betrekking tussen lichaam en ziel, leidt ons tot andere belangrijke conclusies.

Het verheven woord Gods leert ons hierover : in alle oprechte uiterlijke handelingen zit een verborgen ziel gelijk in het zaad des mensen en naarmate het lichaam dezer handelingen zich geleidelijk ontwikkelt, wordt de verborgen ziel daarin duidelijker.

Ten tweede: dat alle woorden door een mens geuit en alle daden door hem verricht met het oogmerk - deze terwille van God te doen of om Gods heerlijkheid te openbaren, aan diezelfde Goddelijke wet zijn onderworpen.

Indien nu de volledige belichaming der handelingen plaats heeft, schittert de ziel plotseling in volmaakte glans en heerlijkheid en vertoont zich in zoverre de ziel gezien kan worden, en er komt een duidelijke beweging van leven.

Op de volle ontwikkeling van het lichaam der handelingen volgt een schittering van innerlijk licht, precies als een bliksemstraal. Deze trap wordt in de Heilige Qoran in de volgende woorden zinnebeeldig beschreven :

"Als Ik het lichaam daarvan gevormd en al de openbaringen van glorie in orde gebracht heb en in hem (d.i.het lichaam) Mijne Ziel geblazen heb, werpt u (in gehoorzaamheid) voor hem ter aarde."
(15:29)

Dit vers oppert ook dezelfde idee, n.l. dat bij de volledige belichaming der goede handelingen de ziel binnenin schittert. Dat beschrijft God Almachtig als Zijn eigen ziel dus er op wijzende dat het lichaam iets heeft van een Goddelijke natuur. Want het lichaam is alleen na de vernietiging der fysieke begeerten ten volle ontwikkeld en het Goddelijke licht, dat tevoren dof was, schittert daarom in volle duister; en dus legt het Goddelijke licht iedereen de verplichting op, zich voor de openbaring van deze heerlijkheid neder te buigen.

Daarom wordt iedereen op natuurlijke wijze daartoe getrokken, en valt daarvoor op zijn aangezicht neer, behalve de boze ziel, welke de duisternis lief heeft.

Om terug te keren tot ons onderwerp, constateren wij, dat de ziel een licht is, hetwelk voortkomt uit het lichaam, dat in de baarmoeder bereid is.

ALGEMEEN
SURINAAMS ISLAMITISCH MAANDBLAD

De natuur, die door God geschapen is, waarin Hij de mensen geschapen heeft; er is geen verandering in Gods schepping... Het is de ware Godsdienst. (30:29)

ISLAM is de naam, die door God aan die godsdienst werd gegeven, welke verkondigd werd door de Heilige Profeet Mohammed (om de eeuwige vrede op hem rusten), die ongeveer 13 eeuwen geleden in Arabie verscheen en hij is de laatste der grote godsdiensten op de wereld.

De naam Islam werd niet uitgevonden door de mensen, die deze godsdienst beloden. Deze naam wordt uitdrukkelijk in de Qoran zelf aan deze godsdienst gegeven;

Vaarkijk, de (ware) godsdienst bij God is de Islam.

Op andere plaats vermeldt:

Heden heb ik uw Godsdienst voor u vervolmaakt en Mijn dienst aan u voltooid en de ISLAM voor u als Godsdienst gekozen (H.Q. 3:4)

Het woord Islam is van grote betekenis het betekent leffterlijk vrede, aangezien vrede het dominerende idee is in het gehele systeem. Het betekent ook onderwerping.

De derde betekenis is de weg naar de rede en de leerstellingen, die onder de naam Islam zijn samengevat, wijzen alle wegen aan, die de wereld zeer zeker vrede zullen brengen, indien deze in het dagelijkse leven in toepassing worden gebracht.

De aanhanger van de ISLAM wordt Moslim genoemd, hetgeen betekent vreedzaam en botmoedig.

Wie met God en zijn medemensen geen vrede heeft gesloten, kan geen Moslim zijn.

Vrede sluiten met God betekent zich aan Zijn wil onderwerpen en Zijn geboden te gehoorzamen.

Vrede sluiten met de mens betekent goeddoen jegens uw medemens.

Mohammed zegt:

"De besten onder Gods gehoorzame uitverkorenen zijn degenen, die aan God herinneren, als zij gezien worden en de slechtste mensen zijn degenen, die praatjes rondstrooien om kwaad te stichten en vrienden te scheiden en bij de rechtschapenen naar gebreken zoeken."

"Eer Moslim is degene", zegt de H. Profeet, "van wiens hand geen kwaad naar een ander gaat."

Het volgende vers in de Heilige Qoran vat het gehele idee samen:

"Ja! Wie zich geheel aan God onderwerpt

en de weldoener van anderen is, heeft zijn beloning van Zijn Heer, en er is geen vrees voor hem, noch zal hij treuren." (2:112)

HET DOEL VAN DE GODSDIENST.

Elk kind, dat op de wereld komt, is vrij van zonde.

Tussen hem en God en het heeft niet nodig met een vertoornde godheid verzoend te worden. Het heeft dus geen behoefte aan bemiddeling of boete.

Het werd met de hoogste vermogens uitgerust en de mogelijkheden van zijn ontwikkeling zijn bijna onbegrensd.

Wij lezen in de Heilige Qoran:

"Voorzeker hebben Wij de mens in de beste vorm geschapen.

Dan brengen Wij hem terug tot de laagste der lagen.

Behalve degenen, die geloven en het goede doen, want zij zullen een beloning hebben, die nimmer afgesneden zal worden." (95: 4-6)

Het doel van de godsdienst is om zijn aanhangers behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van hetgeen in hun natuur edel en goed is.

Godsdienst is derhalve niet het totaal van het geloof, maar leerstelsels en grondbeginselen, die in de praktijk moeten worden gebracht.

Geloof zonder daad is een dode letter volgens de Islam en is in de ogen van God geenszins verdienstelijk.

God heeft onze natuur met wonderbaarlijke gaven uitgerust, leert de Qoran en de beste wijze om God te aanbidden en te danken is het tot ontwikkeling brengen van deze gaven ten gunste van onze medemensen.

Wij zeggen onze gebeden op en verheerlijken God, maar als deze godsdienstige handelingen niet gepaard gaan met de vorming van het zelf, dan zijn zij waardeloos volgens de Islam.

Het geloof is zonder enige betekenis als het niet met de daad gepaard gaat.

Indien wij de gaven, waarmee onze natuur uitgerust werd, niet tot ontwikkeling brengen, dan vereren wij Hem niet, omdat wij niet aan de eisen voldoen, die onze Schepper aan ons stelt.

De heilige Profeet Mohammad heeft gezegd:

"De Heer slaat geen acht op het gebed als het hart het lichaam niet begeleidt"

"Wie het gebed niet afhoudt van de slechte daad en van het kwade neemt in niets toe, behalve in de verwijdering van God"

Met het ontstaan van de ziel bedoel ik slechts dat ze eerst verborgen en onmerkbaar is, hoewel haar kiemen in het zaad zelf aanwezig zijn en dat door geleidelijke ontwikkeling des lichaams, de ziel tegelijk daarmee groeit en zichtbaar wordt.

Over het onverklaarbare verband tussen de ziel en het zaad bestaat niet de minste twijfel dat dit overeenkomstig het plan Gods alsmede door Zijn wil en vergunning is ontstaan.

De ziel is het schitterende wezen, dat in het zaad verborgen is.

Zij is er niet een deel van in de zin, waarin stof een deel is van stof, maar niettegenstaande is het onjuist te zeggen, dat de ziel van buiten komt of zoals sommigen zich een verkeerde voorstelling van hebben, dat zij, na op aarde te zijn gevallen, vermengd is met de substantie van het zaad.

De ziel nu is in het zaad verborgen, gelijk het vuur verborgen zit in de vuursteen.

Het Heilige Woord Gods staaft het idee niet, dat de ziel uit de hemelen komt als iets gescheiden van het lichaam, of dat zij plotseling op de aarde valt en na toevallig met het zaad vermengd te zijn, toegang vindt tot het moederlijf. Neen, het idee is absoluut onjuist en lijnrecht in strijd met de wetten der natuur.

Hieruit concluderen wij dat God Almachtig, die met Zijn volmaakte wijsheid en almacht de ziel uit het lichaam heeft geschapen, gewild en bedoeld heeft, dat een tweede geboorte van de ziel ook zichtbaar moet worden gemaakt door bemiddeling des lichaams.

De bewegingen onzer ziel eisen die van ons lichaam en indien het lichaam in zekere richting getrokken wordt, moet de ziel volgen.

Daar de fysieke zijde van 's mensen leven zelfs voor de ziel van zo'n groot belang is, kan het volmaakte Woord Gods over deze kwestie niet zwijgen.

De Heilige Qoran heeft zich daarom ruimschoots toegelegd op de verbetering van de fysieke toestand van 's mensen leven. Hij geeft ons de kostbaarste minutieuze voorschriften voor alle belangrijke zaken, waarmee de mens te maken heeft.

Al zijn gangen, de wijze van voldoening van al zijn behoeften, zijn familie-, maatschappelijke- en algemene betrekkingen, zijn gezondheid en ziekte, worden alle geregeld door voorschriften, voorts wordt er aangetoond, hoe uiterlijke orde en reinheid hun invloed hebben op 's-mensen geestelijke toestand.

Dus volgens de Islam heeft onze ziel geen zelfstandig pre-existence (bestaan). Zij wordt met het lichaam geboren, onschuldig en rein van erf- of zelfbeganezonde.

"I S L A M"

DE GODSDIENST VAN VREDE

(door: A. MAHMOOD)

De gelovigen zijn voorzeke broeders. Bewaart daarom VREDE
oeder Uw broeders en weest GODVRUCHTIG op dat U Barm-
hertigheid moge worden betoond. H. QORAAN : 49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخْوَانِكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ISLAM is de naam van de gods-
dienst die ongeveer 1400 jaren gele-
den door de H. Profet Mohammad (Gods
Vrede en Zegeningen rusten op hem) in
Arabie (Azie) werd gepredikt. In het
Westen is deze godsdienst bekend als
Mohammedanisme en de volgelingen
worden Mohammedanen genoemd. De na-
men "Mohammedanisme" en "Mohammeda-
nen" zijn onjuist en vallen dus
buiten de Islamitische godsdienst.
Wij lezen hierover in de H. Qoran het
volgende:

"Heden heb Ik uw Godsdienst voor u
vervolmaakt, Mijn gunst aan u vol-
tooid en de ISLAM voor u als gods-
dienst gekozen (H.Q. 5:4).

"En mij is bevolen de eerste der
MOSLIMS te zijn (H.Q. 39:13)"

Uit de bovenvermelde verzen van de
H. Qoran blijkt zeer duidelijk dat de
juiste naam van deze godsdienst door
God zelf is gekozen als ISLAM en de
volgelingen worden door God MOSLIMS
genoemd.

De letterlijke betekenis van het
woord ISLAM is het volgende: (1) zich
geheel en al aan de wil van God on-
derwerpen; (2) HET STICHTEN VAN VREDE
Vrede met God betekent: volledige
gehoorzaamheid aan God's wetten en
overgave aan God's wil. Vrede stich-
ten met de medemensen betekent: elke
moslim moet zijn (haar) best doen om
aan de medemensen goed te doen en
hen op generlei wijze benadelen of
beledigen.

In deze betekenis is de ISLAM geen
nieuwe godsdienst, maar de gods-
dienst van alle voorgaande profeten.

In de Islam zijn alle waarheden ver-
zameld om de mensheid in een UNIVER-
SELE BROEDERSCHAP te verenigen (H.Q.
2:37; 49:10; 98:2-3)

De Islam beperkt zich niet tot een
bepaald volk of tot een bepaalde
plaats, doch heeft integendeel een
UNIVERSELE boodschap voor alle vol-
keren der werelden. Wij lezen hier-
over in de H. Qoran:

"En wij hebben u (Mohammad) slechts
als genade voor al de werelden (na-
tien) gezonden" (H.Q. 21:108).

"Zeg: O mensdom, Ik (Mohammad) ben
u allen tot een boodschapper (pro-
feet) van Allah" (H.Q. 7:159).

De Heilige Profet Mohammad (s.a.w.)
is de laatste schakel in de KETEN
DER PROFETEN, door wie God Zijn wet-
ten voltooide. Er gaat dus niets
verloren, indien men de ISLAM (de
godsdienst van VREDE) aanvaardt,
want door het aannemen van de bood-
schap van de ISLAM, aanvaardt men in
principe alle andere boodschappen
(openbaringen) aan de voorgaande
profeten door dezelfde God gegeven,
alleen in een duidelijker en volko-
mener vorm. Met andere woorden: in
de Islam vindt men de leerstellin-
gen van alle andere godsdiensten te-
zamen, welke men gedeeltelijk hier
en daar verspreid vindt.

VOLGENS DE ISLAM KAN EEN WAARHEID,
WAAR EN WANNEER OOK GEOPENBAARD NIM-
MER IN STRIJD ZIJN MET EEN ANDERE
WAARHEID.

(wordt vervolgd)

VREDE ZIJ MET U ALLEN

Korte berichten en Commentaren

INTERNATIONALE ISLAMITISCHE FEDERATIE VAN STUDENTEN-ORGANISATIE

In juli 1975 werd te Instanbul in Turkije een convention gehouden door de bovenvermelde Internationale Studenten Federatie, waaraan 50 delegaties uit verschillende landen deelnamen.

Op deze conferentie, die geopend werd door de burgermeester van Instanbul, werden diverse problemen besproken met betrekking tot de moslimstudenten in de gehele wereld en er werden aanbevelingen terzake gedaan.

Aan dergelijke conferenties wordt grote waardering uitgesproken, omdat de visie van de vertegenwoordigers van de JEUGD-INTELLIGENTIA helder, idealistisch en integer wordt genoemd.

Het alomvattend thema van dit 3e convention dat "JE VERANTWOORDELIJK BENT; JE BENT ALLEMAAL VERANTWOORDELIJK VOOR JE GELOOF.." is ongetwijfeld een basis voor niet alleen hoop maar ook voor grote verwachtingen.

Hun verantwoordelijkheid voor de Islam is groot en het geestelijk welzijn, vooruitgang en voorspoed van de komende generaties van de UMMA (de Islamitische wereld) is het heilig vertrouwen. De beste weg om hun grote verantwoordelijkheid jegens de Islam uit te dragen is het woord van ALLAH, de HEILIGE QORAN, alsook de modellering van hun eigen leven naar dat van de SUNNAH van de Heilige Profeet Mohammad (sollallah alaihi wassalam), hetgeen de nobelste levenswijze is en de door de Almachtige Allah gekozen GEDRAGSCODE bevestigt. (Int. Yaqueen okt. '75)

JAPANSE MOSLIMS

Verwijzend naar een nieuwsbericht in aug. '75, heeft Prof. ABDUL KARIM SAITO, voorzitter van het Islamitisch Centrum in Tokyo, tijdens een ter ere van hem door Motamar Alami-Islami gehouden receptie gezegd, dat in de komende 10 jaren ongeveer 1 miljoen Japan-

ners de ISLAM als hun godsdienst zullen omhelzen. Ook zei hij dat op dit ogenblik 5000 moslims met volle inzet en overtuiging werken aan de verspreiding van de boodschap van de ISLAM onder het volk van JAPAN. Dit gaat gepaard met o.a. het vertalen van de Heilige Qoran en andere Islamitische literatuur in de Japanse taal.

De red. van Int. Yaqueen (okt. '75) noemt het getal van 2000 en 2.500 in een land als Japan, waarmee de Islam groeit een goed begin.

Tokyo heeft evenwel slechts een moskee en het is uiteraard niet voldoende voor het groeiend aantal moslims in Japan. Het Islamitisch Centrum Tokyo beijvert zich om meer moskeeen te bouwen.

MODESHOW VAN VROUWENORGANISATIE

De Pakistaanse Vrouwen Associatie te Washington heeft op grootse wijze deelgenomen aan de modeshow die georganiseerd werd op de residentie van de Marokaanse Amassadeur.

Pakistan stelde ten toon: GHARARA, PISHWAZ, formele sari en 'salwar kamiz', de traditionele kleding, alsook juwelen.

In de komende lente zal een grote bazaar worden georganiseerd te Washington door de Associatie. Nu al tot Presidente daarvan benoemd Begum Yaqub Khan, de echtgenote van de Pakistaanse Ambassadeur. (Pak. Aff. mrt. 76)

PAKISTAN'S BEVOLKINGSVRAAGSTUK

Pakistan is een arm land met een bevolking van 81 miljoen. Ongeveer de helft van de bevolking is beneden de leeftijd van 15 jaar. Het geboortecijfer is 3.6, het hoogste in de wereld. Om de bevolkingsgroei te remmen heeft de Indiase regering bijv. het sterilisatieprogram in het leven geroepen. Zo zal de Pakistaanse regering genoodzaakt zijn op korte termijn geboortebeperkingsmaatregelen te treffen. Overwogen wordt met behulp van het Amerikaanse A.I.D. -

programma in al de 43.000 dorpen van Pakistan anti-conceptiemiddelen te distribueren (Wat zegt de Islam hierover???, red.A.H.). Pakistan geeft evenwel de voorkeur aan een CONTINU-MOTIVATIE-SYSTEEM. Er zullen dan ook heel wat commite's, bestaande uit mannen en vrouwen worden ingezet om de bevolking te motiveren zelf aan geboortebeperving te doen. (Washington Post, Jan.'76)

FESTIVITEITEN OVER DE ISLAM IN ENGELAND

De geschiedenis van de studie van Islam in Groot-Bretagne gaat terug tot de 12e eeuw, toen ADELARD van Bath, de vertegenwoordiger van KONING HENRY II een aantal Arabische teksten uit het Latijn vertaalde en met bewondering schreef over de ISLAM en de moslim-kultuur.

De eerste vertaling van de Heilige Qoran in de Engelse taal werd gemaakt aan de hand van de Franse versie van Du Ryer (en niet uit Arabisch origineel!) door ALEXANDER ROSS in 1649. Bijna een eeuw later verscheen de beroemde vertaling van GEORGE SALE, die vele keren in herdruk verscheen en zelfs vandaag de dag nog herdrukt wordt. Andere Engelse vertalingen van de H.Qoran in de Engelse taal staan op naam van: J.M.Rodwell, E.H.Palmer, Marmaduke Pickthall, Richard Bell en Arthur J.Arberry. Slechts een van deze vertalers - nl. MARMADUKE PICKTHALL - was een MOSLIM. De overige waren Christenen, die opzettelijk of onopzettelijk de ware betekenis van de Islam verkeerd hebben verkondigd.

Onder de vele Engelse schrijvers over het LEVEN VAN DE H.PROFEET MOHAMMAD(s.a.w.) en over de GESCHIEDENIS en RELIGIE van de ISLAM, moet worden vermeld SIR WILLIAM MUIR, D.S.MARGOLIOTH, H.A.R.GIBB, R.H.NICKHOLSON, SIR T.W.ARNOLD, ALFRED GUILLAUME, A.J.ARBERRY en W.MONTGOMERY WATT. Zij waren gezaghebbende schrijvers, maar ongelukkigterwijs hebben zij de ISLAM niet gepresenteerd vanuit het Islamitisch standpunt, maar in een vorm van CHRISTELIJK AANVAL en openen de weg voor Christenen om missie-activiteiten te ontplooiën onder de moslims.

Mr. Paul Keeler, directeur van de WORLD OF ISLAM FESTIVAL, is doende dit vernietigend beeld van de Islam uit de wereld te helpen en wil de Engelsman wijzen op de grote bijdrage van de Islam aan de beschaving in de wereld.

Gedurende drie maanden in de lente van 1976 zal London getuige zijn van een aantal voorstellingen, die spontaan zullen worden gehouden in de hoofdstedelijke musea en galerijen. Een programma van lezingen zal worden verzorgd door gekwalificeerde moslim geleerden, voorts: de bijwoning van een congres door experts uit de gehele wereld; serie publicaties, speciaal bestemd voor deze gelegenheid; een filmserie via de T.V. gevarieerd met culturele evenementen. (THE LIGHT, Lahore, mrt.'76)

ISL.VER.UTRECHT HEEFT NIEUW BESTUUR

Op een op 29 febr.j.l. gehouden alg. ledenvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld:

A.Hassan Mohammed (voorz.), E.Muradin (onder-voorz.), A.Kallan (secr.), L. Joeman (2e secr.), J.Hassan Mohammed (penningm.), E.Joeman (2e penningm.) R.G.Jaggoe (comm.), alsmede de heren H.Jahangier, A.Rahman, H.Haider en H.Karamatali.

Er werd ook een vrouwenorganisatie in het leven geroepen met als bestuur: mevr. B.Joemratie-Raghoc, mevr. E.Muradin, mevr. J.Hassan Mohammed, mevr. Z. Jaggoe, mevr. A.Hassan Mohammed, mevr. S.Jahangir en mevr. E.Joeman.

Binnenkort wordt in Ned. verwacht BEGAM ZAKYA SHEIKH, voorz. van de Vooruitstrevende Ahmadiyya Beweging voor Vrouwen uit Lahore, die voor de moslimvrouwen in Ned. lezingen gaat houden, aldus een verslag van Maulana AL HADJ B. JAGGOE uit Utrecht.

VERSLAG JAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN DE AHMADIYYA JAMAAT LAHORE

(door Maulana Al Hadj B.Jaggoe)

Deze bijeenkomst werd gehouden te Lahore op 25, 26, 27 en 28 dec. 1975. en wel in een sfeer van soberheid en wanhoop, vanwege het verbod van de Pakistaanse regering op Ahmadiyya -

ISLAM EN CULTUUR

(door: Dr. E. H. de Jong)

De Islam heeft zich niet slechts met een tot dusver ongekende snelheid over tal van landen verspreid, maar ook een eigenaardige cultuur in ne leven bereikt, die zich ook buiten de grenzen der Arabische rijken heeft doen gelden.

Wij doen hier uit een overvloedig materiaal enkele groepen betreffende de bouwkunst, letterkunde, wetenschap en wijsbegeerte, in de hoop de lezers te prikkelen tot nadere kennisneming van dit alles belangrijke onderwerp.

BOUWKUNST

De moslimse bouwkunst onderscheidt zich door sierlijke bogen en koepels door een zich zowel in moskeeën als in paleizen herhalende doelmatige verdeling inhoven en vertrekken. Wij beginnen met te wijzen op enkele praalgebouwen in het Iberisch-schiereiland.

CORDOBA: De moskee te Cordoba, in de loop der 8ste tot de 10de eeuw ontstaan, was 175 meter lang, 130 meter breed en had 860 zuilen. Zij is later door de Christenen omgebouwd.

Van de koningsburchten is bovenal vermaard het Alhambra, niet ver van Granada, op een bergrug in de loop van de jaren 1231 tot 1442 opgericht. Van het binnenste is het meest bekend de z.g. leeuwenhof, waar 12 gestileerde leeuwen rondom een bassin staan.

Het Alhambra heeft in de loop der tijden erg geleden, maar de restanten hebben toch nog iets indrukwekkends.

DAMASCUS had zijn architectonische bloeitijd van 660 tot 750 met de z.g. Omajjadische Moskee, ook zij is later door de Christenen omgebouwd.

BAGDAD: De z.g. Abbasidische stijl (ongeveer 750 tot 1000) ging uit van BAGDAD. De grote moskee met indrukwekkende koepel is in 760 gegrondvest en blijkbaar later herhaaldelijk gerestaureerd.

CAIRO munt uit door sierlijke minaretten (torens van waar de z.g. Moazzins tot geroep uitroepen) van de moskeën vermelden wij hier die van EL-AZHA, 960 a.s. gebouwd. Men spreekt hier van een Maabekse stijl, ongeveer 1250 tot 1500 n.Chr. Tot schitterende bloei kwam de moslimse bouwkunst in Voor-Indië onder de heerschappij van de grote Mogol. Er is in enkele opzichten aansluiting aan de inheemse kunst, bijv. in de bogenbouw.

DEHLI pronkt met de "Moti Masdjied" Farel-Moskee uit wit marmor. Sjah Djehan liet ter ere van zijn overleden vrouw te Agra een (in 1637 voltooid) mausoleum oprichten, het Ta-Ma'ad, wel eens het schoonste bouwwerk ter wereld genoemd. Menschetsend voor de moslimse bouwkunst is bovenal de ornamentiek, die zich in de meest weelderige vormen en schitterendste kleuren heeft ontplooid.

De benaming "Arabesk" is sprekend.

Wij merken op, dat de Qoran geenszins het afbeelden van levende wezens bijv. mensen verbiedt.

Persia heeft in deze tal van kunstige miniaturen voortgebracht weliswaar is bijv. de strenge sekte der Wahabieten (2de helft 18e eeuw) er ten zeerste afkerig van.

LETTERKUNDE

Wij gaan over tot de letterkunde, in de eerste plaats tot de Arabische. Onze aanhalingen geven wij, zoals moeilijk anders kan, in een tweehandse vertaling.

De Arabische letterkunde is sterk beïnvloed door de Heilige Schrift de ritmische en grotendeels berijmde Qoran.

Als een klein specimen zij de ook voor de kennis van Mohammeds leven en karakter allerbelangrijkste 93e Soerah (hoofdstuk) aangehaald.

WORDT VERVOLGD

bijeenkomsten. Er werden diverse voorzorgsmaatregelen getroffen.

Desondanks was de opkomst goed, beter zelfs dan voorgaande bijeenkomsten. Er vonden ook geen incidenten plaats, omdat het openbare leven -na de non-moslim-kwestie- nagenoeg geheel is hersteld.

De Anjuman heeft zijn gasten uit de diverse werelddelen een goede ontvangst en verblijf gegeven. De tijd werd doorgebracht met het houden van lezingen, vergaderingen, gebeden en excursies.

De GENERALE RAAD van de Anjuman, waarin vertegenwoordigers van de verschillende Afdelingen zitten, heeft voor de verspreiding van de ISLAM belangrijke beslissingen genomen. Vooral met betrekking tot DE WEST is er een speciaal comité in het leven geroepen ter behartiging van de belangen van de MISSIES. Ook zullen lokale leiders (missionarissen) opgeleid worden, terwijl er gewerkt wordt aan de vorming van grotere fondsen voor het missiewerk in het buitenland. Velen hebben zich reeds aangemeld om bv. het missiewerk in London te steunen. Het buitenlandse missie-comité heeft de opdracht continue activiteiten te ontplooiën, vooral in London, Berlijn, Fiji en in de Amerikaanse landen. Het comité zal regelmatig kontakten onderhouden met de Afdelingen in het buitenland.

De onder-voorzitter van de Anjuman dr. Sayed Ahmad, is zeer voldaan teruggekomen van zijn bezoek aan de West, zoals van Suriname, Guyana en Trinidad. Gesignaleerd werd dat de in Ned. geëmigreerde moslims uit Sur. belangrijk werk voor de Islam verrichten.

Rekening houdend met het bovenstaande is nu reeds een bedrag van Prs 80.000,- opgegaald met het doel om meer propaganda voor de Islam te maken in de West. Verwacht wordt dat Prs. 100.000,- beschikbaar wordt gesteld. Velen hebben hun maandelijkse contributies verdubbeld, anderen gaan een tiende of zestiende deel van hun salaris voor dit doel bestemmen. De jaarlijkse begroting van de Anjuman zag er als volgt uit: opbrengst

Prs. 20.59.000 en uitgave Prs. 20.60.610. (Prs = Pakistaanse rupees).

Ook werd er een Jongeren Beweging in het leven geroepen die de jongere generatie de Islamitische leerstellingen gaat bijbrengen door cursussen te organiseren, alsook seminars en het verspreiden van literatuur.

Een van de actiefste Afdelingen van de Anjuman is op het ogenblik die van KASHMIR. Zij heeft reeds een aanvang gemaakt de HEILIGE QORAN in het HINDI te vertalen. De Shri Nagar Jamaat heeft de controle daarover.

Tijdens de bijeenkomst is eveneens besloten het monumentaal werk van de Stichter: "THE TEACHING OF ISLAM" in verschillende talen te doen herdrukken en verspreiden. Thans blijkt dat

er grote vraag bestaat naar de werken van MAULANA MOHAMMAD ALI. Hieraan zal ernstige aandacht worden besteed

Moge Allah ons de nodige kracht blijven geven om de Islam in de wereld te verkondigen, amien!

SEERAT CONGRES IN PAKISTAN

In maart 1976 is in Pakistan een Seerat Congres gehouden op initiatief van de Pakistaanse regering volgens de beslissing van een aantal ministeries van godsdienst van verschillende Islamitische landen.

Naast de intellectuele en gods-

dienstige geleerden van verschillende delen van Pakistan, zullen aan dit internationaal congres ook deelnemen Ulema's en deskundigen uit diverse Islamitische landen.

Deze conferentie die drie dagen zou duren, moet zijn geopend door de premier van Pakistan Zulfikar Ali Bhutto. Onderzoekdokumenten en aanbevelingen zouden ter tafel worden gebracht die betrekking hebben op de Islamitische jurisprudentie en de verschillende aspecten van het leven van de H. Profeet Mohammad (s.a.w.) (DE JOURNAL van MUSLIM WORLD LEAGUE No.1, 1976).

YOGA EN GODSDIENST

(door: A. MAHMOOD)

EEN REISJE IN DE ASTRALE WERELD:



(vervolg AL-HAQ No.51)



Al de gebieden van de astrale wereld hebben geestelijke helpers. Uw gids verklaart u al deze terwijl gij op en neer door de reeks lagere gebieden beweegt en tevens vertelt hij u dat de enige uitzondering op de regel van vrije toegang

tot het lagere gelegen gebied is, dat waarop een ziel verblijft houdt, is dat de zielen op de lagere gebieden belet worden om "het gebied der slagere gebieden beweegt en tevens penden" te betreden, een gebied, dat niet toegankelijk is voor zielen (na de dood) die op een der lagere gebie-

den ontwaakt zijn, maar waarop die REINE, VERHEVEN ZIELEN vrije toegang hebben, die op een HOGER GEBIED thuis horen.

Het gebied der sluimering is gewijde grond voor hen, die er vertoeven en voor de bovengenoemde hogere zielen en draagt inderdaad eerder het karakter van een bepaalde, afgescheiden toestand dan een van de juist genoemde series gebieden.

De ziel komt na de dood precies op het gebied, waar zij thuis hoort, tot ontwaken - en precies op het ondergebied van dat gebied, dat van nature met haar hoogste begeerten en neigingen strookt.

De ziel kan tijdens dit leven in de Astrale Wereld (na de dood) aanzienlijke geestelijke vorderingen maken. Uw gids vertelt u dat heel wat van de zielen op de lagere gebieden der astrale wereld in plaats van geestelijke onderricht (door hogere zielen gegeven) te volgen zij liever naar de laagste gebieden neerdalen om deel te nemen aan de lagere vormen van leven - de meer materiele gebieden - en aldaar te leven. — — — — —

De zielen die op de lagere astrale gebieden leven, zijn in staat de aarde zo dichtbij te naderen, dat zij zich bewust kunnen worden van vele dingen, die zich aldaar afspelen, in het bijzonder, wanneer de omstandigheden zo zijn, dat zij in harmonie zijn met hun eigen aard.

Deze zielen zijn slechts door een tergend dunne sluier van het stoffelijk gebied (de aarde) gescheiden. Hierdoor kunnen zij het leven aarde wel zien, maar er niet actief aan deelnemen.

Zij kunnen wel rond de taferelen uit hun oude gedegenereerde levens op de aarde hangen en kunnen soms meester van het brein van iemand van hun eigen soort maken, die zich onder de invloed van sterke drank (alcohol enz.) bevinden en op die manier versterken zij (de doden) de lagere begeerten van hen (de levenden) die zich onder invloed van sterke drank op de aarde bevinden.

→

LEEST ALHAQ
zes gulden per jaar

<p>Dit is een der oorzaken waarom twee beste vrienden onder invloed van sterke drank zich plotseling gedragen als twee grootste vijanden en met elkaar vechten soms tot een moordpartij of messen- en steekpartij leiden, enz. enz.</p> <p>De zielen op de hogere gebieden, die veel minder aantrekkingskracht voor het aardse leven bezitten en zulke schitterende gelegenheden tot "geestelijke vooruitgang" hebben, brengen hun tijd door naar het onder-richt van de hogere Zielen (die voor dit doel nederdalen) te volgen en vinden zo rust en vrede op de hogere astrale gebieden.</p> <p>Gij hebt gedurende uw reisje in de astrale wereld vele vrienden ontmoet en met dierbare afgestorvene gesproken, die hun lichamen verlaten hadden (dus op de aarde dood zijn) en nu op enkele van de astrale gebieden vertoeven, en van wien gij dacht dat zij niet meer bestaan.</p> <p>Gij hebt met verbazing opgemerkt hoe die zielen handelden en spraken alsof en dat zij schenen te denken, dat gij vanuit een of andere wereld van buitenaf tot hen gekomen was.</p> <p>De bewoners van de lagere astrale gebieden schenen min of meer onbewust van de werkelijke betekenis van haar bestaan, daar zij nog niet tot het bewuste geestelijke stadium ontwaakt waren.</p> <p>De oorzaak hiervan is dat deze zielen tijdens hun aardse leven nooit</p>	<p>getracht hebben zich te ontwikkelen tot enige occulte kennis en de mysterie-leringen van hun godsdiensten (mystieke-kennis).</p> <p>Elke levende ziel op aarde moet dus trachten enige occulte-kennis op te doen, hetwelk voor hem (haar) van zeer groot nut zal zijn na de overgang (dood) en het verblijf op het astraal-gebied.</p> <p>De eenvoudige mens kan beginnen met de studie van de psychologie (zielkunde), vervolgens de parapsychologie, de theologie, de theosofie, de mysterie-leringen van zijn (haar) godsdienst en vervolgens occultisme en mystiek.</p> <p>U hebt uw gids gevraagd om U naarde door u hoogst bereikbare gebieden (van het astraal-gebied) te brengen en zeide: "ik zal u zo ver brengen als gij kunt" en bracht u daarna naar een gebied, dat zo met uw begeerten, aspiraties, smaak en ontwikkeling strookte, dat gij hem smeekte U toe te staan daar te mogen blijven, in plaats van U terug naar de aarde te brengen.</p> <p>Uw gids bleef echter op uw terugkeer aandringen en vertelde dat u nog altijd op een der ondergebieden van de lagere astraal-gebieden bevond.</p> <p>Gij zijt precies zover gekomen, als uw beperkingen toelaten.</p> <p>Gij zult dat stuk van het leven op het astraal-gebied bereiken na uw dood, tenzij gij erin slaagt U nog</p>
--	--

eer te ontwikkelen, zodat gij een hogere geestelijke ontwikkeling bereikt.

Gij hebt uw beperkingen precies als ik de mijne.

Een enkele ziel kan haar geestelijke grenzen overschrijden.

Boven dit gebied (en boven het mijne) ligt het ene gebied na het andere

alle verbonden met onze aarde en van een pracht (de hogere gebieden) waarvan de mens zich geen begrip kan vormen.

Overeens liggen er vele gebieden rondom de andere planeten van ons zonnestelsel - en er zijn miljoenen andere werelden - en ketens van zonnestelsels net als er ketens van planeten zijn; groter en groter, boven het menselijk begripsvermogen, verder en verder, hoger en hoger, tot onbegrijpelijke verken.

Onze aarde en ons Zonnestelsel zijn niet veel meer dan zandkorrels op het strand.

Wanneer toen vroeg u aan uw gids: Maar wat ben ik dan arme sterveling tussen al deze onbegrijpelijke grooteden?"

Waarop uw gids antwoordde: Gij zijt dat kostbare van alle dingen: "EEN LEVENDE ZIEL," gij kunt niet verloren gaan noch vernietigd

worden - en als gij vernietigd werd, zou het ganse stelsel van heelallen ineenstorten, want gij zijt even noodzakelijk als het allergrootste in het heelal - gij zijt onmisbaar - gij zijt een deel van dit alles:

"EEN LEVENDE ZIEL" (een Goddelijke Straal) en gij zijt onsterfelijk.

En wat is het middelpunt van dit alles? "HET ABSOLUTE."

Hoeveel miljoenen kilometers zijn wij van onze aarde verwijderd en hoelang zijn wij weggeweest?

Gij hebt de aarde niet verlaten en uw lichaam bleef maar een ogenblik alleen achter (en was aldoor verbonden met uw ziel d.m.v. de zilveren draad), want tijd en ruimte behoren niet tot de Astrale Wereld.

Lezers, die meer belangstelling hebben voor de Yoga-leer, kunnen een abonnement nemen op "YOGA-KRONIEK" (maandblad).

Secretariaat en administratie-adres: "Stichting Yoga Nederland",

Welgelegenstraat 15.

Haarlem-Nederland.

VREDE ZIJ MET U ALLEN

VREDE ZIJ MET U ALLEN