

4e Jaargang
No.36/37



AL

HAQ

ALGEMEEN

BLAD VOOR ALLE ISLAMITISCH-MAANDESHEDAKATUL ISLAM SURINAME



September/Oktober 1974

Uitgever: INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES AND PUBLICATIONS

IN DIT NUMMER o.a.

- * Al Haq 4e Jaargang (1971-1974)
- * Ahmadiyya Isha'at Islam S.I.V. opgericht
- * Mahawatkhan contra Jaggoe
- * Yoga en Godsdienst
- * Foto reportage van de Ahmadiyya Conventie 1973 in Paramaribo enz..... enz....

ALGEMEEN
SURINAAMS ISLAMITISCH MAANDBLAD „AL HAQ”

opgericht: 16 oktober 1971

oprichter en

Coördinerend redakteur:

MR.B. AHMAD ALI

Wilhelminastraat 1, Paramaribo, telefoon 74894, P.O.B. 1759

Rubrieksredacteuren:

E.A.GHAFOERKHAN, A.MAHMOOD, MAULANA DR. G.A. BASHIR,
MAULANA ALHADJ B. JAGGOE. J.M. DRAGMAN, M.A.GULZAR, A.
NATAPRAWIRA, T.AHMAD ALI, MOH. S. SEWPERSAD

Techn./Fotoredactie

AKBAAL GHAFOERKHAN
M.A. KHUDABUX

Distributie + fin. adm.

M.I. ISHAAK.
Landingstraat, Nw. A. dam.
Distr. Commewijne

Abonnementen

Prijs per jaar Sf. 10.—

Losse nummers Sf. 1.—

Banken

Sur. Bank, rek. 11.18.730

Vaste medewerkers

PROF. DR. R. ALI, IR. N. ATOELLAH
DR. K. GHAFOERKHAN, DR. A. JAMALUDIN
DR. M.H. KARAMAT ALI

Kontakt-organisaties

Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV)
Surinaamse Moslim Federatie (SMF)
Stichting der Isl. Gem. Sur. (SIS)
Stichting Isha'at Islam Suriname
Islamitische Vereniging Meerzorg
Islamitische Vereniging Nw. Amsterdam
Stichting t.b.v. de Islam in Ned. (SIN)
Institute for Islamic Studies in Europa
Islamitische Gemeente Curacao
Hindu-Moslim Gemeente Suriname
Trinidad Muslim League
Guyana Ahmadiyya Anjuman

Kopij en verantwoordelijkheid v/d inhoud:

De auteurs c.q. schrijvers van de in Al Haq gepubliceerde artikelen dragen de volle verantwoordelijkheid ervan. De verantwoordelijkheid van de redactionele artikelen berust bij het redaktielid E.A.Ghafoerkhan. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de uitgever.

Uitgever:

INSTITUTE FOR
ISLAMIC STUDIES AND PUBLICATIONS
Paramaribo-Suriname
P.O.B. 1759

"O mensdom, Wij hebben u geschapen uit man en vrouw en Wij hebben u verdeeld in VOLKEREN en STAMMEN opdat gij elkander zult leren kennen en begrijpen. Voorzeker, de GODVRUCHTIGSTE onder u is de EERWAARDIGSTE bij ALLAH. Voorwaar, ALLAH is Alwetend, Alkennend".

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
 أَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ الرَّمْكَمَ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

(H. QORAAN, Surah "AL-HODJORAAT", hfdst. 49:14),
 "SOEDEWO": hfdst. XLIX, paragraaf 2, vers 13). —————

INHOUD

	Pag.
1. „AL HAQ" 4e jaargang (1971-1974)	2
2. Het IDUL-FITRE feest	4
3. Foto reportage van de 6e Ahmadiyya Convention in Paramaribo	6-10
4. Ahmadiyya Isha'at Islam S.I.V. opgericht	12-13
5. Islamitische Conventie 1974	14
6. De Surin. Isl. Veren. en de Conventie van 1974	15-16
7. Toespraak gehouden door Dr. M. AZIZ	17-18
8. Verklaring van de stichter van de Ahmadiyya Beweging	19
9. Nieuws en mededelingen uit Utrecht (door Al-Hadj Maulana B. Jaggoe)	22
10. India heeft nieuwe President	25
11. Islamieten bidden in Kathedraal van Cordoba	23
12. „AL -HAQ" correspondent in Den Haag	24
13. Mahawatkhan contra Jaggoe	25-26
14. 10 vragen en antwoorden i.v.m. het Vasten (Roza) door Hadji Maulana B. Jaggoe	28
15. De Geloofsartikelen van de Islam (vervolg 5) (door: A. MAHMOOD)	30-33
16. Yoga en Godsdienst (door: A. MAHMOOD)	33-34



"Al Haq", 4^e jaargang --- (1971 - 1974)

Met de verschijning van dit combinatie-nummer vanaf oktober 1971 wordt de 4e jaargang van Al Haq ingeluid, hopelijk ook een nieuw tijdperk. De wijze van nieuwsverzorging, de verschijning met de regelmaat van de klok, de kwaliteit, het gezag en het enthousiasme bij de verzorgers van dit enige in Suriname verschijnend Islamitisch Maandblad, getuigen het bestaansrecht ervan. Er is dus alle reden aanwezig om het voortbestaan van Al Haq, dat al geruime tijd aan de rand van financieel bankroet staat, te garanderen. Een van de eerste maatregelen zou dan ook moeten zijn de prijs van Al Haq fors te verhogen, maar wij zijn daar geen voorstanders van, omdat daardoor deze rijke bron van informatie over de Islam buiten bereik van vele lezers zou komen te staan. Daarom zijn onze maatregelen erop gericht om de „lezerskring“ van Al Haq juist uit te breiden door:

a. de oplage drastisch op te voeren en af te stemmen op een adequaat distributienet, waarbij gedacht is aan de inschakeling van de diverse Moslim organisaties in het binnen- en buitenland.

b. de prijs van Al Haq op het huidig niveau te handhaven dan wel te streven om deze te verlagen. Ter verwezenlijking van dit ideaal draagt de presentatie van Al Haq voortaan een algemeen karakter. Het is dan ook een ALGEMEEN ISLAMITISCH MAANDBLAD, waarvan de verzorging is toevertrouwd aan: The INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES AND PUBLICATIONS. Gehoopt wordt dat er in de toekomst meer donateurs zich zullen aanmelden om niet alleen Al Haq te helpen instandhouden maar ook andere publicaties mogelijk te maken. Het vertrouwen wordt hierbij uitgesproken dat met de getroffen voorzieningen de belangen van Al Haq en de lezers veilig zijn gesteld. Op de abonne's wordt een dringend beroep gedaan hun abonnementsgelden aan te zuiveren. Voorkom dat U gerekend wordt tot de kring der wanbetalers die mede verantwoordelijk is voor het financieel bankroet van Al Haq. Om enigszins het hoofd boven water te kunnen houden zijn we genoodzaakt de advertentietarieven te verhogen. Gehoopt wordt dat de adverteerders, die Al

Haq voor een belangrijk deel helpen financieren, hiervoor begrip zullen opbrengen. Niettemin is ervoor gezorgd dat de advertentietarieven populair blijven. Het bovenstaande alleen zal niet voldoende zijn om Al Haq tot nieuwe hoogte punten te leiden. Wij blijven dan ook rekenen op de ontbeerlijke medewerking van onze distributeurs, leden van de redactie, de drukkerij en de vaste medewerkers waarvoor wij hartelijke dank zeggen. Moge Allah hun Arbeid zegenen.

Paramaribo, 16 oktober 1974

De coördinatieredacteur

Mr.B.AHMAD ALI



HET IDUL-FITRE FEEST.

Evenals vorige jaren, zal ook dit jaar het Idul-Fitre feest na het beëindigen van het Islamitische vasten op de eerste dag van de tiende Islamitische maand „SJAWWAAL” door alle Moslims in de gehele wereld worden gevierd. Volgens de Zonne-kalender zal het Idul-Fitre feest zeer waarschijnlijk (afhankelijk van de stand van de MAAN) dit jaar vallen op Woensdag 16 oktober. Op de Idul-Fitre dag moeten (ingevolge de gezegden en handelingen van de H.Profeet MOHAMMAD s.a.w.) alle gezonde Moslims (man en vrouw) 's morgens een volledig bad nemen, daarna schone kleren aantrekken, daarna iets eten (de H.Profeet Mohammad at drie, vijf of zeven dadels) en vervolgens naar de ledgaah of Moskee gaan, (de vrouwen moeten behoorlijk gekleed zijn, liefst een „SALWAAR” dragen). Aldaar aangekomen moet elke Moslim tegen de aanwezigen „Assalamo Alaikoem” (bet. „Vrede zij met U”) zeggen en „IED MOBARAK (een gezegend Idul-Fitre) toewensen. Vervolgens moet elke Moslim de „WOEZOE” (verplichte wassingen voor het verrichten van het gebed) verrichten. Na de woezoe moeten de Moslims in rijen naast elkaar in de ledgaah of Moskee gaan zitten met hun gezichten gekeerd naar de KAABA SHARIEF (de stad MEKKA) (de mannen in de voorste rijen, daarna de jongens, daarna de vrouwen en de meisjes). Het Idul-Fitre-gebed bestaat uit twee rakaat Nafil(dankgebed) en wordt onder leiding van de Imaam (voorbijder) verricht. Na het gebed houdt de Imaam de Goetbah (Preek). Na beëindiging van de preek en het dankgebed wensen de Moslims elkaar „IED-MOBARAK” toe en bezoeken hun familieleden, vrienden en kennissen, niet met het doel om te eten en te drinken, maar ook aan hen „IED MOBARAK”: een „GEZEGEND IDUL-FITRE” toe te wensen. Iedere Moslim, man en vrouw (alsmede de grote kinderen) die daartoe in staat zijn, is verplicht voor de aanvang van het Idul-Fitregebed de „SADKA-FITRE” (liefdesgift t.b.v. de armen en behoeftigen) te betalen, opdat de armen en behoeftigen ook met vreugde aan het Idul-Fitre feest kunnen deelnemen. (Zie HADIES „SAHIE BOCHARIE”, deel 1, KITABOEZ-ZAKAAT' bladz. 561-564, Baab; 952 t/m 960; „KITABOEL-IEDAIN', bladz. 392-404).

DE REDAKTIE EN ALLE MEDEWERKERS VAN „AL HAQ” WENSEN U ALLEN EEN GEZEGENDE IDUL-FITRE DAG TOE.
„IED MOBARAK”.

De Redaktie.

FOTO REPORTAGE VAN DE TE PARAMARIBO
GEHOUDEN 6e AHMADIYYA CONVENTION
(Verzorgd door: A. Ghafoerkhan)



Aankomst van de conventiegangers uit Trinidad op 21 augustus 1974. Ter verwelkoming op Zanderij waren vele S.I.V-ers aanwezig. Het ontvangst-comite stond onderleiding van dokter I.JAMALUDIN, Voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.). De conventiegangers uit Guyana maakten de reis naar Suriname per bus via Nickerie en de Oost-Westverbinding.



Op zaterdag 24 augustus werd er een „Council-Meeting” gehouden, waaraan deelnamen de vertegenwoordigers van de 3 Ahmadiyya Verenigingen, n.l. de Surinaamse Islamitische Verenigingen, Guyana Ahmadiyya Association en Trinidad Muslim League. Deze verenigingen zijn aangesloten in een corporatie geheten: Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam for the Western Hemishphere, met als Hoofdzetel teTrinidad. Deze organisatie staat onder leiding van de President-Generaal, dr.M.AZIZ. Op de foto duidelijk te zien van R. naar L. Maulana Tufail van Engeland, mej. Zarina (Council-secretaresse), dr. M.AZIZ (President-General, tevens president van de Trinidad Muslim League), dokter I.Jamaludin 2nd. Vice-president van de Council tevens Voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de heer M.Abdoelrahman (Secr. v/d S.I.V.). Derde van links met zijn rug naar de camera is de heer Yaseen, 3th Vice-president van de Council, tevens president van de Guyana Ahmadiyya Anjuman.





De openingsplechtigheid werd gehouden op zondag 25 augustus 1974 in „Ons Erf“. De opening werd verricht door dr. I. Jamaludin, voorzitter van de S.I.V., terwijl het Conventie-embleem werd onthuld door de Minister van Sociale Zaken, de heer A. Soeperman. Op de foto van links naar rechts: de heren Mohamad Sakoor en dokter M. Aziz (Secretaris en Pres. Gen. van The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam for the Western Hemisphere), de heer M.B. Yaseen Pres. van de Guyana Ahmadiyya Anjuman, mej. Zarina, secretaresse van de Council en Dr. M.H. Karamat Ali (lid van de Council) , die het thema van de Convention getiteld: „Islam“, the Universal Brotherhood”, behandelde.



Maulana Tufail aan het woord op een inter-faith - meeting georganiseerd door de Afdeling van de S.I.V. Ittafakoel Islam te Livorno. Voorts werden

Conventiebijeenkomsten gehouden te Meerzorg. Leysweg (de afdelingen Kamroel Islam, Shamsuel Islam en Moefidoel Islam), Welgedacht C (Himayatool Islam), Paranam. De slotbijeenkomst, waarvan geen foto beschikbaar is, werd in Hotel Torarica gehouden op zaterdag 31 augustus 1974.



Voor de Conventiegangers werden verschillende trips georganiseerd o.a. naar Afobaka, Colakreek, Albina, Musea, zo ook naar Fa Bruynzeel, de grootste houtonderneming in Suriname (zie bovenstaande foto)



De Districts-Commissarissen van Suriname en Commewijne, de heren Mr. B. Ahmad Ali en Mr. A.R. Ajodhia zorgden voor een bijzondere en unieke

attractie door in het Openlucht Museum te Nw. Amsterdam een „Djarang Kepang” demonstratie (Javaanse wientie dans) te organiseren. Ook dr. Aziz en Maulana Tufail konden geen aanvaardbare verklaring geven van de handelingen en gedragingen van de „begeeste” spelers.



Djarang -Kepang demonstranten begeest met „Tijgergeest” bezig een levend kip te verslinden. De kip werd rauw opgegeten, deze raakte op doch niets ging door de keel in de maag. Waar is dan de kip gebleven???



Een groepsfoto in de tuin van de Districts-Commissaris van Suriname, Mr. B.Ahmad Ali, door wie aan de leden van de „Council” een lunch werd

aangeboden. Op de foto staande van l. naar r.: M.Abdoeerahman (Secr. S.I.V.), Moulvi Rashid van Guyana, (Hoofdredacteur van het in Guyana verschijnend Islamic Gardian), dokter I.Jamaludin (Voorzitter v/d S.I.V.) ----- dr. M.A. Aziz (Pres. General van de Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam for the Western Hemisphere), Muhamad Sakoor (Secretaris v/d Council), Miss Zarina (Secretaresse van de Council), Mr. M.B. Yaseen (Pres. van de Guyana Ahmadiyya Anjuman), een gast, Maulana Tufail van Engeland, Mr. B. Ahmad Ali, Distr. Comm. van Suriname, Mevr. Ahmad Ali, Mej. Gafoeran, Moh. Ajoeb, Mevr. de Weduwe Bechan. Zittend van links naar rechts: 1e van links Moulvi M. Ahmad Ali (Imaam van Moefidoel Islam te Leiding 19), 3e van links de heer N. Ghafoerkhan, 4e v.l. Mohamed Inait (2de secr. v/d Council), 5e van l. Moulvi Kemal Haydal van Trinidad (genoot zijn opleiding in Pakistan).



AHMADIYYA ISHA'AT ISLAM S.I.V.

Opggericht: 6 september 1974

Ondergetekenden, allen leden van de verschillende Afdelingen van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) proclameren hierbij de oprichting van:

AHMADIYYA ISHA'AT ISLAM S.I.V.

De oprichting van dit 'tabligh comite is noodzakelijk geworden door de onverantwoordelijke handelingen en uitspraken met betrekking tot de Ahmadiyyat door niemand minder dan enkele leidinggevende figuren van de S.I.V.

-in communiqué's, bekendgemaakt via radio en pers, doen zij uitkomen dat zij niets te maken willen hebben met de Ahmadiyya-beweging, terwijl dit vanaf de oprichting van de S.I.V. omstreeks 1930 haar grondslag is;

-in hun publicaties rondom de recentelijk gehouden conventie te Paramaribo hebben zij op eigen gezag en eenzijdig het woord "AHMADIYYA" geschrapt en spreken van 'Islamitische conventie' in plaats van de officiële naam: "Ahmadiyya conventie", ondanks het feit dat de S.I.V. deel uitmaakt van het centraal orgaan, geheten: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam For The Western Hemisphere;

-in hun toespraken tijdens de conventiebijeenkomsten hebben deze onverantwoordelijke leiders steeds geprobeerd de "Ahmadiyyat" af te wijzen.

Wij, ondergetekenden, zijn evenwel de mening toegedaan dat de AHMADIYYA-BEWEGING a La Lahore de enige juiste beweging is die in staat is de ISLAM kristalhelder en los van alle franjes te propageren; de Beweging die de ISLAM buiten de grenzen van de Islamitische landen brengt, voor de non-moslims acceptabel maakt en de gedwaalden weer op het rechte spoor brengt; zo heeft deze Beweging grote vorderingen gemaakt op de Westelijke Halfrond. De aanvallen hierop, door wie dan ook gericht zullen wij nimmer tolereren.

Daarom hebben wij gemeend in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige de "Ahmadiyya Isha'at Islam S.I.V." op te richten;

1. om deze Ahmadiyya Beweging in ere te houden;
2. om activiteiten te ontplooiën die de ontstane deining binnen de gelederen van de S.I.V. zullen wegnemen;
3. om de Islam in Suriname te propageren met meer voortvarendheid dan tot nu toe door welke organisatie ook is gedaan.

Wij zullen de afdelingen bezoeken, wij zullen de jeugd mobiliseren, seminars, cursussen en massameetings organiseren; wij zullen alle wettige middelen ter hand nemen die ons in staat zullen stellen ons heilig doel te verwezenlijken.

Luister ook naar maulana Toefail van Engeland, dr. Aziz, president van de Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam for the Western Hemisphere (Trinidad), moulvi Rashid en moulvi Yasseen van Guyana Ahmadiyya Association, die allen hier op de conventie aanwezig waren en voortdurend hebben gewezen op de successen, heilige en onsterfelijke verdienstelijkheden van de grote HERVORMER rond de eeuwwisseling MIRZA GULAM AHMAD, de stichter van de AHMADIIYYA BEWEGING, die de westelijke halfrond bezig is te veroveren. Wie is in staat deze goddelijke stuwkracht te stuiten!

Wij voelen ons dan ook geroepen om voor een opleving en herleving van de Ahmadiyyat, vooral binnen de gelederen van de S.I.V., zorg te dragen. Insa'h Allah, wij zullen daarin zeker slagen.

Moge Allah ons daartoe de nodige kracht geven, amien!

Paramaribo, 6 september 1974

De ondergetekenden, N. Ghafoerkhan
O. Goelmohamed
M.A. Ilahibaks

NOOT VAN DE REDACTIE

Als dit het resultaat is van de van 23 tot en met 31 augustus in Paramaribo door de Sur. Isl. Ver. (S.I.V.) gehouden 6e Ahmadiyya Convention, dan kan moeilijk worden aangenomen dat deze Convention „succesvol“ is geweest. Het doel was immers een grotere verbroedering tot stand te brengen tussen de leden die deeluitmaken van de Ahmadiyya Verenigingen in Suriname (S.I.V.), Guyana (Guyana Ahmadiyya Anjuman) en Trinidad (Muslim League Trinidad). De Convention stond onder auspiciën van Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam for the Western Hemisphere. De enige oplossing in deze zou kunnen zijn onmiddellijk stopzetten van alle aanvallen en discussies gericht op eigen fundamentele beginselen.

ISLAMITISCHE CONVENTIE 1974

De Zesde Islamitische Conventie werd van 25 tot en met 31 augustus 1974 te Paramaribo gehouden onder auspiciën van de Surinaamse Islamitische Vereniging. Het thema was: „Islam the Universal Brotherhood”. Aan deze conventie hebben 90 Moslims uit het buitenland deelgenomen, terwijl van Surinaamse zijde het aantal participanten enorm groot was. Verheugend is dat vele jonge Moslims en ook niet-Moslims intense belangstelling hebben getoond. In de afgelopen week hebben de Moslims zich in een sfeer van broederschap verdiept in de beleving van de godsdienst in deze tijd, waarbij ook maatschappelijke, economische en financiële aspecten werden belicht. Dank zij de onvolprezen medewerking van de afdelingsbesturen, het bedrijfsleven, vele particulieren alsook de Overheid, mag de Conventionwerkgroep terugzien op een in alle opzichten geslaagde Conventie. Het internationale gebeuren werd besloten met een diner en een gevarieerd cultureel programma op zaterdag 31 augustus 1974 in hotel Torarica. Aan het laatste werkten o.m. mee: de zang- en muziekgroep van N.A.K.S., het Wienaorkest en de Amos kawaliband. Conferencier van de avond was Rashied Pierkhan. Tenslotte mag vermeld worden dat de spontane tranen bij het afscheid van de laatste groep gasten op dinsdag jl. op het vliegveld Zanderij, een goede stap vormen in de richting van de beoogde universele broederschap.

DE SURINAAMSE ISLAMITISCHE VERENIGING EN DE CONVENTIE VAN 1974.

De Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) viert dat jaar haar 45-jarig bestaan. De Vereniging werd op 17 november 1929 opgericht door de initiatiefnemers, de heren SARDAR KARAMAT-ALI en H. ASGAR-ALI (beiden nu wijlen) met als voornaamste doel de sociale en religieuze belangen van de moslims in Suriname te behartigen. Daarnaast zag de Vereniging het als een belangrijke taak de belijdenis van de Islam in onze multireligieuze Surinaamse gemeenschap te propageren in onderlinge harmonie met andere confessionele groeperingen in ons land.

Bij Gouvernementsresolutie d.d. 5 februari 1930 werden de Statuten van de Vereniging goedgekeurd en reeds in Augustus 1932 kon de stadsmoskee aan de Keizerstraat, naast de Israëlitische kerk, worden ingewijd.

In het jubileumboekje dat in 1954 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging uitgegeven werd, werd met gepaste trots geconstateerd: „Deze moskee is een sicraad voor de omgeving en dient tot bidplaats voor de moslims van de stad en omgeving. Des vrijdags worden de diensten regelmatig bezocht en op de Islamitische feestdagen zijn er honderden mannen en vrouwen, die voor het gebed samenkomen”.

Ten aanzien van de activiteiten van de Vereniging staat te lezen: „Naast het werk van zending en tabligh, is er steeds aan de armen en behoeftigen gedacht. Begrafenissen van lieden, die zonder nabestaanden overlijden, worden zoveel mogelijk bekostigd. Er werd veel aandacht geschonken aan ziekenbezoek in hospitalen, geregeld bezoek aan diverse instellingen, het uitgeven van Islamitische lectuur en propaganda voor de Islam, uitzendingen via radio, het onderhouden van een Islamitische begraafplaats sedert jaren en nog veel meer”.

Elders in hetzelfde jubileumboekje lezen wij: „De verhouding van de moslims tot de overige bevolkingsgroepen is een vreedzame en vriendschappelijke, en de samenwerking is prijzenswaardig, niet in het minst door de houding van het Surinaamse Gouvernement, dat tot de instandhouding van de godsdiensten alle medewerking verleent”. In de twintig jaren, welke sindsdien verstreken zijn, heeft de S.I.V. een gestadige ontwikkeling doorgemaakt. Vele van de in bedoeld gedenboek vervatte wensen zijn in vervulling gegaan: de oprichting van een weeshuis voor moslim-kinderen op

het terrein van de stadsmoskee aan de Keizerstraat, scholen, waarin aan de jeugd onderwijs gegeven wordt in het Urdu en in de Arabische taal, nieuwe moskeeen werden gebouwd in de omstreken van Paramaribo en in de distrikten. En wie nu langs de Keizerstraat loopt, zal bemerken dat op het terrein, waar kortgeleden nog de stadsmoskee stond, thans een nieuwe moskee bezig is te verrijzen. Aan de Grote Combeweg heeft onlangs de eerste steenlegging plaatsgevonden voor een modern internaat voor wezen en distriktskinderen.

Een concept-voorstel tot wijziging van de Statuten van de S.I.V. zal eerlang aan de Algemene Vergadering van leden ter goedkeuring worden aangeboden. Inderdaad, er is in de 45 jaren sinds de oprichting van de S.I.V. wel het een en ander veranderd. Onveranderd zijn evenwel gebleven de beginselen welke de Vereniging van de aanvang af in haar vaandel geschreven heeft: de sociale begeleiding en bevordering van de religieuze belangen van moslims in Suriname en de inspanning op de weg Gods ter verbreiding van de Islam, een missie, welke ingevolge de leer van de Islam voor iedere Moslingemeente (Umma) verplicht gesteld is. Deze opdracht nu, verankerd als zij is in de Geloofsbelijdenis van de Islam, houdt niet stil bij de landsgrenzen. Daarvoor is zij te universeel. Dit verklaart ook waarom vooral buurlanden, waar moslimorganisaties op het terrein van „tabligh” belangrijke activiteiten ontplooiën, de tendentie vertonen zich aaneen te sluiten teneinde de missie-arbeid te coördineren. In dit licht dient ook het samenwerkingsverband gezien te worden dat sedert enkele jaren bestaat tussen de Trinidad Moslim League, de Guyana Ahmadyyah Anjuman en de Surinaamse Islamitische Vereniging. Deze drie moslimorganisaties, die onderling sterke structuurverschillen vertonen, doch op het stuk van de verbreiding van de Islam gezamenlijk optrekken, hebben zich verenigd in een internationaal lichaam: de Ahmadyyah Anjuman Ishaat Islam of the Western Hemisphere. Onder auspicien van dit internationale lichaam nu vindt jaarlijks om toerbeurt in een van de drie landen een Conventie plaats. Het thema van de Conventie, die dit jaar in Suriname zal worden gehouden (25-31 augustus a.s.) luidt: Islam the Universal Brotherhood”.



TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR Dr. M. AZIZ, PRESIDENT OF THE
AHMADIYYA ANJUMAN FOR THE WESTERN HEMISPHERE

ASSALAM O ALAIKUM WA RAHMATULLAH WA BARAKATO'
May the Peace and Blessings of Allah be showered upon All!

It is indeed a delightful pleasure and great honour for me to welcome the many dignitaries, our brothers and sisters in Islam, friends and wellwishers to the opening of the Sixth Annual Muslim Convention of the Ahmadiyya anjuman for the Western Hemisphere here in Paramaribo.

Like all the overseas guests I am myself a grateful recipient of your overwhelming hospitality and feel quite at home amongst you. Since the first convention in Guyana in 1968 the Council of the Western Hemisphere have been forging a closer bond of fellowship and brotherhood among peoples of our Caribbean and South American countries through the common heritage of Islam, and in practical term through family and personalities newly established. The ultimate credit for this development must go to the Ahmadiyya Movements, Lahore.

The world is moving towards greater communal groupings and co-operation on the basis of regional, economic, ethnic and cultural affinity so as to solve certain basic questions of human development that confront us today. The answers to these questions are by no means readily available but the practical solutions can be formulated from the informations and knowledge man obtains through his mental, physical and spiritual powers and by the impact of his environments. This is where religions plays and important role in his everyday life.

In this region of the world our territories have established closer links through the necessity of trade and marketing agreements of locally manufactured products and of more recent date a broader based foundation of the Caribbean Community know as Caricom, envisaging the unification of all its people of the many linguistic and cultural groups that inhabit the entire Caribbean area.

Our association through Islam and the Ahmadiyya Movement has made a meaningful contribution towards this regional concept for the development of human dignity and the improvement of the quality of human life. Islam

recognise no from discrimination and upholds the fundamental freedom of human rights as inviolable. It advocates equality and social justice for all irrespective of race, colour, rank and linguistic differences.

The need of the hour for us as Muslims is to devote ourselves consciously and conscientiously, individually as well as collectively to reconstruct our thoughts and actions based on Quranic principles to meet the challenges of the times. We share with our non-muslim fellow citizens a common aspiration and hope of developing the society in which we live to a better one and it is incumbent upon us to bridge whatever gaps there are to a better understanding, appreciation, tolerance and co-operation among peoples of our region.

The present tendency among certain groups of Muslims to condemn and criticise vehemently other Muslims with differing views need to be discouraged in the interest of Muslims solidarity and unity. The sooner this is done the better for the religion of Islam and every Muslims. We need to resort to reconstruction and not destruction on the false pretext of antagonistic, unreal and impractical views just for the sake of being different. We should manifest Unity in our diversity.

Let us therefore obey the commandment of God as revealed in the Holy Qur'an Chapter 3: verse 103 "Hold fast to the covenant of Allah all of you together, and do not separate". (En houdt vast aan Gods verbond allen tezamen en weest niet verdeeld)".

Let us all both guests and hosts friends and wellwishers, endeavour in the spirit of fellowship and brotherhood to make this Convention a great success. May Allah bless the host Surinam Islamic Association its executive and members with manifold rewards and May He crown their every sacrifice to make the stay of their guests a pleasant and memorable one with unlimited happiness.

VERKLARING VAN DE STICHTER VAN DE AHMADIYYA BEWEGING 2 OCT.
1891.

Mirza Ghulam Ahmed Saheb, de stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, deed de volgende bekendmaking te Dehli op 2 oktober 1891 in de „Jamia Moskee" in antwoord op de "Fatwa - Kufr" tegen hem: Ik heb gehoord dat sommige leidinggevende Ulama's van deze stad publiciteit geven aan valse beschuldigingen aan mijn adres, stellende dat ik het profeetschap opeis, of niet geloof in engelen of in hemel en hel, of in het bestaan van Gabriel of in „Lailat ul Qadr" of in wonderen. Om iedereen de waarheid te vertellen moet ik zeggen dat dit geheel een verzinsel is. Ik ben in het geheel niet een opeiser van het profeetschap, noch ben ik een ontkenner van wonderen, engelen, Lailat ul Qadr, etc. Integendeel, ik verklaar hierbij te geloven in al hetgeen is inbegrepen in de principes van de Islam en in overeenstemming met het geloof van de „Ahle Sunnat wal Jamaat", geloof ik in al hetgeen gevestigd is door de Heilige Qoran en de Hadies en na onze Heer en Meester Mohammad Mustafa (Moge God's zegeningen op hem rusten), de laatste van alle boodschappers (Khatm al Mursalin).

Ik beschouw elke opeiser van profeetschap en boodschapper een leugenaar en ongelovige (Kafir)
Uit de inhoud van het bovenstaande blijkt dat Mirza Ghulam Ahmad Saheb een volgeling was van de „AHLE SUNNAT WAL JAMAAT" en op andere plaatsen wordt gesteld dat hij de "HANAFI SCHOOL" beoefende. Hoe kan een persoon die in alle oprechtheid gelooft in zijn God en de Profeet Mohammad (a.z.r.o.h.) en die nooit afstand heeft gedaan van de voornaamste dogma's van de Islam een „non-Moslim genoemd worden ?

uit: AL NUR - AL HAQQ No. 1
PUBLISHED BY: Trinidad Muslim League.

Noot van de Red.

Aangezien de „Ahmadiyya Beweging" recentelijk in opspraak werd gebracht door enkele voorvechters ervan, waardoor heel wat verwarring is ontstaan omtrent de stichter van deze Beweging, heeft de redactie van Al Haq gemeend de bovenstaande verklaring van Mirza Ghulam Ahmad Saheb te publiceren. Gehoopt wordt dat spoedig de discussies hierover een eind zullen nemen, waardoor verdeeldheid, afsplitsing en verdere versplintering zou kunnen worden voorkomen.

NIEUWS EN MEDEDELINGEN UIT UTRECHT
(door: Al-Hadj Maulana B. Jaggoe)

De moslims in Nederland hebben de "Mecraadj" en de „Shab-be-baraat" - *bijeenkomsten druk bezocht en gevierd. De Islamitische Vereniging Utrecht heeft eveneens een geslaagde bijeenkomst georganiseerd. Voor iedereen was het een verrassing om bij deze gelegenheid hun families, kennissen en vrienden te ontmoeten en te genieten van een zeer aantrekkelijk programma, bestaande uit: het reciteren van de Heilige Qoran door Hadji's nazams verzorgd door de vrouwenvereniging, kinderprogramma met vraag en antwoord, Kawwalie-liederen. Aan het einde werd iedereen getraceerd op een warme maaltijd.*

De djamaat van Utrecht heeft dit zelfde programma verzorgd in Den Haag voor de djamaat aldaar .

Thans worden er voorbereidingen gemaakt t.b.v. het vasten en tarawie-namaaz, die in Nederland op 18 september aanvangt. De 1d Ul Fitre in Nederland gevierd op 17 oktober.

De heer FAZLI AHMAD van Pakistan heeft tijdens zijn recent bezoek aan Nederland te kennen gegeven plannen te hebben om in Nederland een Hoofdkwartier op te zetten. Hij zal alvast starten met de aanhoop van een "Missie- huis"; ook heeft hij financiële bijdragen toegezegd.

De Marokanen en Turken hebben reeds hun bedehuizen in de verschillende steden van Nederland.

Er bestaat ook een groot plan om een grote moskee in Nederland te bouwen voor de aldaar wonende moslims, die door de Islamitische landen zal worden bekostigd.

Maulana S.M. Tufail van Engeland, heeft zijn plannen om volgend jaar in Suriname een Convention te organiseren in Ned. bekendgemaakt. Ook in Nederland is de gedachte opgenomen om zulks te doen. Nederland kan best als „centrum" fungeren van Europa en de West.



INDIA HEEFT NIEUWE PRESIDENT

Uit: Haagsche courant 21/8/'74

New Delhi.

Fachroeddin Ali Ahmed, de kandidaat van de regerende Indiase Congrespartij, is met grote meerderheid gekozen tot de nieuwe president van India. Fachroeddin (69) was tot nu toe minister van Landbouw. Hij kreeg ongeveer zeventig procent van de stemmen van de circa 4000 afgevaardigden van het federale parlement en de parlementen van de Indiase deelstaten.

Fachroeddin is de vijfde Indiase president sedert het land onafhankelijk werd en de tweede mohammedaanse president. Na rechtenstudie in Engeland (zijn vader was kolonel in het Britse leger in toenmalig Voor-Indie) werd hij in 1935 voor de Congrespartij gekozen in de raadgevende vergadering van de deelstaat Assam. Tegen de verdeling van Voor-Indie heeft hij zich steeds verzet. De verdeling werd een feit in 1947 toen het mohammedaanse Pakistan en het niet-mohammedaanse India werden gecreeerd. Sedert '52 is Fachroeddin lid van het centrale parlement in New Delhi en in 1966 deed hij zijn intrede in de regering waar hij achtereenvolgens de portefeuilles van irrigatie en energie, onderwijs, industriële ontwikkeling en landbouw beheerde. Zijn tegenstander bij de verkiezing van gisteren was de socialist Chaudhoery die gesteund werd door acht oppositie-partijen, maar die al lang voor alle stemmen geteld waren zijn nederlaag toe moest geven. Fachroeddin heeft bijna vijf jaar in Britse gevangenschap gezeten omdat hij betrokken was bij de onafhankelijkheidsstrijd van India tegen de Britten.

ISLAMIETEN BIDDEN IN KATHEDRAAL VAN CORDOBA

Madrid

Vrijdag zullen voor het eerst sedert zeven eeuwen Mohammedanen bidden in de Mezquita van Cordoba, eertijds op die van Mekka na de grootste moskee van de Islamitische wereld en sedert 1236 bisschopskerk. De bisschop van Cordoba Mgr. Cirarda, heeft zaterdag zijn toestemming daartoe gegeven. De godsdienstoefening wordt gehouden met het oog op het Islamitisch-Christen - Congres dat volgende week in Cordoba zal plaatsvinden.

Uit: De West van 9 sept. 1974

AL HAQ – CORRESPONDENT IN DEN HAAG



De heer Abdoel Sahied Joemanbaks is met ingang van 1 oktober 1974 aangesteld als Al Haq – Correspondent in Den Haag. Zijn adres is Laan v. Meerdervoort no. 1152. De lezers in Den Haag en omstreken kunnen bij hem terecht voor alle zaken betreffende het Surinaams Islamitisch Maandblad „Al Haq” uitgegeven door:

The Institute for
Islamic Studies and Publications
Paramaribo - Suriname
P.O.B. 1759

MAHAWATKHAN CONTRA JAGGOE.

M.A.Mahawatkhan
Gouverneurstraat 80.
Nieuw Nickerie.

Nieuw Nickerie, 27 augustus 1974.

Geachte redakteur,

Gunt u me een ruimte in uw veel gelezen maandblad „AL-HAQ”? Ik dank u hiervoor. Heden kwam ik in het bezit van „AL-HAQ” No. 34, maand: JULI 1974. Daarin lees ik de kritiek van Moulvi Al-Hadj B.Jaggoc. Hij begint met zijn aanhaling als volgt: „Ik wil hier e.e.a. rechtzetten en onze vriend (Mahawatkhan) even willen wenken dat hij een echt verkeerde droom heeft gehad die hem verteld heeft, dat er nergens in de H.Qoraan staat dat er ook andere vervoermiddelen in de toekomst zullen worden gebruikt. Tot zover het citaat van de Moulvi. Waaruit heeft de Moulvi conclusie getrokken dat ik dit via een droom heb gekregen? Hij moet weten dat het geen droom is, maar een antwoord. En ik beweer nogmaals dat dat nergens in de H.Qoraan staat. En als hij een Moulvi is, kan hij me het dan letterlijk bewijzen, zoals hij mij gevraagd heeft in een volgende citaat: „In de eerste plaats zou ik de Hr. Mahawatkhan willen vragen waar de olifant als lastdrager in de H.Qoraan voorkomt? Ja meneer de redakteur, „olifant als lastdrager” komt wel voor in de H.Qoraan, hfdst. 105, „AL-FIEL”. deel XXX, vers 2. n.l., „Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde? Dat was het citaat uit de H.Qoraan. Geachte redakteur, is het de Moulvi niet bekend dat al de benodigdheden van de militairen van Abraha op olifanten waren vervoerd om de H.KA’ABA te vernielen? Werd de olifant dan niet als lastdrager gebruikt? Ik herhaal nog verder: „Het is echt droevig zonder behoorlijke kennis van de H.Qoraan de Schepper zomaar te beschuldigen. „Dit was de herhaling. Ik ben een dienaar van God en beklag Hem niet. O Allah, bewaart U me hiervoor. De Moulvi moet goed weten, dat de Heer niet alleen vee en kameel heeft geschapen, maar het heelal en alle wezens. Dus trekdier of lastdier, alles is door God geschapen. En dit is een bevestiging en geen beschuldiging. Een volgende aanhaling: „Er staat in de H.Qoraan duidelijk dat indien iemand iets niet weet, dan moet hij aan een ander vragen die kennis van het Boek draagt. „Dit was het. Ik herhaal verder: „Wij hebben elk ding omvattend alles erin verteld, en hetgeen verborgen ligt zal in de toekomst waarachtig uitkomen”. Tot zover de herhaling. En wat heb ik dan gezegd? Heb ik ook niet beweerd, dat binnen 15 jaar de mensen een ander bewoonbaar hemellichaam zal bereiken? Dit zal ook aan het licht komen volgens het citaat van de Moulvi uit de H.Qoraan. Ik wil u even attent maken op een verkeerde uitlating. Daarvoor wil ik even de kritiek van geachte redakteur aanhalen uit AL-HAQ No.30, maand maart 1974: „Dat de mensen op Aarde zijn voedsel krijgt, op aarde zal leven en sterven en niet naar een ander

hemellichaam (binnen 15 jaar) zal verhuizen". Hierna citeer ik de kritiek van Moulvi Jaggoc, die luidt als volgt: „Dit betekent dat de mensen van de hemelruimte zoveel gebruik zullen maken, dat zij zelfs ziende als een openweg in de lucht van de ene planeet naar de andere zullen reizen". Geachte redakteur, vindt u niet dat dit antwoord beter bij uw bovenaangehaalde citaat past? Nog schrijft hij: „Wanneer de kameel zal worden verlaten". Met dit vers wordt bedoeld dat de kameel niet meer zal worden gebruikt, omdat er voertuigen zullen komen die de diensten van de kameel zullen overnemen en dat de kamelen daardoor vrij van hun diensten zullen worden gesteld". Hierop wil ik uw aandacht vestigen op mijn antwoord dat ik voor u citeer: „Zeer geachte redakteur, de H.Qoraan heeft voor de grootste deel tijdsrip aangehaald en ook de voorspelling over de toekomst, maar dat is zeer ingewikkeld". Buitendien heb ik ook gezegd dat dit alles niet verboden is van de H.Qoraan. Dat was een kort en bondig antwoord. En dit alles zegt meer dan genoeg over uw opmerking wat betreft de kamelen. Verder heb ik nog meer argumenten, maar ik vind het overbodig om alles naar voren te brengen. Geachte redakteur, via u wil ik de Moulvi en alle medemensen attent maken dat ik niet klaar ben met mijn voorspellingen. De 25ste of 26ste a.s. zal ik met een grote serie voorspellingen in het openbaar treden en ik hoop dat jullie het wel krijgen te lezen (ik zal wel ervoor zorgen). Daarna zal ik op 25 december 1975 een openbare vergadering houden in het distrikt Nickerie. De plaats kan ik nog niet doorgeven. Dat zal u later wel bekend worden. Geachte redakteur, met deze begin ik u en uw medemensen en alle lezers, in het bijzonder de hr. Jaggoc, uit te nodigen. Deze vergadering zal niet door mijn eigen wil geschieden, maar het is een opdracht van de Heer en het is mijn plicht. Ik heet u allen welkom. Tenslotte eindig ik met een shair, dat luidt als volgt:

Hai apno si idawat aur gairo si mohabbat hai, djo sadma gair si pohotje nahie iski sjekajat hai. Geachte redakteur, voor u en uw medemensen en alle lezers, in het bijzonder voor de heer, Moulvi Al Hadj B. Jaggoc,

ASSALAAM_ ALAIKOEM

Hoogachtend,
M.A.MAHAWATKHAN.
NICKERIE (SUR.)

10 VRAGEN EN ANTWOORDEN i.v.m. HET VASTEN (ROZA)
door: Hadji Maulana B. Jaggoe)

1. Is het aantal dagen waarop in de maand Ramzaan moet worden gevast, precies op 30 vastgesteld?
Antw. Neen, het kan ook 29 dagen zijn. Dit is afhankelijk van de Maanstand.
2. Is het mogelijk dat iemand zijn verplichting om te vasten afkoopt met het voeden van een arme?
Antw. Neen, dit is alleen mogelijk voor de degenen die werkelijk ziek, erg zwak of bejaard zijn.
3. Is het toegestaan om gedurende het vasten medicijnen in te nemen of injecties te krijgen?
Antw. Het is verboden om gedurende de vastentijd (gehele dag) iets in te nemen. Injecties zou men alleen dan kunnen krijgen als het niet „opbouwend” is.
4. Kan men neusdruppels gebruiken of roken?
Antw. Neusdruppels die alleen voor de neusholte zijn bestemd, zijn wel toegestaan. Roken is als genotmiddel dat door neus en keel gaat, absoluut verboden.
5. Mag men gedurende het vasten nagellak, poeder, lippenstift of parfum gebruiken?
Antw. Deze artikelen voor uitwendig gebruik zijn niet verboden, mits het niet onrein is.
6. Mogen zwangere vrouwen en zogende moeders ook vasten?
Antw. Als moeders met zuigelingen en zwangere vrouwen niet kunnen vasten, moeten zij liever een arme voeden.
7. Moeten blinden en kinderen ook vasten?
Antw. Voor zover de blinden begeleiding hebben en daartoe in staat zijn, is vasten geoorloofd. Voor kinderen die de puberteitsleeftijd bereikt hebben, is vasten verplicht.
8. Mag men gedurende het vasten bioscoop bezoeken?
Antw. Bioscoop en shows zijn voor de ontspanning en ze kunnen ook leerrijk zijn, maar voor zover zij onzedelijk zijn, dienen ze te worden vermeden.
9. Als men een bloedende wond heeft opgelopen of heeft overgegeven is het vasten dan nog van kracht?
Antw. Bij een ongeval van minder betekenis of door het overgeven is het vasten nog van kracht, mits dat niet overmatig is, bv. veel bloedverlies.

10. Hoe staat het met iemand die niet vast, doch iedere avond trouw de tarawie-namaaz leest?

Antw. Tarawie is een gebed en het is nooit te weinig om te bidden, maar men dient de regels van het vasten na te leven, anders is men in gebreke.



DE GELOOFSARTIKELEN VAN DE ISLAM. (vervolg 5).
(door: A. MAHMOOD)

V. DE LAATSTE DAG EN DE OPSTANDING NA DE DOOD:

„HIJ (ALLAH) MAAKT DE DODEN LEVEND EN HEEFT MACHT OVER ALLE DINGEN“. (H. Qoraan, Surah „ASJSJOERA“, hfdst. 42:10), „SOEDEWO“, hfdst. XLII, vers 9.)

„Zullen wij wanneer wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, worden opgewekt? En onze voorvadersen ook? Zeg: JA, terwijl gij vernederd zult zijn. Er zal slechts een roep zijn en ziet, zij zullen beginnen te zien. Dan zullen zij zeggen: „Wee ons! Dit is de DAG DER VERGELDING“. ALLAH al zeegen: „DIT IS DE DAG DER BESLISSING DIE GIJ PLACHT TE VERLOOCHENEN“. (H. Qoraan, Surah „ASSAFAAT“, hfdst. 37:17-22), „SOEDEWO“, hfdst. XXXVII, verzen 16-21). „En gij ziet de Aarde levenloos, doch wanneer WIJ er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. Dit is zo omdat ALLAH de Waarheid is en omdat HIJ (Allah) het is, DIE DE DODEN TOT LEVEN WEKT en omdat HIJ over alle dingen macht heeft. Voorzeker, het uur nadert, daaraan is geen twijfel; ALLAH ZAL AL DEGENEN DIE IN DE GRAVEN ZIJN, OPWEKKEN“. (H. Qoraan, Surah „AL-HADJ“, hfdst. 22:6-8), „SOEDEWO“, hfdst. XXII, verzen 5-7).

De Heilige QORAAN leert, dat wanneer een mens gestorven is, ALLAH hem (haar) wederom tot nieuw leven zal opwekken. Wanneer een mens sterft, gaat zijn (haar) ziel een nieuwe wereld binnen en neemt een nieuw lichaam aan. Dit nieuw lichaam is van andere aard dan het stoffelijk lichaam, dat op de behoeften van het aardse leven is ingesteld. Het is een nieuw soort geestelijk (astraal) lichaam, dat bijzondere vermogens bezit om de schone eigenschappen van God te kunnen waarnemen. Wat gebeurt er precies bij de dood van de mens? Om dit goed te begrijpen moeten wij de samenstelling van de mens kennen. Wij lezen in de H. Qoraan:

„O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw HEER, de Genadige, Die u geschapen en u volmaakt en u SYMMETRISCH heeft gemaakt? In welke vorm HIJ (ALLAH) wilde, STELDE HIJ U SAMEN“. (H. Qoraan, Surah „AL-INFITAAR“, hfdst. 82:7,8,9), „SOEDEWO“, hfdst. LXXXII, verzen 6,7,8).

„SYMMETRISCH“ betekent: evenredig, met twee helften die elkaars spiegelbeeld zijn. De MENS is een ZEVENVOUDIG wezen en bestaat uit ZEVEN BEGINSELEN:

1. HET FYSIEK OF STOFFELIJK LICHAAM:

(zichtbaar en bestaande uit: vlees, beenderen, organen, spieren, zenuwen en bloed);

2. HET ELEMENTAIR OF ELEKTRO-MAGNETISCH LICHAAM:

(het is de grofste van de fijnstoffelijke lichamen en ontbindt na de dood samen met het zichtbaar fysiek lichaam);

3. HET ASTRAAL OF GEVOELSLICHAAM:

(het is het grof-psychisch lichaam, waarin zetelt: het doornleven, de lagere helderzienheid, het onderbewustzijn en het instinctief-denkvermogen van de mens);

4. HET LAGERE MENTALE LICHAAM:

(hierin zetelt de helderziendheid, de intuïtie, familie-erfelijkheid en de eigen individualiteit van de scheppende krachten);

5. HET HOGERE MENTALE LICHAAM:

(is de zetel van de fijnere geestelijke bewegingen en neemt alle werkelijke Godskennis op, het is de zetel van de Waarachtige Goddelijke Wijsheid);

6. HET GEESTELIJK DENKVERMOGEN:

(het is de zetel van de Cosmische Ziel met Eeuwigheidsbewustzijn en zetel van alle herinneringen);

7. DE GODDELIJKE VONK, HET EGO, DE ATMA, DE MONADE OF "ROEH":

(De onsterfelijke Heilige Vlam). (zie "AL HAQ" MEI 1973, No. 20, bladz. 27-35, art. God, Cosmos en de mens).

Bij de dood van de mens gebeurt er het volgende: In opdracht van God komt MALAKOEL-MAUT (de DOODSENGEL) en scheidt de hierboven onder sub 3 tot en met sub 7 vermelde lichamen van de onder sub 1 en sub 2 vermelde lichamen van elkaar, (de zeven lichamen worden bijelkaar gehouden door de kracht van de Goddelijke Vonk, het Ego of Roeh); de onder sub 1 en sub 2 vermelde lichamen van de mens gaan samen tot ontbinding over na de dood, terwijl de vijf andere lichamen, welke onzichtbaar zijn voor de stoffelijke ogen van de mens, in leven blijven en zich manifesteren op het ASTRAAL-GEBIED. Dit blijkt uit de volgende verzen van de H.Qoraan:

„ZEG: „DE DOODSENGEL (MALAKOEL-MAUT) ZAL UW ZIEL NEMEN, DAN ZULT GIJ TOT UW HEER (ALLAH) WORDEN TERUGGEBRACHT“, (H. Qoraan, Surah „ASSADJDAH“, hfdst. 32:12), „SOEDEWO“, hfdst. XXXII, vers 11).-----

„ALLAH NEEMT DE ZIELEN VAN DE MENSEN OP WANNEER ZIJ STERVEN EN OOK VAN HEN, DIE NIET STERVEN, TIJDENS HUN SLAAP. DAN HOUDT HIJ DIE, DIE HIJ (ALLAH) TEN DODE HEEFT OPGESCHREVEN EN ZENDT DE OVERIGEN TOT EEN BEPAALDE

TIJD IN HET LICHAAM TERUG". (H.QORAAN, SURAH „AZZOMAR“, hfdst. 39:43, „SOEDEWO“, hfdst. XXXIX, vers 42).-----

Uit de hierboven vermelde verzen van de H.Qoraan blijkt duidelijk de scheiding van de ZIEL (Roeh) van het grofstoffelijk fysiek lichaam van de mens. Op deze manier komt de Ziel van de mens (samen met de vier andere onder sub 3 tot en met sub 6 vermelde lichamen) in een NIEUWE WERELD BINNEN, n.l. op het ASTRAAL-GEBIED en manifesteert zich tijdelijk aldaar met de ASTRALE-ZINTUIGEN.De ZIELEN, die hun VOLMAAKTHEID hier op AARDE reeds hebben bereikt, zullen toegang vinden tot de als PARADIJS(Djannat) beschreven toestand, terwijl de ONVOLMAAKTE ZIELEN in een toestand zullen komen te verkeren, die de HEL(Djahannam) wordt genoemd en die een plaats en toestand is voor de GENEZING VAN GEESTELIJKE ZIEKTEN VAN DE MENS. Naar gelang het genezingsproces(van geestelijke ziekten) in iedere ziel zich voltooit, komt die ziel tenslotte (na een heel lange procedure) ook in het Paradijs.Dit proces zal blijven doorgaan totdat tenslotte alle zielen hun volmaaktheid zullen hebben bereikt en de helle-toestand geheel zal worden opgeheven. Het doel van het leven van de mens hier op Aarde is om zowel stoffelijke als GEESTELIJKE VOORUITGANG te maken in dit aardse leven. De mensen, die in dit aardse leven hun gelegenheid NUTTELOOS hebben voorbij laten gaan, zullen onmiddellijk na de dood onderworpen worden aan een GEESTELIJKE GENEZINGSPROCES, hetwelk zij met hun eigen handen gedurende hun aardse leven hebben veroorzaakt door SLECHTE DADEN TE VERRICHTEN (door overtreding van de GODDELIJKE WETTEN, NATUURWETTEN, STAATSWETTEN, enz.). De HEL is in werkelijkheid een plaats(en toestand) (de lagere sferen dichtbij de Aarde) alwaar de ONVOLMAAKTE ZIELEN onmiddellijk na de dood terecht komen om te worden genezen van hun geestelijke ziekten en te worden gezuiverd van de onreinheden. De VOLMAAKTE ZIELEN , die in het Paradijs beschreven toestand (in de hogere sferen) zullen worden gebracht na de dood, zullen zich aldaar voortdurend inspannen ter bereiking van STEEDS HOGERE GEESTELIJKE VOORUITGANG. Dit blijkt uit het volgend vers van de Heilige QORAAN: „ZIJ (DE GELOVIGEN) ZULLEN ZEGGEN: „ONZE HEER, VOLMAAK ONS LICHT VOOR ONS EN VERGEEF ONS, WANT GIJ HEBT MACHT OVER ALLE DINGEN".(H.QORAAN, Surah „ATTAHRIEM“,hfdst. 66:9),„SOEDEWO“, hfdst.LXVI, vers 8).

Naarmate zij (de volmaakte zielen) GEESTELIJKE VORDERINGEN zullen maken,zullen zij in NOG HOGERE SFEREN KOMEN, STEEDS DICHTERBIJ GOD, HET „ABSOLUTE“. HUN VREUGDEN, HUN GENOEGEN VAN TROOST ZULLEN ALLE GEESTELIJK ZIJN. DE GEDACHTENIS EN LIEFDE GODS ZULLEN HUN VOEDING ZIJN, HET AANGEZICHT GODS HUN HOOGSTE BELONING. De „ISLAM“ leert, dat

ieder mens is geschapen met het doel dat hij of zij de volmaakte zaligheid uiteindelijk zal bereiken. Zelfs de meest verwoede ongelovige en boosdoener moet, nadat hij(zij) aan bepaalde VERBETERINGSBEHANDELINGEN is onderworpen, WAARTOE OOK DE KWELLINGEN DER „HEL” BEHOREN, de zaligheid tenslotte toch nog bereiken en het PARADIJS binnengaan. Een Moslim gelooft in het LEVEN HIERNAMAALS ALS GEESTELIJKE VOORTZETTING VAN HET AARDSE LEVEN. De symbolische voorstelling van „VUUR” wordt beschouwd als een LOUTERING voor het GEESTELIJK WELZIJN van de mens. De HEL is dus volgens de ISLAM tijdelijk, terwijl het voor ieder mens bereikbare PARADIJS eeuwig is. (Zie H.Qoraan, Surah „AL-QIJAMAH”, hfdst. 75: 1-41), „SOEDEWO”, hfdst. LXXV, verzen 1-40).-----

(wordt vervolgd)

.....VREDE ZIJ MET U ALLEN!

„ALLE LOF ZIJ ALLAH, DE HEER DER WERELDEN”.

YOGA EN GODSDIENST. (vervolg 2.)
(door: A. MAHMOOD)

HET DOEL EN DE TECHNIEK VAN MEDITATIE: Het doel van meditatie is om te zoeken naar het blijvende in de mens, onze „KERN”, datgene dat ons verbindt met het UNIVERSELE LEVEN. Het lichaam van de mens gaat voorbij, doch het LEVEN blijft. Hoe kan je je bewust worden van je LEVENSKERN? Om te mediteren heeft men afzondering nodig, een afgesloten kamer waar men alleen kan zijn met zichzelf. Of men ligt of zit is niet belangrijk. Het lichaam moet geheel ontspannen zijn, de ogen gesloten. De beste tijden voor meditatie zijn de uren gedurende en vlak na zonsopgang en zonsondergang. Mediteren is: met gesloten ogen beschouwen, vergelijken, herinneren, ontdekken, vastleggen in het BEWUSTZIJN. De mens, die mediteert, denkt niet alleen met de hersenen, hij evalueert wat hij in zijn bewustzijn vindt. Terwijl hij dit doet maakt hij kennis met de wijze, zachtgeaarde en geduldige mens, die woont in het ware centrum van ons bewustzijn, de mens, die wij moeten leren kennen, ontwikkelen en bevrijden. Mediteren moeten wij leren; dat kost tijd en daartoe is geduld nodig. Dit geduld moeten wij opbrengen, hoeveel moeite het ook kost. Tenslotte gaat het om onze hoogste belangen, dus zou het absurd zijn als wij daarvoor geen tijd beschikbaar zouden maken. Wij willen onszelf leren kennen; dan mogen

wij ons niet te snel uit het veld laten slaan. Het is niet de bedoeling van de meditatie om het denken geheel te stoppen. De bedoeling is om het denken dienstig te maken aan ons zelfonderzoek. Wij willen de aandacht gedurende enige tijd maar binnen richten, hetgeen inhoudt dat wij de buitenwereld tijdelijk willen vergeten. De daartoe benodigde gedachtencontrole moeten wij verkrijgen door oefening, door alsmaar opnieuw te beginnen. Haast u niet, probeer telkens opnieuw. Het richten van onze wil op zelfonderzoek, ook al slagen wij voorlopig niet, heeft opzichzelf reeds een goede uitwerking. Wij beginnen onze meditatieve beschouwingen met te denken over het menselijk lichaam. Als wij bedenken hoe complex het lichaam is, dan begrijpen wij dat het geen toeval kan zijn. Als het geen toeval is, vanwaar komt dan het plan van het menselijk lichaam, het ontwerp? Welke „INTELLIGENTIE” ontwierp de mens en welke onvoorstelbaar Ingenieuze Krachten regelen de bouw en instandhouding van het lichaam van de mens? De lichamen van de man, de vrouw en het kind hebben een opbouw- en instandhoudingscentrum, van waaruit de groei, de vernieuwing en de herstelling ingeval van verwonding van het lichaam wordt gecoördineerd. Elk voedseldeeltje, hoe klein ook, krijgt een verantwoorde bestemming in het lichaam; elk nutteloos deeltje dat zich binnen het lichaam bevindt, wordt verwijderd of afgezonderd. Doen de hersenen dit? Of hebben wij ergens in ons lichaam buiten onze hersenen een centrum van diepere Intelligentie van bovenmenselijke aard dat over ons niet bekende krachten beschikt? De hersenconditie schijnt met de lichaamsbouw weinig te maken te hebben. Denk aan een bewusteloze of iemand die slaapt. Of de mens denkt of niet denkt, het lichaam heeft zijn eigen organisatie, zijn eigen huishouding, zijn eigen beheerscentrum, onafhankelijk van onze wil. Het lichaam zou zonder dat centrum niet kunnen functioneren. Het menselijk lichaam is een tijd/ruimte manifestatie van iets dat oneindig veel hoger staat dan ons denken, het bouwwerk van een SUPERBOUWER, EEN SUPERBOUWER, DIE BOUWT VOLGENS EEN SUPERPLAN.

(wordt vervolgd)

****VREDE ZIJ MET U ALLEN! ****

